

Ἡ Κοίμησις τῆς Γεροντίσσης Βρυαίνης Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Σταμάτας Ἀττικῆς

ΤΙΣ πρῶτες πρωινὲς ὥρες τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου, 30.3/12.4.2014, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἀθόρυβα καὶ ἡρεμα ἡ Γερόντισσα Βρυαίνη, Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Σταμάτας Ἀττικῆς, μετὰ πολυώδυνον ἀσθένειαν κατὰ τὸ τελευταῖο διάστημα.



Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία αὐτῆς ἐτελέσθη τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, στὴν ὁποῖαν ἔλαβαν μέρος ἐκτὸς τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ Ἐφημέριος τῆς Μονῆς καὶ κατὰ σάρκα Ἀδελφὸς τῆς με-



ταστάσης Αἰδεσιμ. π. Ἀντώνιος Γιαννουκᾶκος, οἱ Ἱερεῖς π. Ἀπόστολος Καγιόγλου, π. Δωρόθεος Ξυναριανὸς καὶ π. Κωνσταντῖνος Τερζάκης, ὁ Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ καὶ ὁ Διάκονος Νικόλαος· ἐπίσης, παρέστησαν Μοναχῆς, καὶ πλῆθος προσκυνητῶν τῆς Μονῆς, συγγενεῖς καὶ γνωστοὶ Αὐτῆς. Ἐψαλαν Μοναχῆς ἀπὸ τὴν Ἱερά Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς. Σύντομο Ἐπικήδειο ἐκφώνησε ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης. Ἡ μακαριστὴ Γερόντισσα ἐτάφη στὴν αὐλὴ τῆς Μονῆς, ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Φανουρίου, Χαραλάμπους



καὶ Σώζοντος, δίπλα στὸν τάφο τῆς πρώτης Καθηγουμένης καὶ Κτητορίσσης τῆς Μονῆς Γεροντίσσης Βρυαίνης (Μπατιστάτου).

■ **Ἡ μεταστᾶσα**, κατὰ κόσμον Βενετία Γιαννουκάκου, γεννήθηκε στὸν Βύρωνα Ἀττικῆς τὸ ἔτος 1938. Ἡ πολύτεκνη οἰκογένειά της διεκρίνετο γιὰ τὴν εὐσέβεια ἰδίως τῆς μητρὸς αὐτῆς· σὲ ἡλικία μόλις 16 ἐτῶν, ἡ ἐκλιποῦσα ἔμεινε ὀρφανὴ ἀπὸ πατέρα καὶ μητέρα καὶ ἐπομίσθηκε τὴν εὐθύνη, ὡς μεγαλύτερη ἀδελφή, γιὰ τὰ ὑπόλοιπα ἑννέα μικρότερα ἀδέλφια της, τὰ ὁποῖα ἐφρόντισε μὲ κάθε ἐπιμέλεια!

Ἦδη ἀπὸ τοῦ 1960, ἡ μεταστᾶσα συνεδέθη μετὰ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Σταμάτας καὶ προσκολλήθηκε ἀφιερωθεῖσα στὴν ὑπηρεσία Αὐτῆς, ἀλλὰ παράλληλα συνέχισε ἐργαζομένη στὸν κόσμο γιὰ τὴν συντήρησι τῶν ὀρφανῶν ἀδελφῶν της.

Στὴν Μονὴ εἰσηλθε καὶ παρέμεινε ὀριστικὰ καὶ μόνιμα τὸ ἔτος 1976, ἐφ' ὅσον ἀποκατέστησε καὶ τὸ τελευταῖο ἀπὸ τὰ ἀδέλφια της. Ἐκτοτε, ἀφιερῶθηκε πλήρως στὴν ὑπηρεσία Αὐτῆς, φροντίζουσα καὶ γιὰ τὶς ἐξωτερικὲς ὑποθέσεις καὶ διακονίες, ὡς πεπειραμένη ὁδηγός, διαθέτουσα μεγάλη ἀντίληψι, ὀξυδέρκεια καὶ φυσικὴ δύναμι. Διεκρίνετο γιὰ τὴν εἰλικρίνεια καὶ θυσιαστικότητά της, γιὰ τὴν ἐπιμονὴ καὶ ἀποφασιστικότητα, γιὰ τὸ φιλάδελφον καὶ τὸ εὐμετάδοτον.

Ἐκάρη Μεγαλόσχημος Μοναχὴ τὴν 31.8.1981 ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Σεβασμ. Μητροπολίτη Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸ († 2013), λαβοῦσα τὸ ὄνομα τῆς πνευματικῆς της μητρὸς Βρυαίνης Μοναχῆς.

Μετὰ τὴν Κοίμησι τῆς ἀειμνήστου Γεροντίσσης Αὐτῆς, ἀνεδείχθη κατ' ἐπιθυμίαν καὶ ὑπόδειξιν ἐκείνης Ἡγουμένη τῆς Μονῆς τὸ θέρος τοῦ 1998, ἐνθρονισθεῖσα καὶ πάλι ὑπὸ τοῦ πνευματικοῦ Πατρός της Σεβασμ. Μητροπολίτου Κυπριανοῦ, καὶ συνέχισε διακονοῦσα καὶ θεραπεύουσα τὶς ἀνάγκες Αὐτῆς καὶ τῶν πολυπληθῶν προσκυνητῶν της.

Ἐμελλε ὅμως νὰ διέλθῃ μίᾳ δύσκολῃ περίοδῳ κάμψεως τῆς Μονῆς ἀπὸ πλευρᾶς ἐμψύχου ὑλικοῦ, ἐν μέσῳ πολλῶν καὶ μεγάλων δυσκολιῶν καὶ ἀντιξοοτήτων. Ἐκανε ὅ,τι ἠδυνήθη γιὰ τὸ καλὸ Αὐτῆς, ὥστε ἡ Μονὴ νὰ συνεχίσῃ νὰ ἀποτελεῖ μίᾳ πνευματικῇ καὶ φυσικῇ ὁδοῖ ψυχικῆς

ἀναπαύσεως καὶ ἀνεφοδιασμοῦ.

Εἶχε δὲ τὴν χαρὰ νὰ ἰδῆ τὸν μικρότερο ἐκ τῶν κατὰ σάρκα Ἀδελφῶν τῆς λειτουργοῦ τοῦ Ὑψίστου καὶ Ἐφημέριου τῆς Μονῆς, τὸν π. Ἀντώνιο, διὰ τῶν χειρῶν τοῦ ἀειμνήστου Σεβασμ. Μητροπολίτου Κυπριανοῦ.

Κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, ἡ ὑγεία τῆς κλονίσθηκε σοβαρὰ καὶ κατὰ τοὺς τελευταίους μῆνες κατεβλήθη καὶ ἔμεινε κλινήρης, ἐπιδείξασα μεγάλη ὑπομονὴ καὶ ἐγκαρτέρησι, ἄνευ γογγυσμῶν, ἕως καὶ αὐτὸ τὸ τέλος τῆς.

Εἶθε ὁ Κύριός μας νὰ τὴν κατατάξῃ ἐν σκηναῖς Δικαίων, μετὰ τῆς ἀειμνήστου Γεροντίσσης Αὐτῆς Βρυαίνης τῆς πρώτης, ὡς καὶ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Κυπριανοῦ, τὸν ὁποῖον ἐσέβετο καὶ ἐκτιμοῦσε ὑπερβαλλόντως.

Εἶθε ἡ Μονὴ τῆς Παναγίας μας στὴν Σταμάτα νὰ συνεχίσῃ ἀδιάταρακτα τὴν πνευματικὴ ἀποστολὴ τῆς, στὴν νέα περίοδο ποὺ τώρα εἰσέρχεται, Θεομητορικαῖς πρεσβείαις!

