



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

Ἐπίσκεψις τοῦ Ἐπισκόπου Λούνης κ. Σιλουανῶ στὴν Ἐνορία τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτήρος Ἀνθουπόλεως Πατρῶν

ΤΗΝ Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, 12/25.4.2014, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Λούνης κ. Σιλουανός, ἀπὸ τὴν Πιστοῖα τῆς Ἰταλίας, συλλειτουργῆσε μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν, κ. Καλλινίκου στὴν Πανήγυρι τῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς στὰ Συχαινὰ Πατρῶν, τὴν δὲ Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ, 14/27 Ἀπρ., ἐλειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ στὴν Πάτρα μετὰ τοῦ Ἐφημερίου Αὐτοῦ Αἰδεσιμ. π. Λουκᾶ Μικελίν, μετὰ τοῦ ὁποῖου συνεδέετο μὲ πνευματικούς δεσμούς.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Θεοφιλ. κ. Σιλουανός μὲ τὸν π. Λουκᾶ καὶ ἑνοριῖτες τοῦ Ἁγίου Μάρκου, μετέβησαν στὸν Ἱερὸ Μετοχιακὸ Ναὸ μας τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτήρος Ἀνθουπόλεως Πατρῶν, ὅπου ἐπεφυλάχθη στὸν ἐξ Ἰταλίας Ἐπίσκοπο ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. π. Γεώργιο Γιάν καὶ τοὺς ἑνοριῖτες θερμὴ ὑποδοχὴ, παρισταμένης καὶ τῆς Ἡγουμένης τῆς Μονῆς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Γεροντίσσης Νικολίας μετὰ τῆς Συνοδείας τῆς. Στὸν Ναό, μετὰ σύντομη δέησι, ὁ Θεοφιλ. κ. Σιλουανός ἐκφώνησε χαιρετισμό, ἀναφερθεὶς στὸ ἱστορικὸ γεγονός τῆς προσφάτου Ἐνώσεως τῶν Γνησίων Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν.

Στὴν συνέχεια, παρετέθη τράπεζα ἀγάπης στοὺς πιστοὺς τῶν δύο Ἐνοριῶν (παρίσταντο περὶ τὰ 120 πρόσωπα), στὸ καταλλη-





λως διαμορφωθὲν προαύλιο τοῦ Ναοῦ, ὅπου ἡ χορευτική ομάδα νέων τῆς Ἐνορίας παρουσίασε πρόγραμμα μὲ παραδοσιακούς χορούς ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος.

Κατόπιν, ὁ π. Γεώργιος εὐχαρίστησε τὸν Ἐπίσκοπο καὶ τοῦ προσέφερε ἐκ μέρους τῆς Ἐνο-

ρίας μία εἰκόνα τοῦ πολιούχου τῶν Πατρῶν Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὁ δὲ κ. Γεώργιος Τσοκανᾶς καὶ ἡ οἰκογένειά του προσέφεραν εἰς αὐτὸν μία ξύλινη ἐπισκοπικὴ βακτηρία (μικρὰ ράβδος).

Ὁ Θεοφιλ. Λούνης κ. Σιλουανὸς εὐχαρίστησε γιὰ τὴν τιμὴ καὶ ἀνεφέρθη στὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ὁποία πρέπει νὰ χαρακτηρίζη τὴν ζωὴ τῶν Χριστιανῶν, καὶ ποὺ ἐκδηλώνεται ἀκόμη καὶ μὲ τὴν προσφορὰ δώρων ἀγάπης ἢ καὶ μὲ τοὺς παραδοσιακοὺς χορούς.

