



## «Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς (19.6.2014)

## Μία καταλυκτική Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Σαγγάης καὶ Δυτικῆς Ἀμερικῆς

*«Ἐν κόσμῳ ἐβίωσας ὡς Ἀσκητῆς θαυμαστός,  
καὶ γέγονας στήριγμα τῶν λογικῶν  
τοῦ Χριστοῦ προβάτων, μακάριε...»*

**Τ**ὴν Τετάρτη, 19.6.2014 ἐκ.ήμ., Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, Ἀρχιεπισκόπου Σαγγάης καὶ Δυτικῆς Ἀμερικῆς (1896-1966), ἐώρτασε ὁ ὁμώνυμος Ναὸς στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς.



Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἦταν ιδιαίτερα ἀγαπητὸς στὸν ἀείμνηστο Γέροντά μας, Μητροπολίτη Κυπριανό († 17.5.2013), ὁ ὁποῖος εἶχε δώσει τὴν εὐλογία του, ἤδη ἀπὸ τὸ φθινόπωρο τοῦ 1993 –μόλις βρέθηκε ἀφθαρτο τὸ ἱερὸ Λεῖψανο τοῦ Ἁγίου καὶ ἄρχισε ἡ διαδικασία τῆς Ἀνακυρήξεώς του– νὰ ἀφιερωθῆ εἰς αὐτὸν ὁ ὑπόγειος Ναὸς τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς μας.

Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο, τὸ παρεκκλήσιον, ὅπου εὐρίσκεται τὸ σεπτὸ μνημα τοῦ μακαριστοῦ Ποιμενάρχου μας, στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἀφιερώθηκε ἐπίσης στὸν Ἅγιο Ἰωάννη, ἀλλὰ καὶ στὸν Ἅγιο Γλυκέριο Ρουμανίας, τὸν νέο Ὁμολογητῆ, τὸν ὁποῖο ὁ ἀείμνηστος Γέροντάς



μας είχε γνωρίσει προσωπικά και με τὸν ὅποιο ἐγκαινίασε τὸν σύνδεσμο μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν τοῦ Πατρῖου Ἡμερολογίου, Ρουμάνων καὶ Ἑλλήνων.

**Τ**οιουτοτρόπως, οἱ τιμῶντες τὴν Μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Ἰωάννου εἶχαν ἐφέτος τὴν ἐπιλογή νὰ τὴν ἐορτάσουν στὴν Ἀγρυπνία, ἡ ὅποια ἐτελέσθη στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων ἢ στὴν πρωϊνὴ Θεία Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ.

\* \* \*

**Ὁ Σεβασμ.** Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανός, ὁ καὶ πνευματικὸς Πατὴρ τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, προτίμησε τὸν κόπον καὶ τὶς εὐλογίες τῆς ἱερᾶς Ἀγρυπνίας, ἂν καὶ ἐπέστρεψε τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἀπὸ τὸ Προσκύνημα στὴν Ρουμανία, ὅπου μαζί με μία ομάδα Ἀρχιερέων καὶ πιστῶν συνώδευσε τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας κ. Καλλίνικο, γιὰ τὸ πολυαρχιερατικὸ Συλλεΐτουργο ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου (15ῃ Ἰουνίου).



**Σ**τὴν κατανυκτικὴ πανηγυρικὴ Ἀγρυπνία συμμετεῖχαν καὶ οἱ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτεροι π. Ἄγγελος Μουρλᾶς, Ἐφημέριος τῆς Μονῆς καὶ π. Γεώργιος Γιάν, οἱ Ἁγιοκυπριανῖται Πατέρες Ἱεροδιάκονος Ἰωσήφ καὶ Ὑποδιάκονος Γερο-Αντώνιος, ὡς καὶ οἱ Ὑποδιάκονοι Δημήτριος Γιατρᾶκος καὶ Απόστολος Φύκιας.

**Οἱ** εὐσεβεῖς εἶχαν τὴν εὐλογία νὰ προσκυνήσουν ἓνα τμῆμα τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, ὡς καὶ ἓνα μᾶλλινο Ὠμοφόριό του.



**Σ**τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ πολυσέβαστος Ποιμένας μας ἀναφέρθηκε στὸ κεντρικὸ μῆνυμα τοῦ Βίου τοῦ Ἁγίου Ποιμένος, μῆνυμα κοινὸ στοὺς Βίους ὅλων τῶν Ἁγίων καὶ δὴ τοῦ συνεορταζομένου τὴν ἡμέρα αὐτὴ Ὁσίου Παΐσιου τοῦ Μεγάλου: ἡ γνησία ἐν Χριστῷ ζωὴ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸ

εὐσπλαγχο-κεντρικὸ ἦθος. Ὁ Βίος τοῦ Ἀσκητοῦ-Τεράρχου ἦταν μία συνεχῆς ἔκφρασις τῆς θείας Εὐσπλαγχνίας: Θυσιαστικὴ Ποιμαντικὴ δράσις, κοινωνικὴ ἐκκλησιαστικὴ παρέμβασις, ἀνεξικακία καὶ συγχωρητικότης, ἀδιάλειπτος προσευχὴ ὑπὲρ τοῦ σύμπαντος κόσμου... Ἀνανεώνει τὴν προτροπὴ τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου πρὸς τὸν κάθε πιστό: Γενοῦ κῆρυξ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ!...

**Ἡ** κατανυκτικὴ Ἀγρυπνία ἔληξε μὲ τὴν Λιτανεΐα τῆς Ἱερῶς Εἰκόνας τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς.

*Τῷ δὲ πανευσπλάγχνῳ Θεῷ ἡμῶν  
ἔτι καὶ ἔτι  
δόξα καὶ εὐχαριστία!*

