

«Παρεμβαίνοντες...»



Τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον:

Ὁ ἐφιάλτης τοῦ Συγκρητισμοῦ,
ὅπως τὸν ὀραματίζεται καὶ καλλιιεργεῖ
ὁ Διαχριστιανικὸς καὶ Διαθρησκειακὸς
Οἰκουμενισμός...

Συναγωγὴ, Ἐκκλησία καὶ Τέμενος σὲ μιὰ στέγη στὸ Βερολίνο



Βερολίνο. Οἱ γερμανικὲς ἀρχὲς ἐνέκριναν τὸ σχέδιο γιὰ ἱστορικὸ ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως ἑνὸς Ναοῦ, ποῦ θὰ στεγάξῃ χώρους προσευχῆς Χριστιανῶν, Μουσουλμάνων καὶ Ἑβραίων.

Τὸ κτίριο θὰ ὀνομασθῇ «Οἶκος τοῦ Ἐνός» καὶ θὰ εἶναι χωρισμένο ἰσομερῶς σὲ Ἐκκλησία, Συναγωγὴ καὶ Τέμενος, τὰ ὁποῖα θὰ βρίσκονται γιὰ πρώτη φορὰ κάτω ἀπὸ τὴν ἴδια στέγη.

Ὁ Ναὸς αὐτὸς θὰ βρίσκεται στὸ κέντρο τοῦ Βερολίνου καὶ τὰ ἔργα γιὰ τὴν κατασκευὴ του θὰ ἀρχίσουν σύντομα.

Γιὰ τὴν ἰδιαίτερη σημασία τοῦ ἔργου αὐτοῦ μίλησαν **ἐκπρόσωποι τῶν τριῶν θρησκειῶν** στὴν Γερμανία, οἱ ὁποῖοι ἐμπλέκονται στὸ ὄλο ἐγχείρημα.

• Ὁ **Ραββίνος** Τόβια Μπὲν Χορὶν ἀνέφερε πὼς εἶναι σημαντικό, ὅτι ὁ Ναὸς γιὰ τρεῖς μονοθεϊστικὲς θρησκείες, οἱ ὁποῖες χάραξαν τὸν πολιτισμὸ τῆς Εὐρώπης γίνεται στὴν πόλι, ὅπου σχεδιάσθηκε ὁ διωγμὸς τῶν Ἑβραίων ἀπὸ τοὺς Ναζί.

• Παράλληλα, ὁ **Ἰμάμης** Κνατιρ Σαντοὶ ἀνέφερε πὼς ἡ κίνησις αὐτὴ θὰ βοηθήσῃ τὸν κόσμον νὰ κατανοήσῃ, ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν Μουσουλμάνων εἶναι καλοὶ ἄνθρωποι καὶ ὄχι βίαιοι, ἐνῶ προσέθεσε πὼς οἱ πιστοὶ θὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ μοιρασθοῦν πολλὰ πράγματα μεταξύ τους.

• Ἐπὶ πλέον, ὁ **Πάστορας** Γκρέγκορ Χόχμπεργκ ἐπεσήμανε, ὅτι τὸ γεγονὸς πὼς μιὰ Συναγωγὴ, ἓνα Τέμενος καὶ μιὰ Ἐκκλησία θὰ βρίσκονται κάτω ἀπὸ μιὰ στέγη θὰ εἶναι παράδειγμα τῆς **Οἰκουμενικότητος** καὶ τῆς **Συμφιλίωσης**.

E/23.6.2014



Γιὰ τὴν ἀντιγραφὴ:

† Ὁ **Μητροπολίτης Κυπριανὸς**

20.7.2014, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἡλιοῦ,
δεινοῦ πολεμίου τοῦ Συγκρητισμοῦ τῆς ἐποχῆς του