

## Συνεορτασμός τῆς Μεταμορφώσεως στὴν Ρουμανία

**ΓΥΝΟΔΙΚΗ** Αντιπροσωπία τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀποτελουμένη ἀπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο καὶ τοὺς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριο, Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιο καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, μετέβη στὴν Ρουμανία, γιὰ νὰ συμμετάσχη στὴν μεγάλη Ἑορτὴ καὶ Πανήγυρι τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος μας στὴν ὁμώνυμη Ἀνδρῶα Ἱερὰ Μονὴ στὴν Σλατιοάρα (περίπου 70 Μοναχοί), ἔδρα τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς χώρας αὐτῆς. Στὴν ἀποστολὴ συμμετεῖχε καὶ ὁ ἀδ. Λεωνίδας Πίττος ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.

Στὸν ὑπαίθριο Μέγα Ἑσπερινὸ τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς, Δευτέρας, 5/18.8.2014, συγχοροστάτησαν μετὰ τοῦ Προκαθημένου Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καὶ Μητροπολίτου κ. Βλασίου οἱ ἐξ Ἑλλάδος τέσσερις Ἀρχιερεῖς, οἱ ὅποιοι ἅμα τῇ ἀφίξει τους στὴν Μονὴ προσεκύνησαν τὸ ἱερὸ



Λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου τοῦ Ὁμολογητοῦ († 1985). Συμμετεῖχαν ἀπὸ πλευρᾶς Ρουμάνων καὶ οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος, Μποτοσάνι κ. Ἰωσήφ, Ἰλφῶβ κ. Φλαβιανός, Πλοεστίου κ. Ἀντώνιος, Ἰασίου κ. Γλυκέριος, Γαλασίου κ. Διονύσιος καὶ Σιμπιού κ. Εὐλόγιος. Ἐπίσης, 70 περίπου Ἱερεῖς καὶ τετράς καλλιφώνων Διακόνων. Ἐψαλε ὁ πολυμελής Βυζαντινὸς Χορὸς τῆς Μητροπόλεως ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Αἰδεσιμ. π. Ἀνδρέου Ὀνοφρεῖ καὶ παρέστη συμπροσευχόμενο μεγάλο πλῆθος Ὁρθοδόξων πιστῶν, οἱ ὅποιοι προσκυνοῦσαν μὲ εὐλάβεια καὶ τὸ ἱερὸ Σκῆνωμα τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου.

Τὸ πρωῒ τῆς Τρίτης, 6/19 Ἀυγ., ἡ ἑόρτιος Θεία Λειτουργία τελέσθηκε ἐπίσης ὑπαίθριως, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου κ. Βλασίου, τῇ συμμετοχῇ τῶν προαναφερθέντων Ἀρχιερέων, ὡς καὶ τοῦ ὑπεργήρου Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Νεάμτς κ. Δημοσθένους. Ὁ ἐπίσης γηραιὸς Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μπακάου κ. Γεννάδιος παρίστατο συμπροσευχόμενος, μὴ δυνηθεὶς νὰ λάβῃ μέρος γιὰ λόγους υἰείας. Τέλος, ἐξ αἰτίας ἀσθενείας, δὲν ἠδυνήθη νὰ παραστῇ καὶ ὁ



Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μπρασῶβ κ. Θεοδόσιος. Ἦλθαν μέρος περίπου 100 Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι καὶ παρίστατο μέγα πλῆθος εὐλαβῶν πανηγυριστῶν.



Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, ἐόρτια Ὁμιλία ἐξεφώνησε ὁ σεπτὸς Προκαθήμενος τῆς Ἱεραρχίας τῶν Ρουμάνων Ἀδελφῶν κ. Βλάσιος καὶ ἐόρτιο Χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος μετέφερε τὶς εὐχῆς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας. Ἀκολούθησε Λιτανεῖα τοῦ ἱ. Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου πέριξ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς.



Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη ἐόρτια Τράπεζα καὶ κατόπιν οἱ ἐξ Ἑλλάδος Ἀρχιερεῖς προσεκύνησαν στὸ κελλί τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου καὶ

είχαν ἐγκάρδια συνάντησι μὲ τὸν Μακαριώτατο κ. Βλάσιο στὸ γραφεῖο του, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τὴν χαρὰ καὶ ἱκανοποίησι τοῦ Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας στὴν Ρουμανία γιὰ τὴν διευρυμένη πλέον ἐνότητά μας.

Ἀκολούθως, ἡ ἑλληνικὴ Ἀντιπροσωπία μετέβη στὴν Γυναικεῖα Ἱερὰ Σκήτη τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου στὴν περιοχὴ Μάγκουρα, στὸ δάσος τῆς Ρίσκας, ὅπου ἔγινε δεκτὴ μὲ τιμὴ καὶ σεβασμό. Ὁ δὲ Χορὸς τῶν Ἱεροψαλτῶν, ὑπὸ τὸν π. Ἀνδρέα, ἔψαλε ὕμνους καὶ παραδοσιακὰ ἄσματα στὰ ρουμανικὰ καὶ ἑλληνικὰ, πρὸς εὐωχίαν πνευματικὴν.



Κατόπιν, ἔγινε προσκύνημα στὴν Γυναικεῖα Μονὴ τῶν Ἁγίων Μυροφόρων (Γερόντισσα Ἀμφιλοχία, 30 Μοναχές), στὸ χωριὸ Μπούντα, καὶ ἐπίσης στὴν Γυναικεῖα Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (Γερόντισσα Ἱερουσαλήμα, 80 Μοναχές), στὸ Μπρατιτσέλ, ὅπου οἱ Ἀρχιερεῖς προσεκύνησαν τὸν νεόδμητο Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, ὁ ὁποῖος ἀγιογραφεῖται, καὶ παρετέθη εἰς αὐτοὺς ἀπὸ τὴν φιλόξενη Ἀδελφότητα δεῖπνο.

\*\*\*

**Τις** ἐπόμενες ἡμέρες καὶ μέχρι τῆς ἀναχωρήσεως τους, τὸ βράδυ τῆς Παρασκευῆς, 9/22 Αὐγ., οἱ ἐξ Ἑλλάδος Ἀρχιερεῖς προσεκύνησαν τὰ ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ὁσίου Παΐσιου Βελιτσκόφσκυ († 15.11.1794) στὴν ἱστορικὴ Μονὴ τοῦ Νεάμτς, τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ Τραπεζουντίου († 1330) στὴν Σουτσαβά, τῆς Ὁσίας Παρασκευῆς τῆς Νέας τῆς Ἐπιβατινῆς (ΙΑ΄ αἰ.) στὸ Ἰάσιο, καὶ τοῦ Ὁσίου Ἱεράρχου Καλλινίκου († 11.4.1868) στὴν Τσερνίκα, πλησίον τοῦ Βουκουρεστίου.



Εἶχαν δὲ τὴν εὐλογία νὰ ἐπισκεφθοῦν τὶς Ἐνορίες τοῦ Πατρῖου Ἡμερολογίου τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸ Φελτιτσέني καὶ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Νέας στὸ Ἰάσιο, ὡς καὶ τὶς Γυναικεῖες Μονές Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου (Γερόντισσα

Βαρβάρα, 120 και πλέον Μοναχές) στο Μπρατισέλ Νεάμτς, Αγίου Νικολάου (Γερόντισσα Θεοκτίστη, 45 Μοναχές) στο Ντόμπρου, Γενεθλίου της Θεοτόκου (Γερόντισσα Αλεξάνδρα, 40 Μοναχές) στην Μάουσα, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Γερόντισσα Θεοδοσία, 80 και πλέον Μοναχές) στην Βάλεα Ρόσι, και Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς στην Τσερνίκα, καθώς και τις Ανδρώες Μονές Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Αρχιμ. Ευθύμιος, 60 και πλέον Μοναχοί) στο Βουκουρέστι και Αγίας Τριάδος (περι τούς 40 Μοναχούς) στην Κούκοβα.



\*\*\*

**Οί έντυπώσεις** από την πνευματική και υλική φιλοξενία τών Ρουμάνων Αδελφών και από την γενική εικόνα δυναμικότητας και προόδου τους εΐναι άριστες. Η εμπειρία της έν Χριστῶ κοινωνίας μας άποτελεΐ μία άνεκτίμητη δωρεά της Θεΐας Προνοΐας. Η ζωντανή έπικοινωνία μας ώφέλησε και έμπλούτισε άμφότερες τις Πλευρές και έμβάθυνε τούς δεσμούς άγάπης και ένότητος τών Αδελφών Έκκλησιών μας, ώστε ένδυναμωμένοι νά συνεχΐσουμε την κοινή πορεία και μαρτυρία μας στόν σύγχρονο κόσμο, φέροντες την Όμολογία της Όρθοδόξου Αληθείας, και έλπίζοντες στο Έλεος του Θεοῦ για την αΐωνια Κοινωνία μας έν τη άτελευτήτω Βασιλεία!

