



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς

Δίνω Ζωὴ Εἶναι στὸ Αἷμα μου Αἱμοδοσία

«Σταυρὸς ὁ φύλαξ πάσης τῆς Οἰκουμένης, Σταυρὸς ἡ ωραιότητος τῆς Ἐκκλησίας, Σταυρὸς βασιλέων τὸ κραταίωμα, Σταυρὸς πιστῶν τὸ στήριγμα, Σταυρὸς ἀγγέλων ἡ δόξα καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα»

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΥΝΗΚΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Συννοιακὴ Ἐπιτροπὴ Νεότητος
ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ὙΠὸ Τὴν Αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς

ΔΙΝΩ ΖΩΗ
εἶναι στὸ αἷμα μου
Μηδὲν εἶναι ἄδωκον...
Κι ἐγὼ...

Πληροφορίες-Συμμετοχές στα τηλέφ: 6977442450 • 6987093056

Κυριακὴ 28 Σεπ. 2014. Ὡρα: 9:00-14:00
Αἰθουσα Πνευματικῆς Κέντρου Ζεφυρίου
Μπουμπουλίνιας & 17ης Νοεμβρίου, Δήμου Φυλῆς

15η Σεπτεμβρίου 2014 ἐκ. ἡμ. Ἡμέρα Κυριακῆ.

Τὰ μεθέορτα τῆς Μεγάλης Ἡμέρας τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τοῦ ἀγιότερου καὶ προσφιλέστερου Συμβόλου τῆς Ὁρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως καὶ Λατρείας.

Τοῦ Θυσιαστηρίου, ἐπὶ τοῦ Ὁποίου ὁ Κύριός μας προσέφερε τὸν ἑαυτό Του θυσία καθολικῆ, ὡς θύτης καὶ θῦμα, «γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ Σταυροῦ».

Τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἐπάνω στὸν Ὁποῖο κορυφώθηκε ὅλη ἡ πτωχεία, ἡ ταλαιπωρία καὶ ἡ ὀδύνη ποῦ

ἔλαβε γιὰ ἐμᾶς, γιὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσει μὲ τὸ Πανάγιο Αἷμα Του ἀπὸ τὴν κατάρα τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ νόμου!...

Αὕτὴ τὴν λαμπρὴ ἡμέρα, ἡ Ἱερὰ Μητρόπόλῃ μας Ὠρωποῦ καὶ



Φυλῆς, μὲ τὴν εὐχὴ καὶ εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτη μας κ. Κυπριανοῦ, ὄραματιστῆ, καθοδηγητῆ καὶ ψυχῆς ὀλόκληρου τοῦ προνοιακοῦ καὶ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεως μας, ἐπέλεξε νὰ θέσει ὑπὸ τὴν αἰγίδα της καὶ νὰ συνδιοργανώσῃ μὲ

τὸν «Νεανικὸ Ὁρθόδοξο Σύνδεσμο» («ΝΕ.Ο.Σ.») τῆς Συνόδου μας τῶν Γνησίων Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν, ἡμέρα Αἰμοδοσίας, ἔτσι ὥστε καὶ ἐμεῖς ὡς μία πολὺ μικρὴ ἐνδείξη εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Μεγάλον Αἰμοδότη, τὸν Κύριόν μας καὶ Θεόν μας, νὰ προσφέρουμε λίγο ἀπὸ τὸ αἷμά μας πρὸς τὸν Συνάνθρωπο, πρὸς τὸν Ἀδελφόν μας.

* * *

Ἀπὸ τὶς 8:30' τὸ πρωῖ, στὸν γνωστὸ καὶ φιλόξενο χῶρο τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ζεφυρίου, τοῦ Καλλικρατικοῦ μας Δήμου Φυλῆς, κατέφθασαν οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν δύο Φιλανθρωπικῶν μας Συλλογῶν, τοῦ Συλλόγου Ὁρθοδόξων Ἀνδρῶν «Ἅγιος Κυπριανός» καὶ τοῦ Συλλόγου Ὁρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος», οἱ ὁποῖοι εἶχαν καὶ τὴν εὐθύνη τῆς ὁργάνωσης, προκειμένου νὰ προετοιμάσουν τὴν αἴθουσα, ἡ ὁποία σὲ λίγο θὰ ὑποδεχόταν τὶς δεκάδες τῶν Ἐθελοντῶν Αἰμοδοτῶν μας.

Σχεδὸν ταυτοχρόνως, ἔφθασαν καὶ τὰ παιδιὰ μας ἀπὸ τὸν «ΝΕ.Ο.Σ.» τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας.

Ὁ Κωνσταντῖνος, ἡ Ζαχαρούλα, ἡ Μελπομένη, ἡ Εὐσεβία... μὲ κέφι καὶ ζωντάνια καὶ μὲ τὴν πολύτιμη ἐμπειρία τους τῶν προηγουμένων ὁργανώσεων, ἔλαβαν ἀμέσως θέσεις μάχης!...

Στὶς 9:30' ἀκριβῶς κατέφθασε ἡ Κινητὴ Μονάδα Αἰμοδοσίας τοῦ Τζάνειου Νοσοκομείου Πειραιῶς μὲ τὶς τέσσερις Νοσηλεύτριες καὶ τὸν Ἴατρον ποὺ τὶς συνόδευε.

Ἡ ταχύτητα καὶ ἡ μεθοδικότητά τους ἦταν ὑποδειγματική.

Τοποθέτησαν τὰ εἰδικὰ κρεβάτια καὶ ὅλα τὰ ὄργανα, τὰ ὁποῖα θὰ βοηθοῦσαν



στην γρήγορη και ασφαλή διαδικασία της αίμοληψίας.

Χαμογελαστά πρόσωπα, νέα παιδιά, συμμετείχαν με τον τρόπο τους στο μεγάλο πανηγύρι της χαράς, της προσφοράς, της αγάπης...

Οί πρώτοι αίμοδότες είχαν ήδη φθάσει στην αίθουσα.

Η καλά οργανωμένη Γραμματεία έπαιρνε τὰ στοιχεία τους και άμέσως μετά ένας πλούσιος μπουφές με διάφορα έδέσματα τούς περίμενε μαζί με τις πρόθυμες έθελόντριές μας, οί όποιες φρόντιζαν, ώστε οί αίμοδότες μας να έχουν πάρει πλούσια τροφή πριν την αίμοληψία.

Έπικρατούσε πολὺ τάξι και ήσυχία στον χῶρο, παρ' ὅλο πού είχαν ήδη καταφθάσει αρκετοί έθελοντές αίμοδότες.

Αὐτό έκανε τούς υπεύθυνους της Κινητῆς Μονάδας Αίμοληψίας να έκφράσουν την χαρά τους για την καλή οργάνωση της προσπάθειας.

Έμεις γνωρίζαμε τὸ μυστικό!

Η εὐχή τοῦ Πολυσέβαστου Πατέρα μας, τοῦ Μητροπολίτη μας κ. Κυπριανού, αὐτὴ μᾶς σκέπαζε και μᾶς βοηθοῦσε.

* * *

Η ὥρα κυλοῦσε και ὁ δείκτης της χαράς, της προσφοράς και της αγάπης ὅλο και ανέβαινε πιὸ ψηλά.

Ξαφνικά τὰ μάτια ὄλων ἄστραψαν ἀπὸ έκπλήξη και ενδιαφέρον!

Στὰ ἔξι κρεβάτια της αίμοληψίας εύρίσκοντο τρεῖς Μοναχοί ἀπὸ την Ἱερὰ Μονή τῶν Ἁγίων Κυπριανού και Ἰουστίνης και τρεῖς Μοναχές ἀπὸ την Ἱερὰ Μονή τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν.

Πρώτη φορά ἔβλεπαν «ράσο» στην αίμοδοσία!... Ἀκόμη και αὐτοί οί τόσο ἔμπειροι ἄνθρωποι τοῦ Νοσοκομείου είχαν ένθουσιασθεῖ.

* * *

Η χαρά και ὁ ένθουσιασμός μας μεγάλωσε ὅταν κατὰ τις 10:00' ἔφθασε σύσσωμο πρὸς βοήθεια τὸ Προεδρεῖο της Έθελοντικῆς Οργάν-





νωσης «ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.», ή οποία βρίσκεται σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἱατρικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ τὸ τμῆμα Ἱατρικῶν Κρίσεων. Μὲ τὴν συγκεκριμένη Ὄργανωση ἢ Ἱερά Μητρόπολή μας, διὰ μέσου τοῦ Φιλανθρωπικοῦ τῆς Συλλόγου «ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ», υπέ-

γραψε σύμφωνο συνεργασίας σχετικά μὲ τὴν δράση τῆς Ὄργανωσης street work (βοήθεια σὲ ἀστέγους), βάσει τοῦ ὁποίου θὰ προσφέρονται ἑβδομαδιαίως τρόφιμα, ἐνδύματα καὶ κλινοσκεπάσματα.

Ο Πρόεδρος Ἱατρός κ. Κούτρας, ὁ Ἀντιπρόεδρος κ. Μαρκουίζος καὶ ἡ Ἱατρός κ. Μπρέμου, ἀνέλαβαν ἀμέσως καθήκοντα.

Ἐμπειροὶ σὲ δύσκολες καὶ ἔκτακτες περιπτώσεις, ἄρχισαν ἀμέσως νὰ βλέπουν Ἐθελοντές, νὰ ἐξετάζουν, νὰ βοηθοῦν, νὰ στηρίζουν καὶ νὰ συμβουλεύουν.

* * *

Ἡ ὥρα ἦταν ἤδη 11:30', ἡ αἴθουσα τῶν 180 τετραγωνικῶν μέτρων ἦταν πλήρης καὶ ἡ χαρὰ μας ὅλο καὶ μεγάλωνε, βλέποντας τὴν ἀθρόα προσέλευση τῶν Ἐθελοντῶν Αἰμοδοτῶν.

Ἄνθρωποι, ἄνδρες καὶ γυναῖκες διαφόρων ἡλικιῶν, ἀπὸ τίς Ἐνορίες μας τῶν Λιοσίων, τοῦ Μενιδίου ἀλλὰ καὶ τοῦ Πειραιῶς.

Νέοι πού εἶχαν πληροφορηθεῖ ἀπὸ τοὺς φίλους τους ἢ ἀπὸ τὸ διαδίκτυο γι' αὐτὴν τὴν ἡμέρα, ἦταν ἐκεῖνοι πού ἀνταποκρίθηκαν στὸ κάλεσμα τοῦ Χριστοῦ μας, νὰ δώσουν λίγο ἀπὸ τὸ αἷμα τους γιὰ τὸν συνάνθρωπο πού κινδυνεύει.

* * *

Ὅμως ἡ χαρὰ μας ἔφθασε στὸ ἀποκορύφωμά της, ὅταν εἶδαμε νὰ προσέρχεται ὁ Πνευματικὸς μας Πατέρας, ὁ Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανός, μὲ τὴν χαρὰ καὶ τὸν ἐνθουσιασμό ἑνὸς μικροῦ παιδίου, νὰ ἀπαιτεῖ, ὄχι νὰ παρακαλεῖ, νὰ δώσει κι ἐκεῖνος αἷμα γιὰ



τὰ Ἀδελφία του.

Ὅλοι τὸν ὑποδέχθηκαν μὲ πολὺ χαρὰ, τιμὴ καὶ ἀγάπη!

Ὁ Ἴατρος ἦταν πολὺ συγκινημένος καὶ μὲ πολὺ σεβασμὸ προσπαθοῦσε νὰ τοῦ ἐξηγήσει, ὅτι δὲν μποροῦσε νὰ δώσει αἷμα, ἐπειδὴ λαμβάνει ἀντιπηκτικὸ διὰ βίου.

Ὅμως ὁ Πατέρας μας, ὁ Ποιμενάρχης μας ἐπέμενε!...

«Ἐχω ἀνέβει πέντε φορές στὸ Σινᾶ, εἶμαι ὑγιής, θέλω νὰ δώσω αἷμα»!

Δὲν μπόρεσε νὰ πείσει τὸν ἔμπειρο Ἴατρο καὶ ὁ Ποιμενάρχης μας χωρὶς νὰ χάσει τὸν ἐνθουσιασμὸ του ἄρχισε νὰ βλέπει ἕναν-ἕναν τοὺς αἰμοδοτές, νὰ τοὺς εὐλογεῖ, νὰ τοὺς ἀγκαλιάζει καὶ νὰ τοὺς ἐνισχύει.

Μὲ ἰδιαίτερη δὲ πατρικὴ ἀγάπη, πρόσφερε στὶς Νοσηλεύτριες καὶ τὸν Ἴατρο ἀπὸ ἕνα ἀναμνηστικὸ δῶρο, τὴν εἰκόνα τῶν Ἁγίων μας Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης.

* * *

Ἡ ὥρα περνοῦσε πολὺ γρήγορα καὶ ἡ μεγάλη συμμετοχὴ τῶν ἐθελοντῶν ἀνάγκασε τὴν Κινητὴ Μονάδα τοῦ Νοσοκομείου νὰ παραμείνει περισσότερο ἀπὸ τὴν προκαθορισμένη ὥρα τῶν 14:00', ὅπως εἶχε προγραμματίσει.

Εἶχε φθάσει πλέον 15:00', ὅταν ὀλοκλήρωνε καὶ ὁ τελευταῖος αἰμοδοτῆς.

Ὁ 95ος!!! Εἶχαμε ξεπεράσει τὶς προσδοκίες μας.

Εἶχαν προσέλθει 95 αἰμοδοτές, ἀλλὰ λόγω ἰατρικῶν δυσκολιῶν κατάφεραν νὰ δώσουν αἷμα οἱ 63!

Ἡ συμμετοχὴ ἦταν μεγάλη! Ἡ ἀνταπόκριση ἦταν συγκινητικὴ!

Ὁ Δεσπότης μας, ὁ Πατέρας μας, ἔκανε μία πρόταση, νὰ ἐπαναλαμβάνεται στὰ ὅρια τῆς Μητρόπολής μας ἡ αἰμοδοσία τέσσερις φορές τὸν χρόνο.



Έγινε άμέσως δεκτή με ένθουσιασμό και ήδη έτέθει ως πρόταση στο Νοσοκομείο.

Τò νόημα τής μεγάλης ήμέρας είχε κατανοηθεί από όλους!

Ό Σταυρός του Κυρίου μας είχε ένώσει τις καρδιές με ένα κοινό όραμα, έναν κοινό στόχο:

Τήν έξοδό μας από τὰ στενά όρια του έγώ μας και τήν είσοδό μας στην άπεραντοσύνη του έμεις!...

Σταυρέ του Χριστού, σώσον ήμάς τή δυνάμει Σου!...

Άμήν!

Είρήνη Αρχοντούλη

