

# «Παρεμβαίνοντες...»



## Οι Ποιμένες



**Ὁ ἀληθινὸς Ἐπίσκοπος** ἔχει πάντοτε ἐνώπιόν του τὸν μόνον Ἀληθινὸ Ἐπίσκοπο, τὸν Ἰησοῦ Χριστό.

**Ζῆ καὶ ἀναπνέει** καὶ κινεῖται μὲ τὴν ἰδική Του δύναμη καὶ ἐμπνέεται ἀπὸ Ἐκεῖνον καὶ συνεχίζει τὸ ἰδικό Του Ἔργο καὶ γίνεται **σημεῖο** πού ἐνώνει τὸν Λαό, γιὰ νὰ πραγματοποιηθῆ ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ «ἵνα πάντες ἐν ὧσιν» (Ἰω. ιζ' 19).

**Στέκεται ὄρθιος** καὶ ἄγρυπνος στὴν «σκοπιά» του: «Οὐ νυστάξει οὐδὲ ὑπνώσει» (Ψαλμ. ρκ' 4).

**Πονάει καὶ μεριμνᾷ** νύκτα καὶ ἡμέρα γιὰ τὸ κάθε παιδί του, ὡς φιλόστοργος πατέρας.

**Παρακολουθεῖ**, ἐπεμβαίνει, πρωτοστατεῖ γιὰ τὸν Λαό του.

**Σταυρώνεται** καὶ θυσιάζεται.

**Φανερώνει** τὴν σταυρική Θυσία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, στὴν θέση καὶ στὸν τόπο τοῦ Ὁποίου ἴσταται.

**Σκεπάζει** μὲ τὴν ἀγάπη Του τοὺς πάντας καὶ συμπάσχει μαζί τους.

\* \* \*

**Δυστυχῶς σήμερα** «ἐνύσταξαν οἱ ποιμένες»...

**Ἄφησαν καὶ ἀφήγουν** τὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ σὲ ξένα χέρια, πού τὸν σκορπίζουν καὶ τὸν βασανίζουν.

**Δὲν προπορεύονται**, σὲ μιὰ προσπάθεια, σὲ μιὰ πορεία...

**νὰ ἐνωθοῦν** ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ὡς παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, σὲ μιὰ ἐνότητα, σὲ μιὰ κοινὴ πορεία ἐξόδου ἀπὸ τὸ τέλμα, σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ...

**νὰ ποιμαίνουν** τὸν Λαὸ Του, καὶ νὰ εἶναι ὁδηγοὶ πρὸς τὴν σωτηρία ὅλων...

**νὰ ἀρθρώσουν** λόγο καθοδηγητικό, παρήγορο καὶ ἐλπιδοφόρο...

**νὰ στηρίξουν** τὶς κλονισμένες ψυχές πού βαδίζουν χωρὶς ἐλπίδα...

**Μακάρι ὅλοι** οἱ Ἐπίσκοποι καὶ Κληρικοί μας, νὰ γίνουν πύρινοι ἀπὸ ἀγάπη γιὰ νὰ φωτίζουν τὸν δρόμο καὶ τὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων.



Πὰ τὴν ἀντιγραφή:

**† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς**

19.10.2014 ἐκ.ἡμ., † Ἁγίου Προφήτου Ἰωῆλ