



Ἐκκλησιαστικὸν Ἡθος

Οφείλουμε μὲ σύνεση ν' ἀποφύγουμε τὴν αὐτοκαταστροφή μας

«Ἀποχριστιανισμὸς» τῆς Κυριακῆς:^{*}

«Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις»

(Πράξεις ε' 29)

τοῦ Παν. Β. Λημακάκου,
Όμοτ. Καθηγητοῦ Ἰατρικῆς Παν. Αθηνῶν



Ἡ ἀρχαιότερη Ἑορτὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀπὸ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς χρόνους, εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς, ἡ «μία τῶν σαββάτων» τοῦ Εὐαγγελίου (Λουκ. κδ' 1), ἡμέρα Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ ἐπανόδου Του, ως «Ηλίου τῆς Δικαιοσύνης», κατὰ τὴν Δευτέρα Παρουσία.

Ἡ ὄνομασία «Κυριακὴ» ἀναφέρεται γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου (Ἀποκ. α' 10). Κατὰ τὸν Β' καὶ Γ' αἰώνα, παρέμεινε ἡμέρα ἀγία, τὸ δὲ 321 μ.Χ. ὁ Ἰσαπόστο-

λος Μέγας Κωνσταντῖνος, μὲ Διάγγελμα τὴν χαρακτήρισε ἡμέρα ἀργίας καὶ τὸ 364 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Λαοδικείας, μὲ τὸν ΛΘ' Κανόνα της, τὴν ἀναγνώρισε ὅχι μόνο ὡς ἀργία, ἀλλὰ ἵερὴ καὶ σεβάσμια, καὶ ἔκτοτε εἶναι ἀφιερωμένη ἐπὶ 17 αἰώνες, λειτουργικὰ καὶ ἐορτολογικά, στὸ Μυστήριο τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.

* * *

Ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων καταργεῖ τὸ 2013 τὴν Κυριακὴ ἀργία γιὰ ἐπτὰ Κυριακὲς κατ' ἔτος, καὶ τὸ 2014 σὲ ὄρισμένες περιοχὲς τῆς ἐπικράτειας ὄλες τὶς Κυριακὲς τοῦ ἔτους.

Ἡ κατάλυσή της ἀποτελεῖ σημεῖο πνευματικῆς παρακμῆς, διότι διαγράφει ἓνα πυρήνα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ καθιστᾶ ὄλους ἐμᾶς,

κατὰ τὸ ψαλμικόν, παράλογους: «Εἶπεν ἀφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός» (Ψαλμ. ιγ' 1).

Κατὰ τὴν Τουρκοκρατία, ὁ Ἑλληνισμὸς ὑπέφερε σκληρὰ ἀπὸ τὸν Τοῦρκο κατακτητή, πάμπτωχος, ἀγράμματος, ὑπερφορολογούμενος, ἀπειλεῖτο καὶ ἡ ζωὴ του ὡς γκιαούρης (ἀπιστος) καὶ κάποιοι ἀλλαξοπίστησαν.

Ο Κύριος τότε ἐπέτρεψε τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας τοῦ Πατροκοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μὲν Ἐθνοσωτήρια Ἀποστολή. Ο προστάτης καὶ σωτήρας τοῦ Γένους Ἅγιος Κοσμᾶς μεταλαμπάδευσε τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς, δίδαξε ὅτι «τὸ κέρδος τῆς Κυριακῆς εἶναι ἀφορισμένο καὶ κατηραμένο, φωτὶα καὶ κατάρα γὰρ τὸ σπίτι...» καὶ συνεβούλευε τοὺς Χριστιανὸνς νὰ φυλάττουν τὴν Κυριακή. Ἐμισήθη ὅμως θανάσιμα ὑπὸ τῶν Ἐβραίων, οἱ ὄποιοι ἀντάμειψαν γενναίως τὸν Τοῦρκο Πασά, καὶ ἔτσι μαρτύρησε ἀπαγχονισθεὶς στὶς 24 Αὔγουστου 1779. Ἐμψύχωσε ὅμως τὸ Γένος, ρίζωσε τὸ δένδρο τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, τὸ ὄποιο ἔφερε ἀκολούθως τοὺς καρποὺς τῆς Ἐλευθερίας.

* * *

Ειμεθα ἔνας Ὄρθοδοξος Λαός, ὑπαρξιακὰ ζυμωμένος, ὡς ἄτομα, οἰκογένεια καὶ κοινωνία, μὲ τὸν Ἐκκλησιασμὸ τῆς Κυριακῆς. Δοκιμασθήκαμε πολλὲς φορές, ἀλλὰ ποτὲ ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἐγκατέλειψε, γι' αὐτὸ καὶ οἱ Ναοί μας γεμίζουν ἀπὸ πιστοὺς κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία, τὶς Ἀκολουθίες καὶ ἄλλες ἐκκλησιαστικὲς Ἐκδηλώσεις.

Παράλληλα, γνωρίζουμε ὅτι μὲ "Ομηρο καὶ Ἰπποκράτη, Κολοκοτρώνη καὶ Μακρυγιάννη, Πατροκοσμᾶ καὶ Γρηγόριο Ε', μὲ πλούσια Παράδοση Ἐθνους καὶ Θρησκείας, πορευόμεθα σὲ χρόνο χιλιετιῶν, παρ' ὅλο ὅτι φροντιστὲς τῆς Ἐξουσίας, τῆς ζωῆς καὶ ιστορίας μας, περιοδικὰ ἀπηργάσθησαν τὴν καταστροφὴ τῶν θεμελίων τῆς ὑπάρξεώς μας.

Διατηρήσαμε ὡς ἀρχὴ ίερὴ καὶ κληρονομίᾳ τὸ παράδειγμα προγόνων μας, ὅπως τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη, ὁ ὄποιος συνεβούλευε: «Τὸ λοιπόν, ἀν θέλωμεν τὸ λίγον νὰ γένη μεγάλον, πρέπει νὰ λατρεύωμεν Θεόν, ν' ἀγαπᾶμε Πατρίδα, νά χωμεν ἀρετή, τὰ παιδιά μας νὰ τὰ μαθαίνωμεν γράμματα καὶ ἡθική».

* * *



Είναι πολὺ ἀξιοπρόσεκτο τὸ γεγονός, ὅτι ἄθεοι μὲ πολιτικὸ γάμο, μὲ ἀβάπτιστο παιδὶ καὶ ὄπαδοι «ἀποτεφρώσεως» μετανοοῦν στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου, τῆς ἀσθένειας καὶ ζητοῦν, ὡς ὁ Ληστῆς, τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου.

Πρόσφατα γεγονότα ιστορικὰ γνωστῶν ἀτόμων, δεδηλωμένων ἄθεων, μᾶς παρουσιάσαν αὐτοὺς ὡς ἐπισκέπτες τοῦ Ἅγιου Ὁρους ἦ τοῦ Γραφείου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου... Ὄμοιώς, ἐμεῖς οἱ γιατροί, διάκονοι τοῦ ἀνθρώπινου πόνου, διαπιστώνομε στὸ κρεβάτι νοσηλείας, Θεία Ἐξομολόγηση καὶ Θεία Κοινωνία ἀρνητῶν μέχρι πρότινος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται εἶναι εύλογο: Γιατί ἄραγε δὲν προτεινόταν ἡ κατάργηση τῆς ἑβραϊκῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου;... Γιατί δὲν ἀποτολμᾶτο ἡ μετάθεση μόνον τῆς ἐνάρξεως τῆς προσευχῆς τῶν Μουσουλμάνων στὴν Θράκη;... Γιατί ἐπιτρέπουμε νὰ κατακλύζεται ἡ Ἀθήνα ἀπὸ ἀλλότρια στοιχεῖα, τὰ ὅποια καταλαμβάνουν ἀθλητικὰ Στάδια (Ολυμπιακό, Εἰρήνης καὶ Φιλίας), καὶ ἐμεῖς καταργοῦμε τὴν Ἑορτὴ τῶν Ἑορτῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ, τὴν ὅποια σεβάστηκαν ὅχι μόνον γενεὲς ἀρχόντων ἐπὶ 20 αἰῶνες, ἀλλὰ βάρβαροι καὶ ἀλλόθρησκοι ἐπὶ δύο χιλιετίες;

* * *

Οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοὶ δὲν καταργοῦν τὴν Πίστη καὶ τὶς Παραδόσεις... Ὁ ἐκκλησιασμὸς ἀποτελεῖ Μαρτυρία Πίστεως, τὴν ὅποια πρέπει νὰ δίδουν πρῶτοι, ὡς παράδειγμα, οἱ ἴδιοι οἱ Ἀρχοντες μιᾶς Ὁρθοδόξου Χώρας, διότι «ὅπου βλαστάνει ταπείνωση, ἐκεῖ ἀναβλύζει δόξα Θεοῦ»... Κατάργηση ἐλευθερίας, πνεύματος καὶ ὄραμάτων, μετατροπὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἀντικείμενο μὲ νούμερο καὶ κατακρήμνιση ἀνθρωπίνων ἀξιῶν, δὲν ἐπιτρέπει ἡ μακραίωνη Ἐλληνοχριστιανικὴ Ἰστορία μας.

Μὲ ἐπίγνωση στὴν ἀλήθεια τῶν γεγονότων, «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθεια καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ἡμᾶς» (Ιωάν. η' 32), θερίζουμε ὅ,τι σπείραμε τὰ τελευταῖα 40 χρόνια, «ὅ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἀνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει» (Γαλ. στ' 7), βορὰ σήμερα τῶν ἰσχυρῶν, «ὅπου γὰρ ἐὰν ἦ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί» (Ματθ. κδ' 28), ὀφείλουμε μὲ σύνεση ν' ἀποφύγουμε τὴν αὐτοκαταστροφή μας, «εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπ' ἀλλήλων ἀναλωθῆτε» (Γαλ. ε' 15), ὥστε νὰ ἐλπίζουμε ἐνωμένοι καὶ μὲ ἀλληλεγγύη στὴν χαραυγὴ τοῦ αὐριο.



(*) Έφημερ. «Εστία», 31.7.2014, Ἐπιμέλ. ήμετ.