

«Παρεμβαίνοντες...»



Ἡ γλῶσσα μου εἶναι ὁ κόσμος μου

Μέσα σὲ κάθε λέξη ἀπεικονίζονται στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ἱστορία, τὴν νοοτροπία, τὸ ἦθος λαῶν καὶ ἀτόμων.

Οἱ γλωσσολόγοι λένε ὅτι μιὰ ἄλλη γλῶσσα δὲν εἶναι ἀπλῶς ἄλλες λέξεις γιὰ τὰ ἴδια πράγματα· εἶναι **ἄλλη ταξινόμηση τοῦ κόσμου**.

Π’ αὐτὸ κάθε γλῶσσα εἶναι ἐθνικὴ ταυτότητα.

Ἡ Ἑλληνικὴ εἶναι πάντοτε παροῦσα καὶ ἐπικάιρη, γιὰτὶ εἶναι ἡ γλῶσσα τῆς ἔκφρασης τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος γιὰ τὰ πιὸ σημαντικὰ καὶ διαχρονικὰ θέματα, τὶς βασικὲς ἔννοιες τῆς ἀνθρώπινης σκέψης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τὶς ἀνθρώπινες ἀξίες.

Ὁ Heisenberg (μεγάλος Φυσικὸς) ὁμολογεῖ:

«Ἡ θητεία μου στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ ὑπῆρξε ἡ σπουδαιότερη πνευματικὴ μου ἄσκηση. Στὴν γλῶσσα αὐτὴ ὑπάρχει ἡ πληρέστερη ἀντιστοιχία ἀνάμεσα στὴν λέξη καὶ στὸ ἐννοιολογικὸ της περιεχόμενο».

* * *

Καὶ ἀποροῦν μὲ μᾶς οἱ ξένοι, ὅταν διαπιστώνουν ὅτι οἱ τηλεοπτικοὶ μας σταθμοὶ ἔχουν ἀγγλικὲς ὀνομασίες. Αὐτὸ δὲν συμβαίνει πουθενὰ στὸν κόσμο. Δὲν εἶναι σαφὴς ὁ σκοπὸς αὐτῆς τῆς τριτοκοσμικῆς συμπεριφορᾶς.

«Ἐχετε τὴν ἀρχαιότερη γλῶσσα τῆς Εὐρώπης καὶ μιὰ ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες τοῦ κόσμου καὶ δὲν τὴν σέβεστε!».

«Νὰ κρατᾶτε τὴν Ἑλληνικὴ. Αὐτὴ θὰ σώσει τὸ ἔθνος», συνεχῶς ἐκήρυττε ὁ Ἅγιος Κοσμάς ὁ Αἰτωλός.

* * *

«Κι ἂν εἶναι ἡ γλῶσσα μας τόσο φθαρμένη, ἔλεγε ὁ Γ.Σεφέρης, ὥστε νὰ μὴν μπορεῖ νὰ σηκῶσει ἔνταση, αὐτὸ θὰ πεί πὼς ἡ κοινωνία εἶναι φθαρμένη καὶ δὲν μπορεῖ νὰ θρέψει ποιητές. Θέλω ὅμως νὰ προσθέσω πὼς ὁ ποιητής, σὰν ἄνθρωπος πού μοιράζεται μιὰ κοινωνία, ἔχει τὸ χρέος νὰ ἐπισημαίνει καὶ νὰ καταδικάζει κάθε ἐστία φθορᾶς τῆς γλώσσας του. Γιατὶ ξέρει πὼς ἡ φθορὰ θὰ πέσει στὸ τέλος ἀπάνω του καὶ στοὺς ἐπιγόνους του.

Ὁ Θεὸς μᾶς χάρισε μιὰ γλῶσσα ζωντανή, εὐρωστη, πεισματάρη καὶ χαριτωμένη, πού ἀντέχει ἀκόμη, μολονότι ἔχουμε ἐξαπολύσει ὅλα τὰ θεριά, γιὰ νὰ τὴν φᾶνε· ἔφαγαν ὅσο μπόρεσαν, ἀλλὰ ἀπομένει μαγιά. Ἔτσι θὰ ἴλεγα, παραφράζοντας τὸν Μακρυγιάννη. Δὲν ξέρω πόσο θὰ βαστάξει ἀκόμη αὐτό. Ἐκεῖνο πού ξέρω εἶναι ὅτι ἡ μαγιά λιγοστεύει καὶ δὲν μένει πιὰ καιρός, γιὰ νὰ μένουμε ἀμέριμνοι».



Πὰ τὴν ἀντιγραφή:
† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανός
30.11.2014 ἐκ. ἡμ., † Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου