



ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΗΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΣΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἱερά Μητρόπολις Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς



**«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»**

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες
- Συνοδικά • Ἱεραποστολικά • Ἐκδηλώσεις
- Συνάξεις • Ὁμιλίες • Κηρύγματα • Πανηγύρεις
- Προσκυήματα • Κοινωνική Διακονία
- Ἀδελφές Ἐκκλησίες...

**Ἑκτη Ἐπίσκεψη-Προσκύνημα  
στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας Μαγνησίας**

**Σάββατο, 14η/27η Δεκεμβρίου 2014**



## Συνδιοργάνωση

Σύλλογοι:

Όρθοδόξων Άνδρων «Άγιος Κυπριανός»  
Όρθοδόξων Γυναικών «Άγιος Φιλάρετος»



Ένα ακόμη φωτεινό όδοιπορικό αρχίζει...



...μέ αφετηρία την Έδρα τής Μητροπόλεός μας:  
την Ίερά Μονή τών Αγίων Κυπριανού και Ίουστίνης Φυλής.



**Ὁ ἀκάματος Ποιμενάρχης μας, ὅπως πάντοτε, ὀδηγεῖ τὰ λογικά του Πρόβατα εἰς τόπους γλῶσς, μέσῳ πνευματικῶν κειμένων, τὰ ὅποια διαβάζει καὶ ἀναλύει, ἀλλὰ καὶ θέτει πρὸς σχολιασμόν.**



**Ἡ ὑποδοχὴ ἐκ μέρους τοῦ Προσωπικοῦ πάντοτε θερμῆ.**



**Οι δύο Πρόεδροι τῶν διοργανωτῶν Συλλόγων κανονίζουν  
τις λεπτομέρειες τῆς συνάντησης με τοὺς Κρατούμενους.**



**Τὸ πρῶτο τμήμα τῆς προσκυνηματικῆς Ὀμάδας  
εἰσέρχεται στὰ ἐνδότερα. Ἐγκάρδιος χαιρετισμός...**



...άσπασμοὶ καὶ λόγοι...





**...παρηγορίας και ενίσχυσης, αλλά και μικρή ύλική βοήθεια,  
ό,τι κατόρθωσαν οι Σύλλογοι να συγκεντρώσουν,...**





**...για τὸν δύσκολο, ἀπὸ κάθε ἀποψη, ἀγώνα τῆς ζωῆς στὴν Φυλακὴ.**



**Οἱ Μοναχὲς προσφέρουν σημαντικώτατη πνευματικὴ παράκληση, ἐφ' ὅσον ἡ ψαλμοδία τοὺς εὐφραίνει καὶ κατανύσσει τὶς ψυχὲς ὄλων.**



**Άλλοτε με την βοήθεια μεταφραστών και άλλοτε με άλλους τρόπους,  
τους οποίους συνηθίζει να βρίσκει ή πάντοτε έφευρετική Αγάπη...**



**...ή Έπίσκεψη δέν παραμένει στείρα, αλλά καρποφορεί  
σπέρματα Πίστης, χαμόγελα Έλπίδας, έναγκαλισμούς  
Γνήσιας Πατρικής Αγάπης.**





**Μὲ «μπροστάρη» πάντοτε τὸν Συν-κρατούμενο  
καὶ Ἐλευθερωτὴ Κύριο...**



**...ὁ Ποιμένας δίνει δύναμη στὶς ἀδύνατες ψυχὲς τῶν ἐμπεριστάτων  
Ἀδελφῶν μας Κρατουμένων, ἀλλὰ ὄχι λιγότερο...**



**...και σε όλα τα Μέλη της Προσκυνηματικής Όμάδας,  
τά οποία συχνά καλούνται και συμμετέχουν ενεργά στο έργο.**





**Οι δυσκολίες δὲν πτοοῦν, ἀλλὰ ἀντίθετα ἐμπνέουν στὴν ἀνεύρεση λύσεων, οἱ ὁποῖες λειτουργοῦν ἀνανεωτικὰ καὶ ἐλαφρύνουν τὴν βαρεὴ «ἀτμόσφαιρα», ἡ ὁποία δημιουργεῖται συχνά, ἀπὸ τὸν πόνο καὶ τὰ δάκρυα τῶν θλιμμένων συνανθρώπων μας.**





**Πορεία μέσα στὸ φῶς, πρὸς τὸν ἐπόμενο σταθμὸ  
τοῦ Προσκυνηματός μας: τὴν *Αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων*,  
ὅπως τὴν ἀποκαλοῦν στὴν φυλακὴ ἢ *Αἴθουσα τῶν ὀνείρων μας*,  
ὅπως τὴν ὀνομάζουμε ἐμεῖς...**





**Ἡ ἑξαμελής Οἰκογένεια Ρούτση μὲ τὸ γιορτινὸ ρεπερτόριό της, εὐφρανε, συγκίνησε, κατένυξε καὶ «ἀπογειώσε» κυριολεκτικὰ Κρατουμένους...**



**...καὶ Ἐπισκέπτες, οἱ ὁποῖοι καταχειροκρότησαν ἐπανειλημμένα.**



**Ἡ παιδικὴ Χάρη ἔδωσε μιὰ ψηλαφητὴ αἴσθησι ζωῆς,  
ἐλπίδας, δροσιᾶς καὶ ἀναψυχῆς στὴν κατάμεστη Αἴθουσα,  
ποὺ κρατοῦσε, χειροκροτῶντας μὲ ἐνθουσιασμό, τὸν ρυθμὸ.**





**Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας φανερά συγκινημένος, ἀλλὰ καὶ ἀνανεωμένος ἀπηύθυνε «λόγια καρδιάς», καὶ τὸ ἴδιο προέτρεψε...**



**...καὶ ἔκαναν, ἡ Πρόεδρος τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου» κα Εἰρήνη Ἀρχοντοῦλη καὶ ἡ Ἐκπαιδευτικὸς-Ποιήτρια κα Αἰκατερίνα Κωστοῦλα.**



**Ὁ Κοινωνικὸς Λειτουργὸς καὶ ψυχὴ τοῦ Σχολείου τῆς Φυλακῆς  
κύριος Λεωνίδας Κωτούλας σύστησε ἕνα πρὸς ἕνα(!) τὰ παιδιά του...**



**...τὰ ὁποῖα μᾶς ἐξέπληξαν μὲ τὸ ἦθος τους, τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου,  
καὶ τὴν ἐμφανῆ βαθειὰ καλλιέργειά τους.**





**Μετὰ τοὺς ἐγκάρδιους καὶ πλήρεις χαρᾶς χαιρετισμοὺς  
Κρατουμένων καὶ Προσωπικοῦ,...**



**...ποὺ ἐδῶ δὲν διαφοροποιοῦνται καθόλου μεταξύ τους(!),...**



**...ή Όμάδα κατευθύνθηκε στο άγιογραφημένο(!) Παρεκκλήσιο  
του εορτάζοντος Προστάτου τῶν Φυλακισμένων...**



**...Άγιου Έλευθερίου (Μνήμη: 15η Δεκεμβρίου).**



**Ἀποχαιρετισμὸς τῆς ἀνοιξιάτικης, ἐν μέσῳ χειμῶνος, Φυλακῆς...**



**...καὶ μετάβαση γιὰ νὰ προσκυνήσουμε στὴν Μονὴ μετὴν μοναδικὴ θεά,...**



**...την ομόνομη έφέστιο Εικόνα της Παναγίας Ξενιάς.**



**Μετά την πρέπουσα απόδοση τιμής και προσκύνησης,  
έν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς,...**



**...τὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς, -μὲ τὴν καθιερωμένη κλήρωση  
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας, τοῦ Κυρίου αὐτῆ τὴν φορὰ,  
ἀλλὰ καὶ τὸν ...καθιερωμένο καὶ ἀγαπητὸ σὲ ὅλους «τυχερό»:...**





**...τὸν παλαίμαχο Ἀγιοκυπριανίτη μπαρμπα-Γιώργο Φραγκόπουλο-,  
φέρνει με ἀσφάλεια τοὺς χαρούμενους καὶ ξεκούραστους(!)  
Προσκυνητὲς στὴν βάση τους.**



**Πρὶν τὴν ἀναχώρησι σὰ ἴδια, μία τελευταία εὐλογία ἀπὸ τὸν Ποιμένα  
καὶ Πνευματικὸ Πατέρα καὶ μία δοξολογία στὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸ καὶ τὸ  
Ἅγιο Πνεῦμα, τὸν ἐν Τριάδι Ἕνα Φιλάνθρωπο Θεό μας.**