



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Στὸν Ἱερό Ναό τῆς, στὰ Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ὁσίας Ἐένῃς τῆς Ρωσίδος

24.1.2015 ἐκ. ἡμ.



Τὴν Παρασκευή, 24ῃ Ἰανουαρίου 2015 ἐκ. ἡμ., ἐώρταζαν δύο μεγάλες ὁμώνυμες Ἁγίες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ Ὁσία Ἐένῃς ἡ Ρωμαία καὶ ἡ Ὁσία Ἐένῃς ἡ Ρωσίδα, ἡ διὰ Χριστὸν Σαλή.

* * *

Στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῆς Ὁσίας Ἐένῃς τῆς Ρωσίδος στὰ Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ ἐπιχωρίου Ἱεράρχου, Μητρολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς

κ. Κυπριανοῦ.

Συμμετείχαν οἱ Αἰδεσιμώτατοι π. Σωτήριος Γιούλης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καὶ Κωνσταντῖνος Τερζάκης, ὁ Ἱεροδιάκονος π. Γαβριήλ καὶ ἀρκετοὶ Ὑποδιάκονοι.

Στὸ δὲ Ἀναλόγιο ἔψαλε στὴν προσφιλεῖ θαυματουργὸ Ἀγία χορὸς Μοναζουσῶν, ἀπὸ τὴν Ἱερά Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων.

Ἄν καὶ ἦτο ἡμέρα ἐργασίμου, πολλοὶ πιστοὶ –ἡ ἀγάπη εὐρίσκει τρόπους– προσῆλθαν στὴν εὐλογημένη αὐτὴ Πανήγυρι, ὡς καὶ οἱ Σεβαστὲς Γερόντισσες: Ἰλαρία Μοναχὴ



(Ήουχαστήριον Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Συκάμινον Ὠρωποῦ), Ταξιαρχία Μοναχὴ (Ἱερὰ Μονὴ Ἀγίων Ἀγγέλων, Ἀφιδνῶν), Εὐπραξία Μοναχὴ (Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Μυρτιδιωτίσεως, Ἀφιδνῶν) καὶ Ἀκακία Μοναχὴ (Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Μεγαλόχαρης, Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ).



Πρὸς μεγάλη χαρὰ ὅλων τῶν παρευρισκομένων, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἐχειροθέτησε τὸν εὐλαβέστατο Ἀδελφὸ μας Ἀβραὰμ Ψάλτη εἰς Ὑποδιάκονον, ἐκφράζων εἰς αὐτόν, ὡς καὶ εἰς τὸν π. Σωτήριον, τὴν εὐγνωμοσύνη του γιὰ τὴν πράγματι θυσιαστικὴ τους Διακονία.

* * *

Στὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε ἐν συντομίᾳ στὸ Μήνυμα τῆς ἐορταζομένης Ὁσίας Ξένης, μήνυμα ἀγάπης καὶ ἔγνοιᾳς γιὰ τὸν Ἀδελφὸ μας.

Ἡ πορεία πρὸς τὴν Ἀγιότητα δὲν εἶναι μία ἐσωστρεφῆς προσπάθεια **ἀτομικῆς βελτιώσεως**, ἀλλὰ μία **δημιουργικὴ ἀγαπητικὴ ἐξωστρέφεια**, στὴν ὁποία, ἐν ταπεινώσει καὶ αὐτομεμψίᾳ, ἔχουμε αἴσθησι τῆς εὐθύνης μας γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ Ἀδελφοῦ μας, ἀνευ τοῦ ὁποίου δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ παρασταθοῦμε ἐν ἐκείνῃ τῇ Ἡμέρᾳ ἐνώπιον τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ.

Ἡ Ὁσία Ξένη ἀφοῦ ἀσφάλισε τὸν ἑαυτό της μὲ τὴν ἀσκησι τῆς αὐταπαρνήσεως καὶ τῆς ταπεινώσεως μέσῳ τῆς σαλότητος, ἔγινε γιὰ ἀναρίθμητους συνανθρώπους της, ἀλλὰ καὶ πλέον γιὰ ὅλα τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, πηγὴ Θείας εὐλογίας, λόγῳ καὶ ἔργῳ θεραπεύουσα τὶς σωματικὲς καὶ ψυχικὲς τῶν ἀσθένειες.

* * *

Όλοι εξέφρασαν την χαρά τους για την συμμετοχή τους στην χαριτόβρυτη αυτή Πανήγυρι, ευχόμενοι να μᾶς καλέση και πάλι σύντομα ἡ Χάρις τῆς Ὁσίας στὸν Ἅγιο Ναό της.

*«Ἄνθος ὡς νοητόν,
ἐκ τῆς Ρωσίας ἔφυς,
ὦ Ξένη θεοφόρε,
καὶ κόσμῳ διαπνέεις,
ὁσμὴν τὴν ὑπερκόσμιον».*

