

# «Παρεμβαίνοντες...»



Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ  
(Κυριακὴ Β' Νηστειῶν)

**Ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ Εἰκὼν τοῦ Θεοῦ  
καὶ Πρωτότοκος πάσης κτίσεως  
(Κολ. α' 15)**

**Ἀρχέτυπο** καὶ πρωτότυπο τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ Λόγος, καὶ μάλιστα ὁ σαρκωθεὶς Λόγος. **Αὐτὸ** τονίζεται ἐμφαντικὰ στὸν ἀποστολικὸ λόγο, ὅτι Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ «**Πρωτότοκος πάσης κτίσεως**».

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς διδάσκει, ὅτι «**ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε κατ' εἰκόνα Θεοῦ, δηλαδὴ τοῦ Χριστοῦ, ἵνα δυναθῆ ποτε χωρῆσαι τὸ ἀρχέτυπον**». **Αὐτὸ** σημαίνει, ὅτι ὁ Τριαδικὸς Θεὸς ἐπλασε ἔτσι τὸν ἄνθρωπο, ὥστε νὰ τείνει πρὸς τὴν ἴδια τὴν **πραγματικὴ φύση του**, νὰ τείνει πρὸς τὸ **πρωτότυπό του, δηλαδὴ τὸν Χριστό**, μὲ σκοπὸ νὰ ὀδηγηῖται ὄχι στὴν ἰσότητα, ἀλλὰ στὴν ὁμοιότητα μαζί Του.

Ὁ Σωτήρας μας Χριστὸς, ὁ ὁποῖος ἐγίνε γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα ἡ Εἰκόνα τοῦ ἀοράτου Θεοῦ, εἶναι συγχρόνως «ὁ Πρωτότοκος πάσης τῆς κτίσεως», διὰ τοῦ Ὁποίου, «εὐδοκία τοῦ Πατρὸς καὶ ἐνεργεῖα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐκτίσθησαν τὰ πάντα».

Ὁ Χριστὸς, ὡς «Πρωτότοκος πάσης κτίσεως», εἶναι ὁ Κύριος αὐτῆς, ἐφ' ὅσον τὰ πάντα εἶναι ὑποταγμένα σὲ Αὐτόν.

**Ἐπομένως, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἀποτελεῖ τὸν σκοπὸ τῶν πάντων. Ὅλα ἀνήκουν σὲ Αὐτόν, τὸν σαρκωθέντα Θεὸ καὶ συγχρόνως προϋπάρχοντα τῆς κτίσεως. Τὴν ὑπεροχὴ τοῦ Χριστοῦ «ὑπὲρ πᾶσαν τὴν κτίσιν» ὑπονοεῖ ὁ ὅρος «Πρωτότοκος πάσης κτίσεως». Σὲ Αὐτόν ὀφείλεται ὄχι μόνο ἡ δημιουργία τῆς κτίσεως, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀναδημιουργία τῆς διὰ τῆς Θείας Ἐνσαρκώσεως.**



Γιὰ τὴν ἀντιγραφή:

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

1.3.2015 ἐκ. ἡμ.,

† Εὐδοκίας Ὁσιομάρτυρος