



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •



«Αἰωνία αὐτῆς ἡ μνήμη...»

Κωνσταντῖνα Μισαηλίδου

(+Μεγάλη Πέμπτη, 27η Μαρτίου 2015 ἐκκλ. ἡμ.)

*Γυναῖκα ἀνδρείαν τίς εὐρήσει; τιμιώτερα δέ ἐστι λίθων πολυτελῶν ἡ τοιαύτη
(Παροιμ. 29,10)*



Ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ, μετὰ ἀπὸ σύντομης ἐπιδείνωσης χρόνιας ἀσθένειας, ἡ γνωστὴ καὶ λίαν ἀγαπητὴ, παλαίμαχη Ἀγιοκυπριανίτισσα, κα Κωνσταντῖνα Μισαηλίδου, σὲ ἡλικία ἑβδομήντα ἑννέα ἐτῶν.

Ἡ σταθερότητα τοῦ ἔντονου πνευματικοῦ της ἀγῶνα καὶ ἡ προσήλωσή της στὴν Γνήσια Ὁρθοδοξία, ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν τριαντατριῶν χρόνων, ὅποτε ἐγνώρισε συνειδητὰ τὸν Χριστό, μέχρι τὴν μακαρία κοίμησή της, οἱ ἀέναες προσευχές της καὶ κυρίως ἡ πηγαία, ἀπλή καὶ ἀνιδιοτελὴς ἀγάπη της πρὸς ὅλους, ἀπέφεραν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα, ὁ ὁποῖος διεφάνη κατὰ τὴν Ἐξόδιον Ἀκολουθία της, ποῦ ἔγινε τὸ Μέγα Σάββατο, ἀμέσως μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς *Πρώτης Ἀνάστασης*, τὴν Ὅποια πάντοτε ὑπεραγαποῦσε.

Τὸ ταλαιπωρημένο ἀπὸ τὴν ἀσθένεια καὶ βαθεῖα ρυτιδωμένο ἀπὸ τὸ γῆρας πρόσωπο τῆς μακαρίας δούλης τοῦ Θεοῦ, πρὸς θαυμασμὸν καὶ ἐκπληξιν ὄλων, εἶχε ἐπανεύρει τὴν νεανικὴ του φρεσκάδα καὶ ὁμορφιά, καὶ ἐξέπεμπε αἰσθητὰ γαλήνη, γλυκύτητα καὶ ἀνταύγεια Χάριτος, ὅπως παρατήρησαν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς πνευματικοὺς φίλους καὶ συγγενεῖς τῆς, οἱ ὅποιοι παρευρέθησαν καὶ τὸ ἔραναν μὲ δάκρυα Ὁρθόδοξης χαρμολύπης καὶ Ἀναστάσιμης Ἑλπίδας.

Ανάμεσά τους τὰ δύο ἀγαπημένα τῆς τέκνα, ὁ Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ Ἀγιοκυπριανίτης, Μέλος τοῦ «**Ε.Ε.Ε.**» καὶ ἡ κα Μαρία Μανιατάκου μὲ τὴν οἰκογένειά τῆς, τὰ ὅποια ὑπηρετοῦν, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς προσευχὰς τῆς μακαρίας, ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν, τὴν εὐλογημένη Διακονία τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησιαστικῆς Εἰκονογραφίας.



Παναγία Γλυκοφιλοῦσα.

Ἐργαστήριο Εἰκονογραφίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης.
Δῶρο τοῦ Ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ (+17.5.2013)
στὸ εὐσεβὲς ζεῦγος Μισαηλίδη (1990). Ἡ μακαριστὴ κα Κωνσταντῖνα Τὴν τιμοῦσε ιδιαίτερα
καὶ προσευχόταν ἐνώπιόν Της ἐκτενῶς τὰ τελευταῖα εικοσιπέντε χρόνια.

Εἶθε, ἡ Κυρία Θεοτόκος νὰ βοηθήσει τὴν ψυχὴ τῆς νὰ συναντήσῃ μέσα στὴν Ἀναστάσιμη Χαρὰ καὶ νὰ ἐνωθεῖ τελείως καὶ αἰωνίως μὲ Αὐτόν, τὸν Ὅποιον ἀπὸ νεότητος ἀγάπησε, ὑπηρετήσε καὶ ἐδόξασε, μὲ τὴν προσεκτικὴ, ἐνάρετη καὶ ἀγία ζωὴ τῆς! Ἀμήν!

Ἐπιτροπὴ Ἱστολογίου «**Ε.Ε.Ε.**»