



## «Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

«Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη...»

## Ἀναστάσιος Πάγκαλης

+Τρίτη, 15η Ἰουλίου 2015 ἐκκλ. ἡμ.

«Τελειωθείς ἐν ὀλίγῳ, ἐπλήρωσε χρόνους μακροὺς· ἀρεστή γὰρ ἦν Κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, διὰ τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας...»  
(Σοφ. Σολ. δ', 13)



**Ἐκοιμήθη**, σὲ ἡλικία πενήντα τεσσάρων ἐτῶν, ἐν μετανοίᾳ, εἰρήνῃ καὶ ἀξιοπρεπείᾳ, ὅπως ὁ ἴδιος ἐπέλεξε ἡρωϊκῶς, μὴ ἀποδεχθεὶς τὶς ἰατρικὲς προτάσεις γιὰ ἐγχειρητικὲς ἐπεμβάσεις, οἱ ὁποῖες θὰ παρέτειναν ἐπ' ὀλίγον μόνον τὴν ζωὴν του, ἕνα ἀπὸ τὰ καλύτερα, σοβαρότερα καὶ φρονιμώτερα, ἀλλὰ καὶ πλέον ἀγαπητὰ καὶ ἀφοσιωμένα στὴν πνευματικὴ μας Ἀδελφότητα, πνευματοπαῖδια τοῦ Ἀειμνήστου Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ (+2013).

**Ἡ** σταθερότης τοῦ Ἀδελφοῦ μας, ἐν Χριστῷ, Αναστασίου Πάγκαλη στὸ πνευματικὸ ἄροτρο, ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν εἴκοσι πέντε ἐτῶν, ἦταν χαρακτηριστικὰ στιβαρὴ, διδακτικὴ καὶ ἄξια μιμήσεως. Ἀφ' ὅτου ἄκουσε καὶ ὑπάκουσε στὸ σωτήριο «στόπ» -τὸ ὁποῖο φώναζε, ἀλλὰ καὶ φωνάζει, κατὰ τὴν ὑπόσχεσή του στὸν Ἅγιο Κυπριανό, ὁ Μακαριστός μας Πνευματικὸς Πατέρας, «στοὺς νέους, πὺν τρέχουν μὲ φόρα στὴν ἁμαρτία»-, δὲν «ἐστράφη» πλέον ποτὲ «εἰς τὰ ὀπίσω», ἀλλὰ διήνυσεν τὴν σύντομη σχετικὰ ζωὴν του ἐν μετανοίᾳ, σωφροσύνῃ, προσευχῇ, καὶ συνεχῇ μετοχῇ στὴν λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὰ Ἄχραντα καὶ Ζωοποιὰ Μυστήριά Της.

**Ἡ** ἀγάπη του γιὰ τὸν Χριστό μας, γιὰ τὴν Λατρεία καὶ ἰδιαίτερος τὴν Θεία Κοινωνία ἦταν πάντοτε θερμὴ καὶ θυσιαστικὴ. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνταπόδοσις μεγάλῃ καὶ ἀνάλογος τῆς ἰδικῆς του προσπάθειας. Ἀξιώθηκε αὐτὸ, τὸ ὁποῖο ἐπίμονα καὶ ἐπανειλημμένα ζητοῦμε σὲ ὅλες μας τὶς Δεήσεις καὶ ἀποτελεῖ τελικῶς τὸ πλέον σημαντικὸ ζητούμενο, τὸ «ἐν, οὗ ἔστι χρεία»: «Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά...». Κατὰ τὸ τελευταῖο στάδιο τῆς ἀσθενείας του, εἶχε τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ μεταλαμβάνῃ σχεδὸν καθημερινῶς τῶν Ἀχράν-

των Μυστηρίων. Άμεσο αποτέλεσμα: ἦταν «συνειδητοποιημένοι», ἤρεμος καὶ εἰρηνικός, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο παρατηροῦσαν μὲ ἐκπληξι καὶ ἀπορία, ὅσοι ἀπὸ τὸ περιβάλλον του δὲν ἐγνώριζαν τὴν αἰτία.

**Π**αρὰ τὴν πολλὴ ζέστη τοῦ προχωρημένου Ἰουλίου, ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸν Κολωνὸ ἦταν ἀσφυκτικὰ πλήρης, ἐφ' ὅσον ὅλα τὰ πνευματικά του Ἀδέλφια προσήλθαν, προκειμένου νὰ κατευδώσουν τὸ σκῆνωμα τοῦ ἀγαπημένου τους Ἀδελφοῦ στὴν τελευταία του κατοικία. Μεταξὺ αὐτῶν, ἡ πολυαγαπημένη σύζυγος καὶ πνευματικὴ Ἀδελφὴ του Δέσποινα, ἡ ὁποία ἀντιμετώπισε τὴν ἀσθένεια καὶ τὴν κοίμησι τοῦ Ἀναστασίου μὲ θαυμαστὴ πνευματικὴ ὀριμότητα, γενναιότητα καὶ ἀνδρεία, καθὼς καὶ ὁ ὁμόφρων κατὰ σάρκα ἀδελφός του Κωνσταντῖνος, μὲ τὴν οἰκογένειά του.

**Σ**τὴν Νεκρώσιμο Ἀκολουθία προΐστατο τιμητικῶς ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ πέντε Ἱερεῖς καὶ ἓναν Ἱεροδιάκονο, πνευματικούς Ἀδελφούς τοῦ κεκοιμημένου.

**Ἡ** Ἀναστάσιμη, σχεδὸν πανηγυρικὴ «ἀτμόσφαιρα», ἡ ὁποία ἐπεκράτησε, ἀποτελεῖ μίᾳ ἐπιβεβαίωσι, ὅτι ὁ ἀγαπητός μας ἐν Χριστῷ Ἀδελφός «διέβη ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωὴν», προκειμένου, Χάριτι Θεοῦ, νὰ συναντήσῃ καὶ νὰ ἀσπασθῇ τὸν πολυαγαπημένο πνευματικὸ μας Πατέρα, ὁ Ὅποιος, ἓνα μῆνα πρὸ τῆς κοιμήσεώς του, ἐμφανίσθηκε στὸν Ἀναστάσιο καὶ τὸν ἐκάλεσε πλησίον του, ἐκεῖ «ἐνθα οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται»!...



Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 1991.

Ὁ μακαριστὸς Ἀναστάσιος (δεξιὰ τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ) βαστάζει, ντυμένος Τσολιᾶς, τὴν Ἱερὰ Εἰκόνα τῶν Ἁγίων. Στὸ βάθος διακρίνεται ὁ Ἀείμνηστος Πνευματικὸς μας Πατέρας, Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς (+17.5.2013)

**Εἶθε**, δι' Εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, ὁ Κύριός μας, ὁ Νικητὴς τοῦ θανάτου, νὰ ἀναπαύσῃ τὴν εὐλογημένη ψυχὴ τοῦ Ἀδελφοῦ μας Ἀναστασίου ἐν χώρα ζώντων καὶ νὰ μᾶς ἀξιώσῃ καὶ ἐμᾶς τοὺς «περιλειπομένους» νὰ ἔχουμε τὸ ἴδιο μὲ αὐτὸν «καλὸ τέλος». Ἀμήν!

**Γ.Γ.Α.**