



## «Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

«Μνημονεύετε τῶν Ἡγουμένων ἡμῶν...

ὡν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμῆσθε τὴν πίστιν» (Ἐβρ. ιγ' 7)

## Ἱερά Αγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ

*«Χρυσοῦς τῇ τε γλώττῃ καὶ τοῖς χείλεσιν ὧν Πάτερ,  
Χρυσὴν καὶ τὴν Παραθήκην δέδωκας Σοῖς τέκνοις»*

**Μ**ὲ τὴν Χάρι τοῦ Σωτῆρος μας,

τὸ βράδυ τῆς Παρασκευῆς  
πρὸς Σάββατο, 5-6.9.2015  
ἐκ. ἡμ., ἐτελέσθη ἡ προ-  
γραμματισμένη πλήρης ἱε-  
ρὰ Αγρυπνία πρὸς τιμὴν  
τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυ-  
σοστόμου (Καβουρίδου), τοῦ  
Νέου Ὁμολογητοῦ, στὴν  
Ἱερά Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς  
Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς.



Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὴν μακρὰ ἀπουσία του (Μάρτιος-Σεπτέμβριος 2015), προῖστατο τῆς ὅλης Αγρυπνίας, χαροποιῶν τοὺς πιστοὺς καὶ «καταστέλλων τὸν θόρυβον αὐτῶν τῆς ψυχῆς».

Ἐψάλη, ἐπίσης γιὰ πρώτη φορὰ, πλήρης Ασμαστική Ἀκολουθία πρὸς τιμὴν τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ, πόνημα καὶ δέησις τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμένος μας.



Οὕτως, ἡ νέα Περίοδος τῆς Ποιμαντικῆς Διακονίας τοῦ Μητροπολίτου μας ἤνοιξε καὶ ἐσφραγίσθη λειτουργικὰ μὲ τὴν Μνήμη τοῦ Ἁγίου Πρωθιεράρχου τῆς Μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας.

**Ἡ** ὄντως ἐντυπωσιακὴ αὐτὴ «συγκυρία» ὤθησε τὰ πνευματικὰ τέκνα τοῦ Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτου μας νὰ ζητήσουν ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἱεράρχη Χρυσόστομο νὰ λάβῃ ὑπὸ τὴν ἰδιαίτερη προστασία Του τὸν Ποιμένα τους καὶ νὰ τὸν ἐνισχύῃ κατ' ἄμφω στὴν Διακονία του, μετὰ ἀπὸ τὴν δοκιμασία, ἡ ὁποία τὸν ἀπεμάκρυνε ἀπὸ αὐτὰ περιῖπου γιὰ ἕξι μῆνες.

\* \* \*

**Συμμετεῖχαν** οἱ Αἰδεσιμώτατοι Πρεσβύτεροι π. Ἄγγελος Μουρλάς, π. Κωνσταντῖνος Τερζάκης, π. Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης, ὁ Ἱεροδιάκονος π. Ἰωσήφ Ἀγιοκυπριανίτης καὶ οἱ Ὑποδιάκονοι Γέρων Ἀντώνιος Ἀγιοκυπριανίτης, Δημήτριος Γιατροῦκος καὶ Χρῖστος Κατσούδας. **Μαζὶ** μὲ τὴν Καθηγουμένη τῆς Μονῆς Ὀσιωτᾶτη Γερόντισσα Ἰουστῖνα, παρέστησαν καὶ ἡ Ὀσιωτᾶτη Γερόντισσα Ταξιαρχία καὶ ἡ Ὀσιωτᾶτη Γερόντισσα Εὐπραξία μὲ Ἀδελφές τῶν Συνοδιῶν αὐτῶν καὶ πολλοὶ πιστοί, τὸ πλεῖστον τῶν ὁποίων ἐκοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

**Στὴν** διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας οἱ πιστοὶ εἶχαν τὴν εὐλογία νὰ προσκυνήσουν τμήματα τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου, ὁ δὲ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἐλειτούργησε μὲ ἓνα Ὁμοφόριο τοῦ Ἁγίου, τὸ ὁποῖο θησαυρίζεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ὅπου ὁ τιμώμενος Ἅγιος ἐφιλοξενεῖτο συχνὰ μέχρι τῆς ὀσιακῆς Κοιμήσεώς Του († 7.9.1955).

\* \* \*

**Στὸ** πέρασ τῆς πολὺ κατανυκτικῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ ἐδοξολόγησε τὸν ἐν Τριάδι Θεό, τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, «πάντων ἕνεκεν», ἀναφέρθηκε στὴν ἐν Χριστῷ πορεία μας ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ἐγγι-

ζούσης Ἐορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμί-  
ου Σταυροῦ.

**Ὅταν ἀφήνουμε τὰ χέρια μας**  
στὰ Πανάχραντα Χέρια τοῦ  
Θεοῦ, ὅπως ἓνα μικρὸ παιδί  
ἀφήνει μὲ ἐμπιστοσύνη τὸ χε-  
ράκι του στὸ χέρι τοῦ πατέρα  
του, προχωροῦμε, ἀλλὰ κά-  
ποια στιγμή βρισκόμαστε μπρο-  
στὰ σὲ ἓναν τοῖχο...



**Τὸν ψηλαφοῦμε καὶ διαπιστώ-**  
νουμε ὅτι τὸ ἐμπόδιο εἶναι ξύλινο καὶ  
ἔχει τὸ σχῆμα τοῦ σταυροῦ... Ἐκεῖ καταλαβαίνουμε  
ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς ἔχει ὀδηγήσει στὸν Σταυρό... Τότε οἱ  
καλοπροαίρετοι αἴρουν τὸν Σταυρὸ αὐτό, ἡ ζωὴ τους  
δηλαδὴ γίνεται μία συνεχῆς μετάνοια καὶ συνεχῆς δο-  
ξολογία...

**Τὸν Σταυρὸ αὐτὸ βάσταξε καὶ ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος**  
ὁ Νέος, ὄχι μόνο διὰ τῆς Ὁμολογίας καὶ τῆς Ἀποτει-  
χίσεώς του ἀπὸ τὴν καινοτόμο ἱεραρχία, ἀλλὰ καὶ μὲ  
τὴν ἀγία βιωτὴ του. Γι' αὐτὸ ὁ Θεὸς τὸν ἀντιδόξασε μὲ  
τὴν ἄρρητη εὐωδία καὶ τὰ θαύματα, τὰ ὁποῖα ρέουν  
ἀπὸ τὰ ἱερά Λείψανά του.

**Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος ἦταν γιὰ τὸ ποίμνιο τῶν Γνη-**  
σίων Ὁρθοδόξων ὁ Ποιμὴν ὁ Καλὸς καὶ ἡ Μνήμη Του  
μᾶς διδάσκει τὰ γνωρίσματα τοῦ γνησίου Ποιμένου:  
ἔχει βαθειὰ αἴσθησι ὅτι εἶναι ἓνας Διάκονος, ἓνας  
ὑπηρέτης καὶ ὄργανο τοῦ Θεοῦ καὶ γι' αὐτὸ δὲν ἐξου-  
σιάζει τοὺς πιστοὺς, οὔτε ἐκμεταλλεύεται τὴν ἀγά-  
πη καὶ τὸν σεβασμὸ τους.

**Ἀλλὰ ἀκολουθεῖ τὴν ἀποστολικὴν προτροπὴ** στοὺς  
ποιμένες νὰ ἐργάζονται οὐ κυριεύοντες, ἀλλὰ ὄντες  
συνεργοὶ τῆς χαρᾶς τῶν πιστῶν καὶ τύποι γενόμενοι  
τοῦ ποιμνίου (πρβλ. Β' Κορ. α' 24 καὶ Α' Περ. ε' 3).

**Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας συνέστησε** τὴν ἀμφί-  
δρομο προσοχὴ τόσο τῶν πιστῶν ὅσο καὶ τῶν ποιμένων στὴν  
εὐαγγελικὴ αὐτὴ ἄσκησι τῆς ποιμαντικῆς Διακονίας, ὥστε

νὰ μὴν καλλιεργῆται ἓνα κλῖμα προσωπολατρείας καὶ ὀπαδοποιήσεως στὸ Ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ μας.

\* \* \*

**Εἶθε** οἱ πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου νὰ στερεώνουν τὸ Μικρὸν Ποίμνιον στὴν Καλὴν Ὁμολογία καὶ τὴν ὑγιᾶ βίωσι τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεσμῶν, πρὸς σωτηρίαν ἡμῶν πάντων. Ἀμήν!

**Εἰς** δὲ τὸν Πατέρα τῶν Φώτων, «ἐξ Οὐ πᾶσα δόσις ἀγαθή», δόξα καὶ εὐχαριστία γιὰ τὶς πολλαπλές εὐλογίες τῆς ἱεραῆς αὐτῆς Ἀγρυπνίας.

† Μ.Σ.Α.

