



Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς
2α Ὀκτωβρίου 2015 ἐκ. ἡμ.

Μὲ τὴν **Χάρι** τοῦ Κυρίου μας, ἡ ἱερά Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης πραγματοποιήθηκε καὶ ἐφέτος μὲ ἐξαιρετικὴ τάξι καὶ λαμπρότητα στὴν ὁμώνυμη Ἱερά Ἀνδρῶνα Μονὴ στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, Ἔδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος .

Στὴν πνευματικὴ ὁμορφιὰ τῆς Ἑορτῆς συνέβαλε καὶ ὁ εὐδῖος καὶ γλυκὺς καιρὸς, ὁ ὁποῖος ἐπεκράτησε καθ' ὅλο τὸ ἑορταστικὸ διήμερο, ὡς πραγματικὰ θεῖο δῶρο.

* * *

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 1/14.10.2015, ἔγινε ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τοῦ ἄγοντος καὶ τὰ ὀνομαστήριά του καὶ συγχοροστατοῦντος μετὰ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Σουτσάβας κ. Σωφρονίου, Ἰασίου κ. Γλυκερίου καὶ Γαλασίου κ. Διονυσίου (τῆς Γνησίας Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας ὑπὸ τὸν Μητροπολίτην κ. Βλάσιον), τοῦ Θεο-





φιλεστάτου Ἐπισκόπου Βορονέζ κ. Κυρίλλου (τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ τὸν Μητροπολίτην κ. Ἀγαθάγγελον), ὡς καὶ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Μαραθῶνος κ. Φωτίου, Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, Νόρα

κ. Μιχαὴλ ἐκ Σαρδινίας καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντος.

Στὴν ἑσπερινὴ αὐτὴ καὶ λιτανευτικὴ Δοξολογία τοῦ Θεοῦ συμμετεῖχαν προσευχόμενοι μέγας ἀριθμὸς Κληρικῶν, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ (Ρουμανία, Ρωσία, Ἰταλία), ὡς καὶ μέγας πλῆθος Μοναχῶν, Μοναζουσῶν καὶ εὐλαβῶν Προσκυνητῶν.

Ἐψαλε λαμπρὰ καὶ ἐόρτια, ὅπως ἀρμόζει στὶς περιπτώσεις αὐτές, καὶ μὲ ἐκκλησιαστικὴ μεγαλοπρέπεια, ὁ Χορὸς τῶν Ἀγιοκυπριανιτῶν ὑπὸ τὸν Μουσικολογιάτατον Ἱερομόναχον π. Διονύσιον Ἀγιοκυπριανίτην.

Στὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα ἐπικρατοῦσε ἐντυπωσιακὰ ἢ προσευχητικὴ ἡσυχία καὶ κατάνυξις.

• **Πρὸ** τοῦ «Δι' εὐχῶν», ὁ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ἀφοῦ ἐξέφρασε εὐχές γιὰ τὸν ἐορτάζοντα Σεβασμ. κ. Κυπριανὸν καὶ ἀναφέρθηκε ἐγκωμιαστικῶς εἰς τὸν Κτήτορα τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Μονῆς, τὸν Αἰμίμηστο Μητροπολίτη Κυπριανὸν († 17.5.2013), ἐξεφώνησε Ἑόρτιο Λόγο, ἀναφερθεὶς στὸν Βίον τῶν τιμωμένων Ἀγίων καὶ ἐστιάσας τὸν λόγον στὴν **ἐλευθέρᾳ ἐπιλογῇ** αὐτῶν νὰ ἀποκηρύξουν τὴν εἰδωλολατρία ὡς καὶ τὴν **πνευματικὴ συνέπεια**, τὴν ὁποίαν ἐπέδειξαν μετὰ τὴν μεταστροφὴν αὐτῶν, διὰ τῆς ὁποίας εἴλκυσαν τὴν ἰδιαιτέραν Χάριν τοῦ Θεοῦ, ὥστε ἐφθασαν στὴν **τελειότητα τοῦ Μαρτυρίου**. Ἡ Μνήμη Αὐτῶν προσκαλεῖ τὸν καθένα μας, ὅπως «ἔλθη εἰς ἑαυτὸν»



καὶ μὲ ἰδικὴ τοῦ ἐπιλογῆ ἀκολουθήσῃ μὲ συνέπειά τὰ βήματα τοῦ Χριστοῦ μας. Ἡ δύναμις τῆς Μετανοίας εἶναι ἡ ἀπάντησις στὸ καταθλιπτικὸ πολύμορφο ἀδιέξοδο τῶν σημερινῶν κοινωνιῶν καὶ στὴν δύναμι αὐτῆ ἔγκειται τὸ ἐλπιδοφόρο Μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας.

* * *

Τὸ πρωῒ τῆς Πέμπτης, 2/15.10.2015, τελέσθηκε ὁ ἐόρτιος Ὁρθρος καὶ ἡ πανηγυρική πολυ-αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Πατέρας μας

κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβασμ. Μητροπολίται Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, οἱ Θεοφίλ. Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος, Ἰασίου κ. Γλυκέριος καὶ Γαλασίου κ. Διονύσιος ἐκ Ρουμανίας, ὁ Θεοφίλ. Ἐπίσκοπος Βορονέζ κ. Κύριλλος ἐκ Ρωσίας, καὶ οἱ Θεοφίλ. Ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Νόρα κ. Μιχαήλ ἐκ Σαρδινίας καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης. Ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος συμπροσευχόμενοι δεκάδες Ἱερέων καὶ Διακόνων.

Μέγα πλῆθος πιστῶν, ὡς καὶ πολλοὶ Ἐπίσημοι, εἶχαν κατακλύσει τὸν μεγάλον προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἀλλὰ καὶ στὸν αὐλεῖο χῶρον, προσευχόμενον μὲ τάξι καὶ ἡσυχία.

● **Κατὰ** τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Θεοφίλ. Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, ἐξεφώνησε ἕναν πολὺ σημαντικὸ καὶ πολυ-



σήμαντο Λόγο. *Ανέλυσε, βασιζόμενος στὸν Βίο τῶν Ἁγίων καὶ ἰδιαίτερος στὴν στιγμή τῆς μεταστροφῆς Αὐτῶν, τὰ γνωρίσματα τῆς γνησίας αὐτογνωσίας καὶ γνησίας Μετανοίας: μόνο μὲ τὴν πιστότητα στὴν Πατερικὴ Διδασκαλία καὶ τὴν Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας μας μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ γνωρίσῃ τὴν ἐν Χριστῷ «αὐτο-εικόνα» του, δηλαδὴ τὴν ἀμαρτωλότητά του καὶ νὰ ἐνεργήσῃ μὲ ἐν τὴν Χριστῷ «αὐτοπεποιθησι», δηλαδὴ μὲ τὴν ἀκλόνητη δύναμι, τὴν ὁποία δίδει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ στὸν γνησίως μετανοοῦντα.*

Μὲ παραδειγματικὴ τάξι καὶ κατάνυξι καὶ γιὰ ἀρκετὴ ὥρα, ἀπὸ τέσσερα μάλιστα ἅγια Ποτήρια, ἐκοινώνησαν πολλοὶ πιστοὶ, ἀφοῦ εἶχαν προετοιμασθῆ ὅπως προβλέπει ἡ Παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας μας, σύμφωνα μάλιστα μὲ τὴν προτροπὴ καὶ τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου μας.

Στὴν Ἀπόλυσι, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνικος ἀπηύθυνε εὐχὲς στοὺς εὐσεβεῖς πανηγυριστές, στὸν ἑορτάζοντα Σεβασμ. Μητροπολίτη μας κ. Κυπριανό, ὡς καὶ στὸν Πανοσιώτατο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιο καὶ τὴν Ἀδελφότητα, ὁ δὲ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς εὐχαρίστησε τὸν Μακαριώτατο καὶ τοὺς συμμετασχόντας στὴν ἱερὰ Πανήγυρι. **Ἐπίσης,** ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἀνεφέρθη εὐχαριστηρίως καὶ ὀνομαστικῶς στοὺς συλλειτουργήσαντας ἁγίους Ἀρχιερεῖς.





Ἀκολούθησε ἡ λαμπρὰ κατὰ τὸ ἱερὸν ἔθος λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ τῶν τιμίων Λειψάνων τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων, καὶ εὐλογήθησαν οἱ ἄρτοι πρὸ τοῦ Ναοῦ, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας –συνάξεως μεγάλης τοῦ Λαοῦ

τοῦ Θεοῦ, ἐν ἀγαλλιάσει συμπροσευχομένου.

* * *

Ἐν συνεχείᾳ, στὴν δεξιῶσι στὸ Μεγάλο Ἀρχονταρῖκι τῆς Μονῆς, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Νόρα κ. Μιχαήλ, Βορονέζ κ. Κυριλλος καὶ ἐκ μέρους τῶν Ρουμάνων ὁ Γαλασιῦ κ. Διονύσιος ἐξέφρασαν εὐχές, μὲ κοινὴ ἀναφορὰ στὴν εὐλογία καὶ ἐν Χριστῷ χαρὰ τῆς βιουμένης Ἑνώσεως, καὶ στὴν προσευχητικὴ ἐλπίδα τῆς περαιτέρω διευρύνσεως Αὐτῆς, ὥστε ἡ *Οἰκογένεια τοῦ Χριστοῦ* νὰ δίδῃ ἑνωμένη τὴν Μαρτυρία Της.



Στὸν δὲ ἐσωτερικὸ ἠώρο τῆς Μονῆς, παρετέθη ἡ παραδοσιακὴ Ἑόρτιος Μοναχικὴ Τράπεζα, τόσο γιὰ τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς Κληρικούς, ὅσο καὶ γιὰ πολλοὺς ἐκ τῶν ἀνδρῶν Προσκυνητῶν.

Εἶχε ληφθῆ μέριμνα, ὥστε εὐλογίες καὶ τρόφιμα νὰ διανεμηθοῦν καὶ σὲ ὅλους τοὺς προσελθόντας στὸν προκυνηματικὸ ἠώρο τῆς Μονῆς, ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ Μοναχικὴ Φιλοξενία.

Καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας, μέχρις ἀργά, ἕνα μελίσσι Προσκυνητῶν συνεχῶς προσήρχετο, γιὰ νὰ ἀποδώσῃ

τιμή και νὰ εὐχαριστήση τοὺς λαοφιλεῖς Ἁγίους μας.

* * *

Ἐπρόκειτο, γιὰ μία ιδιαίτερα εὐλογημένη Πανήγυρι, μὲ δι-
ορθόδοξο χαρακτήρα Ἀγάπης καὶ Ἐνότητος, πρὸς δόξαν Θεοῦ
καὶ τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων καὶ Προστατῶν μας Κυπριανοῦ
καὶ Ἰουστίνης, ἀλλὰ καὶ πρὸς ὠφέλειαν τῶν προσελθόντων
ἀναριθμῆτων εὐλαβῶν Προσκυνητῶν.

- Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκα!... **Τριὰς Ἁγία Δόξα Σοι!**...

