



## «Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

«Δεῦτε τοὺς Ἀγγέλους κτησώμεθα Προστάτας καὶ Φίλους ἐν ἀνάγκαις»

## Ἱερὰ εὐχαριστήρια Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ Συνάξει πασῶν τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν



**Τὸ Σάββατο**, 8η Νοεμβρίου 2015 ἐκ. ἡμ., ἡ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς, ἐπανηγύρισε τὴν Σύναξιν τῶν Ἐπουρανίων καὶ Ἀσωμάτων Αὐτῆς Προστατῶν.

Τῆς ὅλης Πανηγυρικῆς Ἀγρυπνίας προΐστατο ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας καὶ Πνευματικὸς Πατὴρ τῆς Ἀδελφότητος, Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός.

Συμμετεῖχαν ὁ ἐορτάζων Ἐφημέριος τῆς Μονῆς Αἰδεσιμ. π. Ἄγγελος Μουρλᾶς καὶ ὁ Αἰδεσιμ. π. Σωτήριος Γιούλης, οἱ Ἀγιοκυπριανῖται Πατέρες Ἰωσήφ καὶ Γαβριὴλ Ἱεροδιάκονοι καὶ Ἀντώνιος Ὑποδιάκονος, ὡς καὶ οἱ εὐλαβεῖς Ὑποδιάκονοι Δημήτριος Γιατροῦκος καὶ Απόστολος Φύκιας.

\* \* \*

Στις 19:00' ἄρχισε ἡ Ἱερὰ Ἀγρυπνία μὲ τὴν Ἀσματικὴ Ἀκολουθία, ἡ ὁποία εἶχε ἐμπλουτισθῆ, ἐκτὸς τοῦ εἰδικοῦ Πολυελέου καὶ τῶν κα-



τανυκτικῶν Ἐγκωμίων καὶ Εὐλογηταρίων (ποίημα τῆς Ὁσιολογιωτάτης Γεροντίσσης Ἰσιδώρας Ἱεροθεΐτισσης), ἀλλὰ καὶ μὲ εἰδικὰ προσόμοια καὶ ἰδιόμελα Τροπάρια εὐγνωμοσύνης καὶ δεήσεως πρὸς τοὺς Φρουροὺς καὶ Ὁδηγοὺς τῆς Μονῆς, ὡς καὶ πρὸς τοὺς δύο Φύλακας Ἀγγέλους τῶν Μοναχῶν, τὸν τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος καὶ τὸν τοῦ Μεγάλου Σχήματος, ποίημα καὶ δέησις τοῦ Σεβασμ. Πνευματικοῦ Πατρὸς τῆς Ἀδελφότητος.

**Ἡ** πνευματικὴ αὐτὴ πανδαισία, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς καθιερωμένης Μοναχικῆς Τραπέζης, ἔκλεισε περὶ τὴν 5ην πρωϊνὴν (05:00').

**Ἦ**ταν πράγματι μία ἔκτακτη οὐράνια εὐλογία...



\* \* \*

**Μετὰ** τῆς πολυσεβάστου Καθηγουμένης τῆς Μονῆς Γεροντίσσης Ταξιαρχίας Μοναχῆς, παρέστησαν οἱ Ὁσιώτατες Γεροντισσες Εὐπραξία Μοναχή, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης

Ἀφιδνῶν καὶ Ἰουστίνα Μοναχή, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, καὶ πολλοὶ φιλακόλουθοι καὶ φιλο-ἄγγελοι Ἀγρυπνισταί, οἱ ὅποιοι κατὰ προτροπὴν τοῦ Ποιμενάρχου μας συμμετεῖχαν ἐνεργῶς σὲ ὠρισμένα σημεῖα τῆς λατρείας καὶ ἐκ τῶν ὁποίων πλεῖστοι ἐκοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

\* \* \*

**Μετὰ** τὸ πέρας τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ καὶ τὴν εὐλόγησι τῶν Ἄρτων, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας μέσα σὲ κλίμα βαθειᾶς





κατανύξεως, ἐτέλεσε τὴν Κουρὰν εἰς Ρασοφόρον Μοναχὴν τῆς Δοκίμου Ἀδελφῆς μας Μαρίας, Ρουμανικῆς καταγωγῆς, ἡ ὁποία ἔλαβε τὸ ὄνομα Συγκλητική. Ἀνέγνωσε ἐπίσης εἰδικὴ Εὐχὴ ἐπὶ τῇ ἐνάρξει Μοναχικῆς Δοκιμασίας τῆς Ἀδελφῆς μας Ἀναστασίας (ἐξ Ἀμερικῆς).

\* \* \*

**Κατὰ** τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας, ἀναφέρθηκε στὴν εὐκαιρία, ἡ ὁποία μᾶς δίδεται σήμερα, νὰ ἐκφράσουμε δοξολογικὰ καὶ εὐχαριστιακὰ τὴν εὐγνωμοσύνη μας πρὸς τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους, οἱ ὁποῖοι –ὡς μεγάλοι Ἀδελφοί μας– μᾶς παρακολουθοῦν, μᾶς ὀδηγοῦν στὴν πορεία μας πρὸς τὸ Φῶς τῆς Βασιλείας, κλαῖνε ὅταν πέφτουμε καὶ διαλέγουμε τὸ σκότος ἀντὶ τοῦ Φωτός...

**Ἡ** ἀποκάλυψις, τὴν ὁποίαν ἐβίωσε στὶς ἡμέρες μας ἕνας εὐλαβῆς Ἰερεὺς μᾶς πληροφορεῖ, ὅτι μεταξὺ τῶν ομάδων τῶν Ἀγγέλων, οἱ ὁποῖοι μεταφέρουν τὰ ποικίλα αἰτήματα τῶν ἀνθρώπων, ἡ πιὸ λαμπροφόρα εἶναι ἐκείνη, ἡ ὁποία μαζὶ μὲ τὰ αἰτήματα μεταφέρει τὰ καντὰ δάκρυα τῆς μετανοίας, τὰ ὁποῖα ὡς πολύτιμα μαργαριτάρια στολίζουν τὸν οὐράνιο θρόνο τοῦ Κυρίου μας...

**Ἄν** ὁ κόσμος συγκλονίζεται σήμερα, ἂν ἡ Εὐρώπη κλονίζεται ἐκ θεμελίων, εἶναι διότι δὲν αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη τῆς μετανοίας, δὲν βιώνει τὴν συντριβή, τὴν κατάνυξι, τὰ δάκρυα... **Τὸ** βίωμα τῆς Μετανοίας μᾶς γεμίζει μὲ τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ, ἐφελκύνει τὴν θεία Χάρις... **Αὐτὸ** τὸ βίωμα ὀφείλουμε ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ στὸν κόσμο, αὐτὸ τὸ βίωμα λειαίνει τίς ψυχές μας μέσα ἀπὸ μία διαδικασία καθάρσεως καὶ φωτισμοῦ, ὥστε νὰ ἐνωθοῦν μὲ τὸν Θεὸ καὶ νὰ ἐπεκτείνεται ἡ Βασιλεία Του... **Σὲ** μᾶς τοὺς Χριστιανούς ἐδόθη τὸ προνόμιο νὰ δώσουμε στὸν κόσμο τὸ Μήνυμα αὐτὸ τῆς Ζωῆς, τῆς Ἐλπίδος, τοῦ Φωτός...



\* \* \*



**Υ**πὸ τὸν ἑναστρον θόλον τῆς ἀνοιξιάτικης νυκτός, μέσα στὴν σιγή τῆς ἔκπληκτης καὶ ἀγρυπνούσης φύσεως, ἔγινε μετὰ τὴν Ἀπόλυσι τῆς Θείας Λειτουργίας ἢ μετὰ ψαλμωδιῶν καὶ Δεήσεων Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῶν Ἁγίων

Ἀγγέλων, ὡς καὶ τῶν δύο Ἀγγέλων-Φυλάκων τῆς Μοναχῆς, πέριξ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς.

**Τ**έλος ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας διένειμε στοὺς πιστοὺς τὸ πέμπτο καθιερωμένο πλέον Ἀναμνηστικὸ-Κατηχητικὸ Φυλλάδιο, ἀφιερωμένο στοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους, μὲ τίτλο: «Οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι στὴν ζωὴ μας».

\* \* \*

**Τὸ ἀπόγευμα** τοῦ Σαββάτου συνηθροίσθη ἡ Ἀδελφότης ὑπὸ τὴν Πολυσέβαστη Γερόντισσά μας Ταξιαρχία Μοναχή, μετὰ τοῦ Πνευματικοῦ μας Πατρός, γιὰ τὴν ἐπίσης καθιερωμένη Ἀγγελικὴ Σύναξι.

**Ο** Σεβασμιώτατος δέχθηκε τὴν ἔκφρασι τῆς εὐγνωμοσύνης τῆς Ἀδελφότητος καὶ εὐχῆς διὰ τὴν ὄλο καὶ βαρυτέρα Διακονία του, καὶ ὁ ἴδιος ηὐχήθηκε τὴν ἐορτάζουσα Γερόντισσα ὡς καὶ τὶς ὑπόλοιπες Ἀδελφές, μάλιστα σὲ αὐτές, οἱ ὁποῖες φέρουν ὀνόματα Ἀγγελικά.

**Ε**ν συνεχείᾳ, ἔγινε ἀναλυτικὴ ἀναφορὰ στὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ὄντως Μοναχοῦ, ὅπως τὰ περιγράφει ὁ ἐγκωμιαστής τοῦ Ἀββᾶ Δωροθέου στὸν Πρόλογο τοῦ περίφημου ἔργου «Ἔργα Ἀσκητικά».

**Η** συλλογικὴ ἐμβάθυνσις καὶ συζήτησις ἐπὶ τοῦ Κειμένου ἔγινε, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν βοήθεια τοῦ Σεβασμιωτάτου μας Ὁδηγοῦ, πηγὴ θεραπευτικῆς αὐτομεμψίας καὶ ἐλπιδοφόρου ἀποφάσεως νὰ «βάλωμεν καὶ πάλιν ἀρχήν»...



*«Τὶ ἀνταποδώσομεν τῷ Κυρίῳ  
περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν»;*





111. "Ένας ιερεύς παρατηροῦσε κάποτε στόν οὐρανό μέ ἔκπληξι καί θαυμασμό.

-- Γιατί εἶσαι τόσο συνεπαρμένος; τόν ρώτησαν οἱ δικοί του.

-- Βλέπω, εἶπε, διάφορες ὀμάδες Ἄγγέλων, πού ἀνεβάζουν συνεχῶς τά αἰτήματα τῶν χριστιανῶν στό θρόνο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Τά περισσότερα αἰτήματα εἶναι γιά νά λυθοῦν τά πολλά βάσανα τῶν ἀνθρώπων, ὅπως οἱ ἀρρώστιες, οἱ ἀναπηρίες, ἡ δυστυχία, ἡ πεῖνα, ἡ ἀνεργία κλπ. Ἄλλα γιά νά σταματήσουν οἱ πόλεμοι, οἱ αἱματοχυσίες, ἡ ἐγκληματικότητα καί ὅ,τι ἠθικό κακό βασιλεύει στόν κόσμο. Ἄλλα πάλι εἶναι γεμᾶτα ἀπό εὐχαριστίες στόν Θεό τῆς ἀγάπης καί ἄλλα ἀπό οὐράνιες δοξολογίες γιά τά πλούσια πνευματικά ἀγαθά, πού παρέχονται στίς ψυχές τους. Ἡ πιό ἐνδοξη ὁμως καί λαμπροφόρος ὀμάδα τῶν Ἄγγέλων εἶναι ἐκεῖνη πού μεταφέρει, μαζί μέ τά αἰτήματα, καί τά καυτά δάκρυα τῆς μετανοίας... Αὐτά ἀνέρχονται σάν πολύτιμα μαργαριτάρια πού στολίζουν τόν οὐράνιο θρόνο τοῦ Κυρίου. Εἶναι οἱ εὐλογημένες ἐκεῖνες ψυχές, πού ζητοῦν πρώτα "τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ" μέ τήν κάθαρσι ἀπό τά πάθη, τήν συντριβή τῆς καρδιάς, τήν ἔνωσί τους μέ τόν Θεό διά τῆς Θείας Κοινωνίας, καί τήν ἄφεσι τῶν ἀμαρτιῶν τους. <sup>(4)</sup>

