

†

Πορίσματα στην 6η Πανελλήνια Συνάντησι Νέων  
29.11.2015 έκ. ήμ., Δήμος Φυλῆς

**Γενικὰ Πορίσματα**  
**τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων**  
**τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὁρθοδόξων**  
**Χριστιανῶν Ἑλλάδος**  
**Ζωφριά Δήμου Φυλῆς Ἀττικῆς, 12η Δεκεμβρίου 2015**



**1. Ἐμεῖς**, οἱ Νέοι ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν, εἶχαμε σήμερα τὴν ιδιαίτερη εὐλογία τοῦ Θεοῦ νὰ συναντηθοῦμε γιὰ ἕκτη φορά, μὲ τὶς εὐλογίες τῶν πνευματικῶν Πατέρων μας, Ἀρχιερέων καὶ Πρεσβυτέρων.

**2. Φιλοξενηθήκαμε** στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ συγκεντρωθήκαμε στὸ 3ο Κλειστὸ Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης, τῆς Ζωφριάς Ἄνω Λιοσίων Ἀττικῆς, ὅπου μέσα σὲ ἓνα προσευχητικὸ κλίμα ἀγάπης καὶ χαρᾶς, ἀκούσαμε λόγους οἰκοδομητικούς, ἀνταλλάξαμε ιδέες σχετικὲς μὲ τὴν Κοινωνικὴ Εὐθύνη μας, ἐκφράσαμε ἀπορίες καὶ ἀντιρρήσεις, συζητήσαμε καὶ διαλεχθήκαμε, στὴν προσπάθεια νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸν ὑπεύθυνο τρόπο ζωῆς, ὁ ὁποῖος ἀρμόζει σὲ ἓνα Χριστιανὸ Νέο πάντοτε, ἀλλὰ ιδιαίτερα σὲ περιόδους πολύμορφης κρίσης, ὅπως εἶναι αὕτὴ τῆς Πατρίδας μας.

**3. Στὴν διαδικασία αὕτὴ μᾶς ἐβοήθησε** ἡ Εἰσήγηση τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, μὲ θέμα «Ὁρθόδοξος Χριστιανὸς καὶ Κοινωνικὴ Εὐθύνη – Οἱ Νέοι τῆς Ἐκκλησίας μας στὸ χθές, στὸ σήμερα, στὸ αὔριο», ἐπίσης ὁ Διάλογος ποὺ ἐπακολούθησε μαζί του, ὀκτῶ Κείμενα Μελέτης ποὺ εἶχαμε ἐνώπιόν μας καὶ οἱ σοφὲς ὁδηγίες τῶν Συντονιστριῶν καὶ Κατη-

χητριῶν, οἱ ὁποῖες μᾶς συμπαρεστάθησαν με εὐγένεια καὶ καλωσύνη.

**4. Τὰ Πορίσματα** ὅλης αὐτῆς τῆς τόσο σοβαρῆς διεργασίας κατὰ τὴν βῆ Συνάντησή μας θὰ μπορούσαν νὰ συνοψισθοῦν περιληπτικὰ στὶς ἐξῆς θέσεις καὶ νὰ ἀποτελέσουν ταυτόχρονα μία ἐκκλήση πρὸς ἐμᾶς τοὺς Νέους, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς Ὑπευθύνους ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς δοκιμαζομένης Πατρίδας μας.

**α. Οἱ Ποιμένες** νὰ δείχνουν κατανόηση καὶ νὰ συμπαρίστανται στὶς δραστηριότητες τῶν Νέων καὶ νὰ τοὺς παρέχουν κίνητρα γιὰ περαιτέρω δραστηριοποίηση κοινωνικῆς προσφορᾶς.

**β. Οἱ Ποιμένες** νὰ μᾶς ὑπενθυμίζουν τὴν ἀξία τῆς Ὁρθοδοξίας, τὰ Ἰδανικά καὶ τὰ Ἦθη μας ποὺ μᾶς κρατοῦν ἐνωμένους με τὶς ἀρχέγονες ρίζες μας καὶ νὰ μᾶς θυμίζουν τὶ σημαίνει νὰ εἶσαι Ὁρθόδοξος καὶ Ἕλληνας.

**γ. Ἐμεῖς οἱ Νέοι** νὰ εἴμαστε ταπεινοί, μετριοπαθεῖς, νὰ δείχνουμε ἀγάπη, νὰ μὴν κρίνουμε τοὺς ἄλλους, νὰ υἱοθετοῦμε ὑπεύθυνη καὶ θυσιαστικὴ στάση ἀπέναντι στὶς εὐπαθεῖς ομάδες, οἱ ὁποῖες συνήθως στιγματίζονται γιὰ τὶς ἰδιαιτερότητές τους, ξεχωρίζοντας τὰ πρόσωπα ἀπὸ τὶς καλλιεργούμενες ἀδυναμίες τους.

**δ. Ἐμεῖς οἱ Νέοι** ὀφείλουμε νὰ καλλιεργοῦμε τὴν Κοινωνικὴ Εὐθύνη ἀπὸ μικρὴ ἡλικία καὶ ἐπιθυμοῦμε οἱ ἐνήλικες νὰ εἶναι ἐνεργὰ καὶ ὑπεύθυνα μέλη τῆς Κοινωνίας καὶ παραδείγματα Κοινωνικῆς Εὐθύνης γιὰ μᾶς.

**ε. Δείγμα** τῆς ὑπευθυνότητας εἶναι ἡ αὐτοθυσία καὶ ἡ βελτίωση τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἐνῶ ἡ ἀπόσυρση καὶ ἡ νοσηρὴ ἐσωστρέφεια εἶναι ἀπόρριψη τῆς ἐν Χριστῷ ταυτότητάς μας.

**ς. Παρακαλοῦμε** ταπεινὰ τοὺς Ποιμένες μας καὶ πνευματικούς Πατέρες μας νὰ ἔχουν ἀνεκτικότητα, ὑπομονὴ καὶ κατανόηση ἀπέναντί μας.

**ζ. Οἱ γονεῖς** καὶ οἱ δάσκαλοι νὰ μᾶς ὀδηγοῦν στὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἐν Χριστῷ Κοινωνικῆς Εὐθύνης, μέσῳ τῆς Κατηχήσεως, με τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εὐλογία τῶν πνευματικῶν Πατέρων μας, ἀξιοποιώντας τὴν καλὴ μας θέληση καὶ προαίρεση.

**η. Ἐμεῖς τὰ παιδιά** θέλουμε νὰ διατηρήσουμε τὴν παιδικότητά μας, δηλαδὴ νὰ μείνουμε παιδιά με ἀθωότητα καὶ ἀγνότητα καρδιάς μέσα σὲ ἓνα περιβάλλον φθορᾶς καὶ παρακμῆς.

**θ. Προτείνουμε** νὰ συνεργάζεται ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Πολιτεία, ὥστε νὰ ὑπάρχει ἀλληλεγγύη καὶ βοήθεια σὲ ὅλους, διότι τὸ κεντρικὸ κοινωνικὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι: *εἶδες τὸν Ἀδελφὸ*

σου, εἶδες τὸν Θεό σου.

**1.** Ἐκφράζουμε τὴν βαθειά μας ἐπιθυμία καὶ δίψα γιὰ ἀγάπη, κατανόηση καὶ πατρικὴ φροντίδα ἀπὸ τοὺς Ποιμένες μας.

**1α.** Τὸ κεντρικὸ κοινωνικὸ μήνυμα τῆς βῆς Συνάντησής μας εἶναι τὸ ἐξῆς: «Ὅταν δὲν ζοῦμε ὁ ἓνας γιὰ τὸν ἄλλο, εἴμαστε κι ὅλας νεκροί». «Ὑπάρχω, διότι Ἀγαπῶ – Ἀγαπῶ, ἄρα Ὑπάρχω». «Μετέχουμε στὸ Θαῦμα τῆς Ζωῆς ὅλοι μαζί, καὶ ὄχι ὅλοι μαζί μόνοι».

**5.** Ἐκφράζουμε αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου μας, διότι μᾶς ἔδωσαν μιὰ τόσο καλὴ εὐκαιρία νὰ συναντηθοῦμε καὶ νὰ βιώσουμε τὴν Ἀδελφοσύνη μας καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ἐνότητά μας.

**6.** Ἐκφράζουμε τὶς εὐχαριστίες μας πρὸς τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς γιὰ τὴν φιλοξενία στὸν ζεστὸ χῶρο τοῦ 3ου Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης Ζωφριάς τοῦ Δήμου Φυλῆς Ἀττικῆς, καθὼς καὶ τὶς τοπικὲς Ἀρχές, οἱ ὁποῖες ἔδωσαν τὸ παρὸν στὴν τόσο σημαντικὴ αὐτὴ Συνάντηση.

**7.** Ἐπίσης, εὐχαριστοῦμε τὴν Χορωδία καὶ Ὀρχήστρα «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά», ἡ ὁποία μᾶς παρουσίασε τὸν πλοῦτο τῆς Ἐθνικῆς μας Παραδόσεως, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Χορωδία ὑπὸ τὸν κ. Ἰωάννη Κιαχόπουλο, τὴν Θεατρικὴ Ὀμάδα «Τὰ ὑπευθυνόπουλα», ἡ ὁποία παρουσίασε τὸ δρώμενο «13 μέρες μετὰ!... μὲ Αἴσθηση Εὐθύνης», καὶ τέλος τὴν Χορευτικὴ Ὀμάδα «Μωραῖτες ἐν Χορῶ», ἀπὸ τὸν Ἑνορία τῆς Ἀναλήψεως Πατρῶν.

**8.** Εὐχόμαστε, μαζί μὲ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας, οἱ Πανελλήνιες αὐτὲς Συνάξεις τῶν Νέων τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ ἐπαναλαμβάνονται γιὰ πολλὰ ἔτη ἀκόμη, πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Ὁ «Νεανικὸς Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος» («ΝΕ.Ο.Σ.»)  
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος  
Σάββατο, 12.12.2015