



DEN SANNA GREKISK-ORTODOXA KYRKAN
HELIGA METROPOLIS AV OROPOS OCH FILI



Meddelande
Till Kristi, vår Frälsares, Födelses högtid 2015

Ordets förkroppsligande

**Den perfekta förebilden för människan
Och källan till den eviga väldoft**

**“Därför har Gud, din Gud,
smort Dig med glädjens olja mer än Dina likar”**
(Ps. 44:8)

Ära åt Dig, Kriste vår Gud; vårt hopp, Herre,
ära åt Dig; Heliga Treenighet ära åt Dig!

Kära bröder och systrar i Kristus,

Idag tillbedjer vi, ärar och tackar vår Gud, vår Frälsare Kristus. **O**ch vi tillbedjer inte bara Hans Gudomliga natur, utan samtidigt också Hans Mänskliga natur. **S**jälva den naturen som Han antog av den allrarende Theotokos och vilken Han gudomliggjorde och framställde den som ett med Gud, på höger sida om den Högstes Tron.

Idag firar vi alltså denna ofantligt stora gåva:

Vår naturs förhärligande; smörjelsen av vår natur i Kristus, genom den Helige Anden; vår naturs antagande och gudomliggörande av Gud, Ordet.

Idag omfamnar vi alla gåvor som flödar från Guds inkarnation och som berikade vår natur.

Idag firar vi med tacksamhet det som vi *är*, det som vi *blev* genom inkarnationen: "Herrens smorda".

Med vårt dop och myrrasmörjelse har vi blivit "Herrens smorda". Vi har blivit oåterkalleligt delaktiga av Kristus, som är den Helige Tröstarens enda vida-



rebefordrare och följaktligen den enda källan till liv och oförgånglighet för oss.

Kristi Födelse förnyar basen och grunden till vårt liv i Kristus, det vill säga vår bekännelse som är de heliga Apostlarnas bekännelse om vår Frälsare:

”Gud smorde Jesus från Nasaret med Helig Ande och kraft, Honom som vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som voro under djävulens våld; ty Gud var med Honom.” (Apg. 10:38)

* * *

Kristusälskande bröder och systrar,

När vi bekänner vår Frälsare som Kristus och får benämningen ”kristen”, bekänner vi i själva verket vår Tro på den Helige Treenigheten: Fadern, som smorde den förkroppsligade Sonen; den enfödde Sonen och Guds Ord, vars kött smorts av Fadern; och den Helige Anden, vilken är Smörjelsen med vilken vår Frälsares mänskliga natur smordes.

Denna bekännelse av oss visar den frälsande Sanningen, att vi bara är sanna människor och verkligt mänskliga när vårt liv, vår trosuppfattning och vårt levnadssätt är centrerat på den Heliga Treenigheten.

Allting härrör från den Heliga Treenigheten: vi lever och blir frälsta av Fadern, genom Sonen i den Helige Anden.

Detta privilegium fick vi genom förkroppsligandet, Ordets människo-



blivande, varpå den perfekta förebilden för människan visade sig för oss, men också möjligheten för oss att bli nära förtrogna med vår Förebild. **D**ock alltid i gemenskap med våra andra bröder och systrar och absolut genom dem, därför att bara då är vi en Kristi väldoft.

”Alla de”, lär oss den Helige Kyrillos av Alexandria ”som har mottagit den ende och samme Helige Anden är så att säga omformade och förenade både i relationerna mellan varandra och med Gud... Eftersom den osynlige Guds Ande, som finns inom alla, är en, samlar Han oss alla i enhet.”

(*Patrologia Graeca* 74 , 561A)

* * *

Kyrkans ljusomstrålande barn,

Ära åt vår vår Frälsare och Gudamänniska! Han gav oss gåvan att vara förenade med Honom och förenade oss emellan. Det vill säga att Kyrkan förverkligas; att vi bär vittnesbörd om Kristus och Hans Sanning genom Kyrkan.

“Se hur gott, hur ljuvt det är när bröder bor endräktigt tillsammans,” som Fädernas Tradition lär oss; “det är som myrra på huvudet, som flyter ned i skägget, ned i Arons skägg”. Övers-teprästens olja [i Gamla Testamentet] utgjordes av olika väldof-tande ämnen. Men inget av dem kunde ensam avge så mycket doft, men blandningen av dem alla återgav mycket väldoft. Det betecknar harmoni mellan bröder.”

(Theodoret av Kyros, Patrologia Graeca 80, 1912B)

Enighet, samarbete och koncelebration, som en samling av individer, är inte något som naturligt förekommer i Kyrkan, utan har sitt ursprung i den levande Kristi Kropps karismatiska natur. Och vi, Hans Kropps lem-mar, tager del av väldoftens som utsöndras från den enda nya händelsen under solen, det vill säga, inkarnationen av den enfödde Sonen och Guds Ord!

* * *

Kära bröder och systrar i Kristus,

Må förbönerna av den välsignade Theotokos, som deltog på ett unikt sätt i förkroppsligandet, helgonens och vår, i evig åminnelse, andlige Fader och Metropolit Kyprianos († 2013) förböner, hjälpa oss att ha en djup och ständig medvetenhet om vår naturs stora och unika gåva, gåvan av Ordets människoblivande. Källan till den eviga väldoftens av de olika gåvorna, med känslor av tacksamhet, ödmjukhet och glädje “för att världen skall tro”.

Er ödmjuka förebedjare inför vår människoblivne Herre,
†Metropolit Kyprianos
av Oropos och Fili

