



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

Χριστουγεννιάτικη Ἑορτὴ 2015

Κατηχητικῶν Ἐνοριακοῦ Κέντρου
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης
καὶ «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιημένης
Εἰκονογραφίας»

Σάββατο, 27η Δεκεμβρίου 2015 ἐκ. ἡμ.



Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία, χάριτι Θεοῦ, μὲ τὴν εὐχή καὶ εὐλογία τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε ἡ Χριστουγεννιάτικη Οἰκογενειακὴ Ἑορτὴ τῶν Κατηχητικῶν τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς.

Ἡ σημαντικὴ καὶ πολυεπίπεδα διδακτικὴ αὐτὴ Ἐκδήλωση συνδιοργανώθηκε μὲ τὸ «Ἐργαστήριο Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας» καὶ μὲ τὴν Συμμετοχὴ μεγάλου Τμήματος τῆς Χορωδίας-Ὀρχήστρας τῆς Μητροπόλεώς μας «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά».

Οἱ Ἀγιοαγγελίτισσες «ἄνοιξαν» τὸ Πρόγραμμα προσευχητικὰ μὲ τὸ Ἀπολυτίκιο τῶν Χριστουγέννων: «Ἡ Γέννησις Σου Χριστέ ὁ Θεὸς ἡμῶν...», τὸ Κοντά-





κιο τῶν Χριστουγέννων: «Ἡ Παρθένος σήμερον...» καὶ ἄλλα ἐπίκαιρα Τροπάρια, τὰ ὁποῖα συνέψαλαν ἅπαντες μὲ κατάνυξι.

Αναγνώσθηκε, στὴν συνέχεια, ἀπὸ τὸν Ὑπεύθυνο τοῦ «**Ε**ργαστηρίου» Ἱεροδιάκονο Γαβριὴλ Ἀγιοκυπριανίτη τὸ εὐωδιασπὸ **Εὐ**χετήριο **Μ**ήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ὁ ὁποῖος ἔλειπε στοὺς ἐξωτερικοὺς, καὶ σχολιάσθηκε ἀπὸ παρευρεθέντας λογίους.

Χαιρετισμός, ἔγινε ἀπὸ τὴν ἀξιότιμη Πρόεδρο τοῦ **Φ**ιλανθρωπικοῦ **Σ**υλλόγου «**Α**γιος **Φ**ιλάρετος», κ. Ἀθηνᾶ Χωριατοπούλου-Τούντα, ἡ ὁποία καὶ ἀνέγνωσε ἐπίκαιρο συγκινητικὸ κείμενο, μὲ τίτλο: «Ἦταν Ἄνθρωπος...».

Τὸ κύριο μέρος τῆς Ἑορτῆς ἄρχισε μὲ τὸ ποίημα «Στὸ Χριστούλη μας» ἀπὸ τὰ μικρότερα μέλη τῶν Κατηχητικῶν μας.

Παράλληλα, ἐγίνετο καὶ ἡ Ἀγιογράφισις τῆς Εἰκόνας τῆς **Γ**εννήσεως τοῦ Κυρίου μας, ἀνάλυσις τῆς Ὅποίας ἔγινε ἐκ μέρους τοῦ «**Ε**ργαστηρίου».

Κατόπιν, διαβάσθηκε τὸ κεντρικὸ κείμενο τῆς Ἐκδηλώσεως: «Γιὰ νὰ κάνεις Πραγματικὰ Χριστούγεννα», διανθισμένο μὲ ἀφηγήσεις καὶ Ποιήματα, μὲ τὴν ἐπιτυχημένη συμμετοχὴ τῶν Παιδιῶν τῶν **Κ**ατηχητικῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦ «**Ε**ργαστηρίου» καὶ τῆς **Χ**ορωδίας μας.

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ κειμένου καὶ μὲ βάσι ὅσα ἀκούσαμε ἀπὸ τοὺς ἐννέα μικροὺς ἀφηγητὲς μας, καταλήξαμε στοὺς συμ-



πέρασμα, ὅτι γιὰ νὰ κάνουμε Πνευματικὰ καὶ Πραγματικὰ Χριστουγεννα, θὰ πρέπει νὰ γίνουμε:

Απλοῖ, σὰν τοὺς βοσκούς.

Σοφοί, σὰν τοὺς Μάγους.

Καθαροί, σὰν τοὺς Ἀγγέλους.

Λαμπεροί, σὰν τ' ἀστέρια.

Ταπεινοί, σὰν τὴν πτωχικὴ Φάτνη.

Δίκαιοι, σὰν τὸν Ἰωσήφ.

Πρὸς τὸ τέλος τῆς Ἑορτῆς, ἀκού-

σθηκαν ποιήματα καὶ γιὰ τὸ Νέο Ἔτος.

Ζητήσαμε, μὲ πνεῦμα προσευχητικό, ἀπὸ τὸν Θεό μας, νὰ μᾶς χαρίσῃ ἓνα **Χ**αρούμενο καὶ **Ε**ὐλογημένο **Ἔ**τος καὶ νὰ δώσῃ τὴν **Ε**ιρήνη Του στὴν Γῆ.

Τὸ κλείσιμο τῆς Ἑορτῆς μας ἔγινε μὲ τραγούδια **Χ**ριστουγέννων καὶ **Π**ρωτοχρονιάς, ἀπ' ὅλα τὰ Παιδιά μας, μὲ τὴν συνοδία μουσικῶν ὀργάνων ἀπὸ τὴν Ὀρχήστρα «**Ε**λληνορθόδοξη **Κ**ληρονομιά», ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ π. Διονυσίου Ἀγιοκυπριανίτου.



Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ μουσικοῦ προγράμματος, ὅπως ἔλεγε καὶ ἓνα ἀπὸ τὰ τραγούδια πού ἀκούσθησαν «..Ρίξτε κάστανα στὴ θράκα..», γινόταν τὸ ψήσιμο τῶν καστάνων στὸ τζάκι τοῦ «**Ε**ργαστηρίου»...

Στὸ τέλος τῆς Ἐκδηλώσεως, προσεφέρθησαν πλούσια κερράσματα γιὰ μικροὺς καὶ μεγάλους...

Δόξα καὶ Προσκύνησις στὴν Ἁγία Τριάδα, καὶ Εὐγνωμοσύνη στὴν Ὑπερευλογημένη Θεοτόκο, τὴν Ὁδηγήτριά μας.

Θερμὲς Εὐχαριστίες σὲ ὅλους, ὅσοι ἐκοπίασαν γιὰ τὴν πραγματοποίησι τῆς Χριστουγεννιατικῆς Ἑορτῆς μας.

Χριστὸς ἐτέχθη· δοξάσατε!...

Ἔτη πολλὰ καὶ εὐλογημένα!

