



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ «Ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντές Σε»

Ἡ φωτοφόρος Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοφανίων



Ἡ Ἐκκλησία μας πανηγύρισε μὲ ιδιαίτερη λαμπρότητα τὴν φωτοφόρον Ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Θεοφανίων σὲ πολλὰ μέρη τῆς εὐλογημένης Πατρίδος μας.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνικος προεξήρχε τῆς Συνοδικῆς Τελετῆς τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων, ἡ ὁποία ἔγινε, ὡς ἔθος, στὸν Κεντρικὸ Λιμένα Πειραιῶς.

Ὁ Μακαριώτατος ἀπηύθυνε στοὺς πολυπληθεῖς πιστοὺς λόγον οἰκοδομῆς, λόγον ὄντως προφητικόν.

Συμμετεῖχαν Ἀρχιερεῖς μας καὶ Ἱερεῖς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ (Τορόντο κ. Μωϋσης, Λούνης κ. Σιλουανός), ὡς καὶ δύο Ἀρχιερεῖς τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας μας τοῦ Πατρῖου Ἡμερολογίου Ρουμανίας.

Μεγαλοπρεπῆς Λιτανεΐα συνάδευσε τὸν Τίμιον Σταυρόν καὶ τὴν Ἱερὰν Εἰκόνα τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χρι-



στοῦ μας ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου Καμινίων Πειραιῶς ἕως τὴν Συνοδικὴ Ἐξέδρα στὸν Κεντρικὸ Λιμένα καὶ μετὰ τὴν Τελετὴ τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὡς τὸ Δημοτικὸ Θέατρο στὸ κέντρο τῆς πόλεως, ὅπου ἔγινε ἡ Ἀπόλυσις καὶ ἡ ἀνάκρουσις τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου.



Ὁ ἀνοιξιάτικος καιρὸς ἐν μέσῳ χειμῶνος προσέδιδε Χάρι καὶ Εὐλογία στὴν μεγάλη Πανήγυρι, ἡ ὁποία κατ' ἔτος ἀναπτρώνει τὴν χαρὰ καὶ τὸν ζῆλο τῶν γνησίων τέκνων τῆς



Ἐκκλησίας μας γιὰ τὸν κοινὸ ἀγῶνα τῆς Καλῆς Ὁμολογίας, ἀλλὰ καὶ τῆς προσωπικῆς καθάρσεως καὶ τοῦ φωτισμοῦ, Χάριτι Θεοῦ.

* * *

Ἀρχιερατικὲς Πανηγύρεις ἐτελέσθησαν σὲ ἄλλα μέρη τῆς Πατρίδος μας, στὴν Θεσσαλονίκη, στὸν Βόλο, στὴν Στυλίδα, στὴν Χαλκίδα, στὴν Σάμο καὶ στὴν Καβάλα (βλ. Ἅγια Θεοφάνια 2016 στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα).

Στὴν Πάτρα ἐπίσης ἐωρτάσθησαν τὰ Ἅγια Θεοφάνια μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα.



Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἐτέλεσε τὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, στὴν Ἀνθουπόλι, Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Φυλῆς Ἀττικῆς, μετὰ τοῦ Ἐφημερίου αὐτοῦ π. Γεωργίου Γιὰν καὶ τοῦ Ἱεροδικόνου Ἰωσήφ Ἀγιοκυπριανίτου.

Κατόπιν, τὰ μέλη τῶν τριῶν Ἐνοριῶν τῶν Πατρῶν συναντήθηκαν στὸν κεντρικὸ Λιμένα, ὅπου ἔγινε ἡ λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου μας.



Νέοι καὶ νέες ἐνδεδυμένοι μὲ παραδοσιακὲς φορεσιῆς συνώδευσαν μὲ τάξι καὶ σεμνότητα τὴν ἱερὰ Εἰκόνα μέχρι τοῦ σημείου τῆς Τελετῆς τοῦ Μεγάλου Ἀγιασμοῦ, ὑπὸ τὰ εὔχη



ἀκούσματα τῆς Φιλαρμονικῆς Λεχαινῶν.

Στὴν εἰδικὰ στολισμένη Ἐξέδρα, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος καὶ οἱ λοιποὶ Κληρικοὶ ἐτέλεσαν τὴν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καὶ ἀκολούθησε

ἡ Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν θάλασσα, τὸν Ὅποιον νεοὶ ἀνέσυραν καὶ προσεκύνησαν.

Στὸν σύντομο Λόγο του, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἀναφέρθηκε στὸ μεγάλο θαῦμα τῆς ἀναστροφῆς τῶν ὑδάτων τοῦ ποταμοῦ Ἰορδάνου τὴν ἡμέρα αὐτή.

Ἐπίσης, ἐξέφρασε θερμὲς εὐχαριστίες στὶς Ἀρχὲς τῆς πόλεως (Λιμενικὸ Σῶμα, Δήμος Πατρέων), γιὰ τὴν πρόθυμη διευκόλυνσι στὴν ὀργάνωσι τῆς Τελετῆς.



Τέλος, διενεμήθησαν εὐλογίες καὶ κεράσματα σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς.

Δόξα Σοὶ τῷ δεῖξαντι τὸ Φῶς!...

