



■ Pastoralt besök av Metropolit Kyprianos

## I vitklädda Sverige 9-13 januari 2016 (kyrklig kalender)

**M**ed vår Herres nåd präglades vårt senaste pastorala besök i Stockholms stift av en kraftfull symbolism: snön, renheten, kyskheten, skapelsens jungfrulighet i den Heliga Treenighetens vita ljus "Hans kläder blevo glänsande och mycket vita, såsom snö..." Det var första gången under de åtta år som vi besökt Sverige som detta vackra land mottog oss i snövit klädnad likt en brud. Vi gästade vår lilla flock, vår mångfärgade och mångnationella familj i det *Nya Budordets* värme.



\* \* \*

**Utrustade** med hjärtliga välsignelser från vår fader och Ärkebiskop Kallinikos och de övriga biskoparna i vår synod, vilka hade samlats dagen innan, avreste vi fredagen den 9 januari 2016, kyrklig kalender, mot Stockholm via München. Som vanligt var Fader Jiří Ján och subdiakon fader Antonios Agiokyprianites med oss på resan.



De få dagar som vi tillbringade i vitklädda Sverige ägnades åt kontakt med vårt

prästerskap och folk, gemensam bön, ömsesidig uppbyggelse, undervisning och bemötande av organisatoriska och liturgiska ärenden inom vårt stift.



På lördagen firade vi Liturgi i Heliga Philothei Ortodoxa kloster i Villberga då en liten grupp av våra troende deltog.

På söndagen koncelebrerade alla våra präster i biskopsresidenset. Nunnorna från Heliga Philotheis kloster sjöng. Den vackra kyrkan var full av "alla nationaliteter". Evangelieläsningen (lästes på svenska och på grekiska) var lämplig för att utveckla en sammanfattning av kännetecknen för levnadssättet av ständig, genuin omvändelse (söndagen efter Theofania, "omvänd eder..."). Många troende deltog i kommunionen av de allra renaste Mysterierna och efteråt deltog alla närvarande i församlingens agapemåltid i hjärtas enkelhet.

På eftermiddagen genomfördes som vanligt den uppbyggande församlingssynaxin (samling) och med de närvarandes deltagande analyserades de grundläggande förhållandena mellan *Omvändelse*, *Barmhärtighet*, *Dömande* och *Fördömelse*. Översättare var svenskan Moder Magdaleni. Några icke-ortodoxa deltog samt också en icke kristen.

På måndagen besökte vi den snötäckta Skogskyrkogården, där vi uppsände böner vid gravarna för våra hädangångna Ortodoxa bröders själar vila. Vi mötte också personer som kanske





utgör framtiden för vårt heliga stift i Sverige. Framtiden ser hoppfull ut då mycket kompetenta och begåvade personer dras till vår jurisdiktion. När tiden är mogen skall vi skriva närmare bestämt om detta viktiga ämne, i relation till försö-

ket att grunda ett munkkloster.

Vi måste särskilt omnämna Biskop Johannes av Makarioupolis, som redan många år tillbaka är sängliggande med svåra smärtor. Hans särskilda martyrliv fortsätter... Trots hans lidande, fortsätter han ändå att ge uppbyggelse och tröst till Guds folk, gladlynt i sin smärta och tacksam i sin prövning. Vi besökte honom och förmedlade välsignelserna från vår Ärkebiskop och från de andra biskoparna, vi mottog hans välsignelse, omfamnade honom och sjöng högtidshymner. Han bad oss att be för honom. Kanske närmar han sig slutet...



\* \* \*

**På tisdagen**, kl. 15 vinkade våra bröder av besökarna från Grekland och önskade hjärtligt en trevlig resa från det snöklädda Sverige och ett gott återseende i maj på de heliga Konstantin och Helenas festdag.

Ära, tillbedjan och tacksägelse åt Fadern, Sonen och den Helige Anden i evigheters evigheter. Amen!

13/26 januari 2016

† Minne av de heliga martyrerna

Hermolys och Stratonikus

*† Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili*

