



# Ἀλληλογραφία

• ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ

## Πρὸς τὴν Συνεχιστικὴ Ἐπιτροπὴ Ἰδιωτικὰ Ὁρθόδοξα Ἐκπαιδευτήρια Πανελληνίους Σύνδεσμος Ὁρθοδόξων Ἐπιστημόνων\*

Ἱερολογιώτατε, διάβασα γιὰ τὴν σκέψη καὶ πρόταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας γιὰ τὴν δημιουργία **Πανελληνίου Συνδέσμου Ὁρθοδόξων Ἐπιστημόνων** καὶ νομίζω ὅτι ὄχι μόνο εἶναι πάρα πολὺ καλὴ, ἀλλὰ καὶ ἀναγκαία γιὰ τὸν ἀγῶνα τῆς Ἐκκλησίας μας σὲ κάθε ἐπίπεδο.

• **Ἡ** Ἐκκλησία, καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι πρωτίστως, δὲν ἔχουμε ἀνάγκη τῆς Ἐπιστήμης καὶ τῆς λογικῆς γιὰ τὴν πρόοδο τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὴν ψυχικὴ μας σωτηρία, ἀλλὰ τῆς Πίστης τῆς ἀδολης, τῆς ἀνεπιβούλευτης, τῆς ἀπλῆς, τῆς εὐθείας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· οἱ Ἀδελφοί μας ὅμως, οἱ ἀδελφοί μας, ποὺ πολλὲς φορὲς ψάχνουν στὸν αἰῶνα μας τῆς συγχύσεως νὰ βροῦν κάτι ἀληθινό, ἔχουν ἀνάγκη νὰ ἀκούσουν τὴν φωνὴ ἄλλων ἀδελφῶν τους, ποὺ ἔχουν παράλληλα μὲ τὴν Πίστη τὴν κατὰ κόσμο μόρφωση, καθὼς αὐτοὶ δὲν μποροῦν εὐκόλα νὰ κατηγορηθοῦν ὡς δῆθεν ἀγράμματοι ἢ θρησκευτικοὶ «Ταλιμπάν», κατηγορίες ποὺ εὐκόλα ἐκτοξεύονται ἐναντία στὸν ἀγῶνα τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου ἀπὸ πολλοὺς κοσμικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς κύκλους.

**Ἡ** χρησιμότητα τοῦ **Συνδέσμου** θὰ εἶναι πολὺ μεγαλύτερη μετὰ τὴν *Ψευδοσύνοδο τοῦ 2016*, ὅποτε ὅλοι οἱ «προσκυνημένοι», οἱ συνοδοιπόροι καὶ τὰ *παπαγαλάκια* τους θὰ προπαγανδίζουν γιὰ τὴν ἀξία τῆς «Νέας τους Ὁρθοδοξίας».

**Μέχρι** τότε, δηλαδὴ ἐντὸς τῶν ἐπομένων 6 μηνῶν, καλὸ θὰ ἦτο ὁ **Σύνδεσμος** αὐτὸς νὰ ὑπάρχει καὶ νὰ λειτουργεῖ, ὥστε νὰ εἶναι ἐτοιμὸς στὴν κρισιμώτερη ὥρα.

\* \* \*

• **Ὁμοίως** καὶ ἡ προσπάθεια γιὰ τὸ **Φιλορθόδοξο Σχολεῖο**, δύσκολη στὶς σημερινὲς οἰκονομικὲς συνθῆκες. **Ἔχει** ὅμως ὁ Θεὸς μας, ἐὰν ὑπάρχουν πράγματι γονεῖς ποὺ ἀγωνιοῦν γιὰ τὴν εὐσεβῆ ἐκπαίδευ-

ση τῶν παιδιῶν τους καὶ ὄχι στὰ λόγια μόνο, θὰ εὐλογηθεῖ αὐτὴ ἡ προσπάθεια.

\* \* \*

• **Παρομοίως** ὀρθή, ὀρθότατη ἡ προσπάθεια τοῦ Σεβασμιωτάτου μας γιὰ τὴν **Ἐνότητα τῶν Ὁρθοδόξων**. Ἔχει συλλάβει μέσα στὴν καρδιά του τὸ γιατί πρέπει νὰ γίνει αὐτὴ ἐνότητα ιδιαίτερα στὶς ἡμέρες μας.

**Προβλήματα** σὲ αὐτὰ τὰ θέματα πάντα θὰ ὑπάρχουν, εἴτε τοπικὰ εἴτε γενικώτερα, ἀλλὰ οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας, παρὰ τὶς κάποιες μεταξὺ τους διαφωνίες, γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι πρῶτος, δεύτερος ἢ τρίτος ἀνάμεσά τους, τελικὰ βρίσκουν τὸν τρόπο νὰ συνεχίζουν τὴν πορεία τους καὶ τώρα τὸ ἴδιο θὰ κάνουν μὲ τὴν *Ψευδοσύνοδο τοῦ 2016*.

**Ἄς** διδαχθοῦμε ἀπὸ τὸ παράδειγμά τους καὶ ἄς τοὺς μιμηθοῦμε γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ἐκκλησίας.

**Ἀμέσως** μετὰ τὸ τέλος τῆς *Ψευδοορθοδόξου Μεγάλης Συνόδου*, θὰ πρέπει καὶ ἐμεῖς, μὲ **χρήση τῆς μεγίστης δυνατῆς Ἐκκλησιαστικῆς Οἰκονομίας**, νὰ βρεθοῦμε ἐνωμένοι τόσο μὲ τὴν Σύνοδο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Στεφάνου ὅσο καὶ μὲ τοὺς Βούλγαρους καὶ Σέρβους Ἀδελφούς μας, ὥστε νὰ ἀρχίσουν ἄμεσα τὰ βήματα τῆς **Πανορθόξου Συνόδου τῶν Γνησίων Ὁρθοδόξων**, ὅπου γιὰ μία ἀκόμη φορὰ στὴν ἱστορία θὰ ἀκουστεῖ παγκόσμια τὸ «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου».

\* \* \*

**Προσωπικὰ** ἐπιθυμῶ, ἐὰν καὶ Σεῖς συμφωνεῖτε, νὰ ἀνήκω στὸν **Σύνδεσμο**, μὲ τὴν παρατήρηση, ὅτι γιὰ αὐτὸ τὸ πρῶτο ἐξάμηνο τοῦ ἔτους δὲν δύναμαι ἀντικειμενικά, σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο, νὰ βοηθήσω οὐσιαστικὰ στὸ ἔργο, ἀφ' ἑνὸς μὲν λόγῳ ἀπόστασης –διαμένω μόνιμα στὴν Πάτρα–, ἀφ' ἑτέρου δὲ ἐπειδὴ τὰ καθήκοντά μου στὴν ἐργασία μου μέχρι τὸν Ἰούλιο, ὅποτε προβλέπεται νὰ συνταξιοδοτηθῶ, εἶναι πολλὰ καὶ ἀπαιτητικά.

**Τὰ** στοιχεῖά μου εἶναι: Πολυμενόπουλος Διονύσιος τοῦ Γεωργίου, Ταχ. Διεύθυνση: Στέλιου Μαυρομάτη 5, Πάτρα 26442, Τηλ: 2610 431158 κιν. 6932599059, e-mail: dpolymenop@gmail.com.

**Ἔχω** σπουδάσει Οἰκονομικὰ στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν (Νομικὴ Σχολή - Τμῆμα Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν).

**Σήμερα** ἐργάζομαι ὡς Ἐκπαιδευτικὸς στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση.

Πάτρα, 16/29.12.2015

Διονύσιος Πολυμενόπουλος

---

(\*) Ἐπιστολή, τὴν ὁποία θεωροῦμε ἀρκετὰ σημαντικὴ, ὅσον ἀφορᾷ τὰ θιγόμενα θέματα. Ἐπιμέλ. ἡμετ.