

Βιβλιοπαρουσίασις



Christine Benagh

*Ένας Άγγλος στην Αύλη του Τσάρου
Το πνευματικό ταξίδι
του Τσάρος Σίντνεϊ Γκίμπες*

*Μετάφραση: Νικόλαος Αποστολόπουλος,
Εκδόσεις «Καινού»,
Αθήνα, 2009, σελίδες 384.*

Μέσα από την ύγρασία ενός λονδρέζικου πρωϊνού ξεπροβάλλει ένας ηλικιωμένος γενειοφόρος άντρας με φθαρμένο ράσο. Στο δεξί του χέρι κρατάει ένα μπαστούνι, και στο αριστερό μία κουρελιασμένη μαύρη τσάντα. Το όνομά του είναι πατήρ **Νικόλαος Γκίμπες**.

Έγκάρδιος και προσηνής, αν και αρκετά έσωστρεφής, σπάνια μιλάει για το άπίστευτο ταξίδι του που τον έφερε από τις τιμημένες αίθουσες του Κολεγίου St. John του Καίμπριτζ στην Αύλη του τελευταίου Τσάρου της Ρωσίας, Νικολάου Β'.

Ως ένας από τους τρεις κατ' οίκον διδασκάλους της αυτοκρατορικής Οικογένειας, είχε αποκτήσει πρόσβαση στα ένδοξότερα της άτυχης αυτής Οικογένειας.

Αρχικά ως δάσκαλος, αλλά στην συνέχεια ως καλός και έμπιστος φίλος, πορεύθηκε μαζί τους στις σκοτεινές μέρες της εξορίας τους, μέχρι και την τραγική δολοφονία τους από τους Μπολσεβίκους.

Τα δέκα αυτά χρόνια θα άλλαζαν για πάντα τη ζωή του,

καὶ θὰ τὸν ὀδηγοῦσαν τελικὰ πίσω
στὴ Μεγάλη Βρετανία, ὅπου θὰ
ἀφιερωνόταν γιὰ τὸ ὑπόλοιπο τῆς
ζωῆς του στὴν πίστη ποὺ εἶχε ἀνα-
καλύψει στὴν Αὐλὴ τοῦ Τσάρου.



Επικεντρώνοντας τὴν ἔρευνά της
σὲ πραγματικὲς ἐπιστολὲς καὶ ντο-
κουμέντα προερχόμενα ἀπὸ τὶς σύλ-
λογες τοῦ Γκίμπς, καὶ σὲ πολυάριθμες προσωπικὲς συνεντεύ-
ξεις μὲ τὸν ἀποθανόντα Τζὸρτζ Γκίμπς, θετὸ γιὸ τοῦ πατρὸς
Νικολάου, καθὼς καὶ μὲ ἄλλους γνωστοὺς καὶ φίλους του, ἡ
συγγραφέας ἔχει προσεκτικὰ στοιχειοθετήσει τὴν συναρπα-
στικὴ ἱστορία τοῦ ταξιδιοῦ ποὺ ὀδήγησε τὸν Γκίμπς ἀπὸ τὴν
Ἀγγλία στὴ Ρωσία, καὶ διὰ μέσου τῆς Σιβηρίας, τῆς Κίνας,
τῶν Φιλιππίνων καὶ τῆς Ἱερουσαλήμ, πίσω στὴν Ἀγγλία.

Η Benagh ἀξιοποιεῖ νεοανακαλυφθέντα στοιχεῖα ποὺ ἀφο-
ροῦν τὴ δολοφονία τῶν μελῶν τῆς αὐτοκρατορικῆς Οἰκογέ-
νειας καὶ παραθέτει λεπτομέρειες ποὺ ἦταν ἄγνωστες ὅσο
ἀκόμη ζοῦσε ὁ πατὴρ Νικόλαος.

Καταγράφει ἄγνωστα μέχρι σήμερα γεγονότα τῆς ζωῆς του
στὴν Ἀγγλία, ὅταν ὡς Ὁρθόδοξος Ἱερέας ἔπαιξε θεμελιώδη
ρόλο στὴν ἴδρυση τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Ὁξφόρδη
καὶ ἄνοιξε τὸ δρόμο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς Ὁρθοδοξίας στὴ
Βρετανία.

* * *



Ὁ Κάρολος Σίντνεϊ Γκίμπς, ὀλίγον πρὸ τῆς μεταβάσεώς του στὴν
Ρωσία καὶ ὡς Ἀρχιμανδρίτης Νικόλαος στὴν Ἀγγλία.

Περιεχόμενα του βιβλίου

Εὐχαριστίες.

Πρόλογος.

1. Αρχίζοντας στο τέλος μιᾶς ἐποχῆς.
2. Ἁγία Πετρούπολη, μία μαγική πόλη.
3. Τσάρσκογε Σελό, τὸ ἐξοχικὸ καταφύγιο.
4. Δάσκαλος τοῦ τσάρεβιτς.
5. Τὸ σκοτάδι ἀρχίζει νὰ πέφτει.
6. Τὸ σκοτάδι βαθαίνει.
7. Ὑπὸ κράτηση.
8. Σιβηρία.
9. Ὁ θρίαμβος τοῦ σκότους.
10. Στὶς σιδηροδρομικὲς γραμμές.
11. Ὁ καιρὸς τῆς περισυλλογῆς.
12. Ἐπιστροφή στὴν πατρίδα.

Παράρτημα

Περὶ τοῦ Τσάρου καὶ τῆς Ἀγιότητος.

