



Ιστορικά - Έθνικά

«Έκανα τὴν προσευχή μου καὶ εἶπα στὴν Παναγία:
“Βοήθα, Παναγιά μου!”!...»

Αὐτοὶ ἦσαν οἱ Ὀπλαρχηγοὶ μας!*

«Ποτὲ δὲν χρησιμοποίησαν
τὰ φληναφήματα τῆς φιλοπατρίας γιὰ νὰ πλουτήσουν»

Ἡ τιμιότητα, ἡ φιλοπατρία καὶ ἡ θερμὴ ἀγάπη στὸν Θεὸ εἶναι τὰ Κύρια χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τῶν πρωταγωνιστῶν καὶ **Ὀπλαρχηγῶν** τοῦ ἔθνους μας.



Ὁ Κωνσταντῖνος Κανάρης, ὁ γνωστός γιὰ τὴν ἀνατίναξι τῆς τουρκικῆς ναυαρχίδος, ὁ ἥρωας ποὺ προκάλεσε τὸν παγκόσμιο θαυμασμό, ὅταν ἐρωτήθηκε ποῦ ὤφειλε τὴν ἐπιτυχία του, ἐκεῖνος ἀπήντησε: «**Έκανα τὴν προσευχή μου καὶ εἶπα στὴν Παναγία: “Βοήθα, Παναγιά μου”.** Καὶ στὸν ἑαυτό μου: “**Κωσταντή, θὰ ἀποθάνης ἀπόψε**”».

Ὅσοι ἔχουν τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου, δηλαδὴ ἔχουν συμφιλιωθῆ μὲ τὸν θάνατο γιὰ τὴν ἀγάπη στὴν Πατρίδα, ἐπιτυγχάνουν θαυμαστὰ ἔργα καὶ λαμπρὲς νίκες.

Σὲ ἓνα ἄλλο, πάλι, ἐπικίνδυνο ἐγχείρημα στὴν Αἴγυπτο, ὅπου μετέβη ὁ Κανάρης, γιὰ νὰ καταστρέψῃ τὸν αἰγυπτιακὸ στόλο, ἀπέτυχε καὶ πέρασε σὲ μεγάλες περιπέτειες. **Κ**αθ' ὁδὸν συνάντησε ἓνα μεγάλο αὐστριακὸ καράβι, τὸ ὁποῖο προθυμοποιήθηκε νὰ βοηθήσῃ τὸν Κανάρη καὶ τοὺς σὺν αὐτῶ καὶ ἐρώτησαν τὸν Κανάρη, τί θέλει. **Κ**αὶ ἐκεῖνος ἀπήντησε:

– **Λίγο νερό, λίγο ψωμί.**

Ὁ αὐστριακὸς τοῦ τὰ ἔδωσε ἀπλόχερα. **Ὁ** Κανάρης ὅμως δὲν εἶχε χρήματα καὶ τοῦ ἔδωσε μία ἀπόδειξι λέγοντας:

– **Τὸ ἔθνος μας θὰ σοῦ τὰ πληρώσῃ.**



- **Μ**ὰ ἐσεῖς δὲν ἔχετε Ἔθνος, τοῦ εἶπε ὁ αὐστριακός.

- **Κ**αὶ ἂν δὲν ἔχουμε, θὰ κάνουμε.

Καί, πράγματι, τὸ Ἔθνος ἐγίνε. **Οἱ Ἀγωνιστές** μας τὰ ἔδωσαν ὅλα. **Κ**αὶ μιὰ μέρα, ὅταν τὸ ἑλληνικὸ κράτος στήθηκε ὄρθιο καὶ ὁ Κανάρης ἐγίνε Ὑπουργὸς Ναυτιλίας, ἐκάλεσε

τὸν αὐστριακὸ νὰ τοῦ ἐξοφλήσῃ τὸ χρέος. **Κ**αὶ ὁ αὐστριακὸς πού τὰ εἶχε ξεχάσει ὅλα, συγκινήθηκε καὶ εἶπε μέσα του: «**Οἱ Ἕλληνες, μεγάλος λαός! Τὸ εἶπαν καὶ τὸ ἔκαναν τὸ Ἔθνος πού δὲν εἶχαν. Τὸ κράτος πού τοὺς ἔλειπε**».

* * *

Οἱ Ἀγωνιστές τοῦ Ἔθνους καὶ ὅλοι αὐτοὶ πού τόλμησαν νὰ κηρύξουν τὴν Ἐπανάστασι τοῦ 1821, ἦσαν ἄνθρωποι ἀπλοὶ, ἀθῶοι, ἀγνοί, ὅμως φλογεροὶ πατριῶτες. **Δ**ιεκρίνοντο γιὰ τὴν βαθειὰ πίστι τους στὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀγάπη στὴν Πατρίδα. **Ἔ**δωσαν στὴν Πατρίδα τὰ χρήματά τους, τὰ κτήματά τους καὶ, προπαντός, τὴν ζωὴ τους. **Π**οτὲ δὲν **χρησιμοποίησαν τὰ φληναφήματα τῆς φιλοπατρίας γιὰ νὰ πλουτίσουν. Μ**πῆκαν στὸν **Ἀ**γῶνα κατέχοντες πολλὰ καὶ βγήκαν πτωχοὶ καὶ ρακένδυτοι.

Ἦλοι αὐτοὶ πέθαναν στὴν ψάθα, περιφρονημένοι καὶ ἀγνοημένοι. **Μ**εταξὺ αὐτῶν συγκαταλέγεται καὶ ὁ στρατηγὸς Μακρυγιάννης, ὁ ὁποῖος διέπρεψε σὲ πολλὰ μάχες καὶ νίκες, ἀλλὰ, δυστυχῶς, εἶναι γνωστὴ σὲ ὅλους μας, ἢ πενία πού ἐβίωσε στὰ δυσμὰ τοῦ βίου του.



(*) Περιοδ. «Ἁγία Λυδία», ἀριθμ. 480/ Μάρτιος 2013. Ἐπιμέλ. ἡμετ.