



ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

Μήνυμα

ἐπὶ τῇ πανενδόξῳ Ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ 2016

Ἡ Συνάντησίς μας μὲ τὸν Ἀναστημένο Σωτῆρα μας

«Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν...»



Δόξα Σοι, Χριστέ ὁ Θεὸς ἡμῶν!... **Δ**όξα εἰς Σέ, τὸν Νικητὴν τοῦ Θανάτου!... **Δ**όξα εἰς Σέ, ὁ Ὅποιος εἶσαι ἡ Ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις μας!... **Δ**όξα εἰς Σέ, ὁ Ὅποιος μᾶς ἔδωσες τὸν Ζωοδόχο **Σ**ταυρό Σου καὶ τὸν Ζωήροστο **Τ**άφο Σου, τὶς Πηγὲς αὐτὲς τῆς ἀναστάσεως καὶ τῆς θεώσεως καὶ τῆς ἀφθαρσίας μας!...

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου·

Ἡ Ἁγία Ὁρθοδοξία μας εἶναι **Δ**οξολογικὴ καὶ **Εὐχαριστιακὴ**...

Πάντοτε, ἀλλὰ ἰδιαίτερα τὶς Κυριακὲς καὶ τὶς Ἑορτές, **σ**υναντιέται ὁ Χριστῶννος λαὸς μὲ τὸν Θεὸ καὶ μὲ τὸ μεγαλεῖο τῶν **Ἔ**ργων Του, μὲ τὰ ὑπερθαύμαστα **Ἔ**ργα, τὰ ὁποῖα οἰκονόμησε ἡ **Φ**ιλανθρωπία Του γιὰ τὴν σωτηρία μας.

Κάθε **Σ**υνάντησίς μας μὲ τὸν Κύριο μας εἶναι ὑπόθεσις **Ἑ**ορτῆς, **Δ**οξολογίας, **Εὐχαριστίας**... **Κ**άθε Ἑορτὴ εἶναι γεμάτη μὲ τὴν **Π**αρουσία



Του, είναι μία ἔκχυσις τῆς θαυμαστῆς Δόξης Αὐτοῦ... Σὲ κάθε Ἑορτῇ αἰσθανόμεθα τὸν Χριστό μας, εὕρισκόμεθα μέσα στὸ Φῶς Του...

Ὁ Χριστός μας εἶναι μία συνεχῆς Ἑορτῇ... Τὸ σωτηριῶδες Ἔργο Του δὲν ἀνήκει μόνο στὸ παρελθόν, δὲν εἶναι γιὰ τοὺς πιστοὺς μία εὐγνώμων ἀνάμνησις... Ἀλλὰ εἶναι μία πραγματικὴ

σχέσις, ἡ ὁποία βιώνεται Δοξολογικὰ καὶ Εὐχαριστιακὰ σὲ ὅλα τὰ Μυστήρια, σὲ ὅλες τὶς Ἑορτές, σὲ ὅλες τὶς Λατρευτικὲς Συνάξεις.

Στὶς Συναντήσεις αὐτές, ὁ Κύριός μας ἐνώνεται μὲ τὴν φθαρτὴ ἀνθρώπινη φύσι μας καὶ –μὲ τὴν Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος– γίνεται οἰκεῖος μας... Ἐντυπώνεται σὲ μᾶς ἡ κατάστασις τῆς Ἀγιότητος, χαράζεται ὅλο καὶ βαθύτερα μέσα μας ἡ μυστικὴ δύναμις τοῦ Ἁγιασμοῦ, ἐλευθερώνόμεθα ἀπὸ τὴν ἔντασι τῶν φθοροποιῶν παθῶν.

Μέσα στὴν ἔνωσί μας αὐτὴ μὲ τὴν ἀνθρώπινη φύσι τοῦ Χριστοῦ μας, ἡ Ὅποια ἐγεννήθη, ἐβαπτίσθη, ἐθυσιάσθη, ἀνεστήθη καὶ ἀνελήφθη, πραγματοποιεῖται καὶ ἡ ἰδικὴ μας πνευματικὴ γέννησις, σταύρωσις καὶ ἀνάστασις.

* * *

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου·

Ἀκριβῶς γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἡ Ὁρθοδοξία μας εἶναι μία συνεχῆς Ἑορτῇ, μία Δοξολογία, μία Εὐχαριστία...

Ἡ Ἑορτῇ ὁμως τῆς Ἀναστάσεως εἶναι τὸ ἀποκορύφωμα, διότι ἡ Συνάντησις μας μὲ τὸν Ἀναστημένο Σωτῆρα μας μέσα στὴν Δόξα τῆς Ἀναστάσεώς Του, φωτίζει τὴν ὑπαρξί μας... Μᾶς δίδει ἕνα πλήρωμα ζωῆς, ἐλευθερίας καὶ ἀγάπης...

Πίνουμε πλέον τὸ καινὸν πόμα, τὸ πρωτόγνωρο ἐκεῖνο ποτὸ τῆς Αἰώνιας Ζωῆς, τὸ ὁποῖο προκαλεῖ μία νηφάλια μέθη χαρᾶς καὶ ἀναστασίμου ἐnthουσιασμοῦ καὶ θείου ἔρωτος, ὥστε μὲ ὑπερφυσικὴ ἀγάπη νὰ προσκαλοῦμε τοὺς πάντας στὴν μυστικὴ πηγὴ τοῦ θεοδόχου Τάφου:

«Δεῦτε πόμα πίνωμεν καινόν, οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενον, ἀλλ' ἀφθαρσίας πηγὴν, ἐκ Τάφου ὀμβρῆσαντος Χριστοῦ, ἐν ὧ στερεοούμεθα».

* * *

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου·

Εἶθε ἡ Συνάντησις μας μὲ τὸν Ἀναστημένο Σωτῆρα μας σήμερα νὰ μὴν εἶναι οὔτε ἐπιπόλαιη, οὔτε παροδική... Πραγματικὸς καὶ γνήσιος Χριστιανὸς εἶναι ὁ ἀναστημένος Χριστιανός... Εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος πίνει συνεχῶς ἀπὸ τὸ καινὸν πόμα τοῦ φωτεινοῦ Μνήματος τοῦ Σωτῆρός

μας... Είναι εκείνος, ό οποίος έχει μία πραγματική, βαθιά, θερμή και σταθερή σχέση με τόν Χριστό μας μέσα στο Φῶς τῆς Αναστάσεώς Του...

Ἡ χάρις τῆς Παναγίας Μητέρας μας Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων, μαζί με τίς εὐχές τοῦ Αἰμνήστου Γέροντος, Πατρὸς καί Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ († 2013), νά μᾶς ὀδηγοῦν σταθερὰ στήν ὁδὸ τοῦ Σπαυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως, ὥστε νά εἴμεθα ἀναστημένοι Χριστιανοί, πραγματικοὶ Μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος μας, «ἵνα πιστεύσῃ ὁ κόσμος»...



Χριστὸς Ἀνέστη!.. Ἀληθῶς Ἀνέστη!...

† Ἁγία Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 2016

Ταπεινὸς εὐχέτης πρὸς τὸν ἀναστάντα Κύριό μας,



Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Ὡρωτὸς ἐξ Ἐκκλησίας

† Ὁ Ὡρωτοῦ καί Φυλῆς Κυπριανὸς