

«Παρεμβαίνοντες...»



Για τὸν Χουσεΐν Νταϊτσίκ

Ἡ αὐτοθυσία του παράδειγμα πρὸς μίμησιν...

Ἀθῶο θῦμα τῆς παραφροσύνης πὺ ἐκδηλώνεται συνεχῶς στὶς μέρες μας καὶ ὁ 17χρονος συμπολίτης μας **Χουσεΐν Νταϊτσίκ** ἀπὸ τὸ χωριὸ Ἀρατος τῆς Θράκης.



Βρέθηκε μπροστὰ στὸν δολοφόνου τοῦ Ἐμπορικῶ Κέντρου τοῦ Μονάχου καὶ κάλυψε μὲ τὸ σῶμα του τὴν ἀδελφή του, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δεχτεῖ ὁ ἴδιος τὰ φονικὰ βόλια καὶ νὰ χάσει πρῶωρα τὴν ζωὴ του (22 Ἰουλίου 2016).

Κι ἂς ἀποσιωποῦν ὀρισμένοι τὰ στοιχεῖα τῆς ταυτότητάς του, ἐπειδὴ δὲν παραπέμπουν στὴν ἐπικρατοῦσα θρησκεία.

Τὸ γεγονός αὐτὸ δὲν κάνει τὴν πράξη του λιγότερο ἥρωική καὶ τὴν αὐτοθυσία του παράδειγμα πρὸς μίμηση.

Ὁ Θεὸς ἂς τὸν ἀναπαύει. **Τὰ** συλλυπητήριά μας στὴν οἰκογένειά του.

* * *

Ὁ Ἕλληνας πὺ δολοφονήθηκε στὸ Μόναχο ἔχει ὀνοματεπῶνυμο καὶ λέγεται **Χουσεΐν Νταϊτσίκ**.

Ἐπειδὴ ὁμως τὸ ὀνοματεπῶνυμό του δὲν εἶναι ἀρκούντως ἐλληνικό, ἀκούγεται παράταιρο, τὸ «καταπίνουμε». **Ἐλληνας** μὲ ἐπίθετο πὺν παραπέμπει στὸ Ἰσλάμ...

Δὲν «κολλάει», ἀφοῦ δὲν ἐξυπηρετεῖ τὴν ἐθνικιστικὴ νοοτροπία κάποιων... **Γιὰ** αὐτοὺς τὸ 18χρονο παλληκαράκι εἶναι ἕνας χρήσιμος, ἀλλὰ καθόλου βολικός νεκρός... **Δὲν** σεβάστηκαν τὴν ταυτότητά του, τὸ ὀνοματεπῶνυμό του, οὔτε στὸν θάνατο...

Ὅλοι αὐτοὶ ἂς σταματήσουν τὴν σκύλευση τοῦ νεκροῦ καὶ τὴν πατριδοκαπηλία... **Ἐδῶ** στὴν Θράκη δὲν ἔχουν καμία δουλειά... **Ἐδῶ** ξέρουμε πῶς νὰ ζοῦμε μαζί ἄνθρωποι μὲ διαφορετικὰ πιστεύω, ἔθιμα καὶ νοοτροπίες... **Ὁ** Χουσεΐν Νταϊτσίκ ἔχει ὀνοματεπῶνυμο καὶ πατρίδα του πλέον εἶναι ὁ οὐρανός καὶ ἡ αἰωνιότητά του... **Ὁ** Θεὸς νὰ παρηγορεῖ τοὺς δικούς του....

Γιὰ τὴν ἀντιγραφὴ:

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανός

31.7.2016 ἐκ. ἡμ.,

† Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Εὐδοκίμου