

Βιβλιοπαρουσίασις



Κωνσταντίνου Γανωτή

Αποκλειστικά για γονείς

Έκδόσεις «Αρχονταρίκι»
Αθήνα 2009, σελ. 217.

Σὲ σᾶς, πὸν ἤρθατε στὴ συντροφιά μας ἀπόψε, ἀδελφοί, δὲν βρῆκα τίποτε πιὸ εὐχάριστο, πιὸ παρηγορητικὸ καὶ πιό... ἀληθινὸ νὰ σᾶς προσφέρω ἀπὸ μερικὰ παραμύθια καί, παρακαλῶ, νὰ μοῦ τὸ συγχωρέσετε.

Καθὼς περνοῦν τὰ χρόνια καὶ μεγαλώνομε, βλέπομε ὅτι τὰ ὄνειρά μας γι' αὐτὴ τὴ ζωὴ πραγματοποιοῦνται μὲν, ἀλλὰ ἡ εὐτυχία πὸν περιμέναμε νὰ τὰ συνοδεύει, δὲν ἔρχεται ἢ ἔρχεται γιὰ πολὺ λίγο. Ἄλλωστε λίγη, πὸν λίγη εἶναι καὶ ὀλόκληρη ἡ ζωὴ μας. **Τ**ὰ παραμύθια ὅμως μᾶς παρηγοροῦν, γι' αὐτὸ καὶ τὰ λέμε παραμύθια, δηλαδὴ παρηγοριές.

Μᾶς παρηγοροῦν, γιατί τολμοῦν νὰ τραβήξουν λίγο τὸ παραβὰν τῆς ἄλλης ζωῆς μας, πὸν χωρὶς αὐτὴν ἡ ζωὴ μας ἐτούτη εἶναι μισή, ἀπελπιστικὰ μισή. **Κ**ι ἀπ' τὸ ἄνοιγμα αὐτὸ βλέπομε λίγο τὸν Παράδεισο, πὸν μᾶς περιμένει καὶ πὸν ἐμπνέει στοὺς παραμυθιάδες «ἄρρητα ῥήματα». **Κ**ι αὐτοὶ ἀκόμα πὸν θὰ ἀπαξιώσουν τὰ παραμύθια, κι αὐτοὶ θὰ χαμογελάσουν λιγάκι, ἔτσι ντροπαλὰ σὰν παιδάκια. **Λ**ίγο εἶναι κι αὐτό;

* * *

Περιεχόμενα του βιβλίου



- **Ο** ἔξυπνος καὶ τὸ σίτυ.
- **Ἡ** ἀπλότητα τῆς πίστεως.
- **Τὸ** φεγγάρι τῆς Παναγίας.
- **Ἡ** κόλαση καὶ ὁ παράδεισος.
- **Ο** Μανωλάκης καὶ ὁ πρίγκιπας.
- **Ἡ** χήρα μάννα καὶ τὸ καλάθι.
- **Τὸ** ἀληθινὸ βασιλόπουλο.
- **Τὸ** κερί καὶ τὸ μέλι.
- **Ο** Καλότατος.
- **Τὸ** ἀηδόνι.
- **Τὸ** ἀντρειωμένο παλληκάρι.
- **Ο** μικρὸς Ἀνανίας.
- **Τὸ** ὑπάκουο βασιλόπουλο καὶ ἡ φουρναροπούλα.
- **Τὸ** χωριὸ τοῦ Γελάσιου.
- **Ἡ** μικρὴ Ναρίνα.
- **Ο** οὐρανὸς καὶ ἡ θάλασσα.
- **Ἡ** μάννα τῶν δύο ληστῶν.
- **Οἱ** τρεῖς ἀμαξάδες τῆς Ἀγκόνας (Ἐνα ἀντιπαραμύθι...).
- **Ἡ** πρῶην κοινότητα Στρούγκας (Κι ἄλλο ἀντιπαραμύθι...).
- **Ἡ** χαϊδεμένη βασιλοπούλα.
- **Ο** μοναχογιὸς τῆς χήρας.
- **Τὰ** ἔθνη, οἱ ιδέες καὶ οἱ ἀρετὲς (Κι ἄλλο ἀντιπαραμύθι...).
- **Οἱ** ληστὲς καὶ οἱ καλοὶ ἄνθρωποι.
- **Λαγοὶ** καὶ κουνέλια (Ἐνα νεότερικό παραμύθι...).
- **Τὸ** κουτσούνι· πραγματεία περὶ παγανισμοῦ.
- **Ο** καπετάνιος ποὺ ἤθελε μόνο τὴν υἰεὶά του.
- **Ἡ** ἱστορία τῆς φύσεως.
- **Ο** γύφτος καὶ τὸ ριζικό του.
- **Ο** γεωργὸς καὶ ὁ θησαυρὸς του.
- **Ο** φτωχὸς γέρος κι ὁ σοφὸς γαῖδαρος.
- **Ο** φωστήρας κι ὁ χαζός.
- **Ο** φαροφύλακας Ἀβέρκιος καὶ ὁ Ἅι Νικόλας.
- **Ο** Ἐλεημένος καὶ ὁ Ξεφτέρης.
- **Οἱ** δυὸ βοσκοὶ κι ὁ διάβολος.
- **Ο** ἀσκητὴς, τὸ ἀρνὶ καὶ ὁ λύκος.
- **Χριστουγεννιάτικο** παραμύθι.

* * *



Ὁ Κωνσταντῖνος Γανωτῆς κατάγεται ἀπὸ τὸν Βόλο. Σπούδασε Κλασσικὴ Φιλολογία στὸ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καὶ ἐργάστηκε στὴν ἀρχὴ ὡς ἔμμισθος βοηθὸς στὴν ἔδρα τῆς Βυζαντινῆς καὶ Νεοελληνικῆς Φιλολογίας.

Στὴ συνέχεια διορίστηκε Καθηγητὴς στὰ Γυμνάσια τῆς Κύπρου, τῆς Κύμης Εὐβοίας, στὴ Σχολὴ τῶν Ἀναβρύτων, στὸ Κερατσῖνι καὶ συνταξιοδοτήθηκε ὡς Γυμνασιάρχης τοῦ 51ου Γυμνασίου Ἀκαδημίας Πλάτωνος Ἀθηνῶν.

Παράλληλα ἐδίδαξε φιλολογία στὸ ἴδρυμα Γουλανδρῆ-Χόρν καὶ στὸ Κέντρο Γραμμάτων καὶ Τεχνῶν.

Εἶναι συνεργάτης τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ παραγωγὸς τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς «Πειραιϊκὴ Ἐκκλησία 91,2 FM» ἀπὸ τῆς ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα καὶ ιδιαίτερα γνωστὸς ἀπὸ τὴν ἐπιτυχημένη σειρὰ ἐκπομπῶν «Διάλογοι Ἀγωνίας».

Συνεργάστηκε μὲ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς λειτουργικῆς γλώσσης καὶ ἐξέδωκε γι' αὐτὸν τὸν σκοπὸ ἕξι ἐρμηνευτικὰ δοκίμια.

Ἔγραψε πληθῶρα ἄρθρων σὲ διάφορα περιοδικὰ καὶ ἐξέδωκε ἀρκετὰ βιβλία, κυρίως δοκίμια φιλολογικὰ καὶ πολλὰ παραμύθια.

Ἐχει πραγματοποιήσει ἑκατοντάδες ὁμιλίες σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα μὲ κεντρικὸ θέμα τὴν Οἰκογένεια.

