



## «Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

Μνήμη εὐθύνης καὶ εὐγνωμοσύνης  
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν

### Ἱερὰ Ἀγρυπνία

ἐπὶ τῇ Ἐπετείῳ τῆς εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονίας  
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας

6ῃ Ὀκτωβρίου 2016 ἐκ. ἡμ.



**Τ**ὴν 5ῃ πρὸς 6ῃ Ὀκτωβρίου 2016 ἐκ. ἡμ., ἐπὶ τῇ Συνάξει τῆς ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Θεοτόκου «᾿Ω Πανύμνητε Μήτηρ» καὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ, ὅποτε συμπίπτει καὶ ἡ Ἐπέτειος (ἐφέτος 9ῃ) τῆς χειροτονίας εἰς Ἐπίσκοπον τοῦ Σε-

βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ (6.10.2007), ἐτελέσθη εἰδικὴ Ἀγρυπνία Δοξολογίας καὶ Εὐχαριστίας, στὴν πάντοτε φιλόξενη Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν.

Ἀξίζει, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ αὐτῇ, νὰ σημειωθῇ, ὅτι τὸ προσκυνηματικὸ τμῆμα τῆς Μονῆς ἔχει σὺν τῷ χρόνῳ ἀναδειχθῆ σὲ ἓνα δραστήριο Ἐνοριακὸ Κέντρο, στὸ ὁποῖο ὑπὸ τὴν ὀλοπρόθυμον Ὅσιωτάτην Καθηγουμένην Γερόντισσα Ἰουστίνα προσφέρονται πολὺτιμες ὑπηρεσίες στὸ ποιμαντικὸ ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.



Προϊστατο ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης



μας, συμμετείχαν δὲ ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, οἱ Ἁγιοκυπριανῆται Πατέρες Κάλλιστος Ἱερομόναχος, Γαβριήλ Ἱεροδιάκονος καὶ Ἀντώνιος Ὑποδιάκονος, οἱ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτεροι π. Δωρόθεος Εὐναριανός, Ἐφημέριος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, π.

Ἄγγελος Μουρλάς, π. Κωνσταντῖνος Τερζάκης, π. Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης, π. Γεώργιος Γιάν καὶ π. Σωτήριος Γιούλης, ὡς καὶ οἱ Ὑποδιάκονοι, Δημήτριος Γιατρᾶκος, Χρῖστος Κατσούδας, Ἀβραάμ Ψάλτης καὶ Απόστολος Φύκιας.

Πλῆθος πνευματικῶν τέκνων καὶ εὐλαβῶν πιστῶν συμμετείχαν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἀντιπροσωπεῖες τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίου Κυπριανοῦ, Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Ἀφιδνῶν, μὲ τὶς σεβαστὲς Γερόντισσες Ταξιαρχία Μοναχὴ καὶ Εὐπραξία Μοναχὴ.



\* \* \*

**Στὴν** πολὺ κατανυκτική, ἀλλὰ καὶ «ἀναστάσιμη» αὐτὴ Ἀγρυπνία, ἐψάλη μία σύνθετος Ἀσματικὴ Ἀκολουθία, συνδυάζουσα τὴν Ἀκολουθία τοῦ Μηναίου μὲ τὴν Ἀσματικὴ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ, ποίημα τῆς Ὀσιολογιωτάτης Ὑμνογράφου Ἰσιδώρας Μοναχῆς Ἱεροθεΐτισσης, καὶ τροπάρια τινὰ πρὸς τὴν Πανύμνητον Παναγία μας, ποιηθέντα ὑπὸ τοῦ πολυσεβάστου Μητροπολίτου μας.

Πολλοὶ ἐκ τῶν εὐσεβῶν Ἀγρυπνιστῶν συμμετείχαν στὸ Δεῖπνον τῆς Ἀγάπης τοῦ Νυμφίου μας Χριστοῦ, στὰ Ἄχραντα καὶ Ζωοποιὰ Μυστήρια.

**Κατὰ** τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ὠμίλησε γιὰ τὴν θεϊκὴ Εὐγένεια καὶ Ἀριστοκρατικότητα,

**ἢ** Ὅποία μᾶς δόθηκε ὡς χάρισμα μὲ



τὴν Ἐνσαρκο Οἰκονομία τοῦ Χριστοῦ μας καὶ τὴν Ὅποίαν διατηροῦμε μὲ τὴν μετάγγισι τῶν Ἁγίων Μυστηρίων. **Μ**ᾶς τὴν περιγράφει ὁ Κύριός μας στὴν ἐπὶ τοῦ Ὅρους Ὁμιλία, διότι τὸ δῶρο αὐτὸ τῆς **Υἰοθεσίας** χρειάζεται τὴν συνεργεία μας, πρέπει νὰ τὴν ἐπιβεβαιώνομε, νὰ ἀναδειχθοῦμε ἄξι-οὶ αὐτῆς τῆς «**ἀριστοκρατίας**» μὲ τὸν τρόπο μας, τὸν πνευματικὰ **ἀρχοντικό**.



**Σ**τὴν Ὁμιλία αὐτῇ, ὁ Κύριός μας ἀπαριθμεῖ τὶς ἐννέα βαθμί-δες μιᾶς κλίμακος, διὰ τῆς ὁποίας γινόμεθα **Υἱοὶ τοῦ Ὑψίστου, Οἰκτίρμονες**.

**Ο** Χριστός μας ἀνήγγειλε ποιά ἦταν ἡ κύρια ἀποστολή Του, τοῦ Μεσσίου: νὰ εἶναι πρὸς ἐμᾶς ὅλο **Πραότητα, Ταπεινοφρο-σύνη** καὶ **Εὐσπλαγχνία**, νὰ ἐκχέη στοὺς ἀνθρώπους τὴν ἀπρο-ὑπόθετο **Ἀγάπη** Του. **Ε**ξαγγέλει ἔλεος καὶ ὄχι κρίσι, καὶ θα κἀνὴ τὴν **Εὐσπλαγχνία** νὰ νική-σῃ διὰ τοῦ Σταυροῦ Του.



**Π**ερὶ δικαιοσύνης καὶ ἀνταποδόσεως ἦταν ὁ λόγος στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. **Μ**ετὰ τὴν ἔλευσι τοῦ Μεσσίου δὲν ὑπάρχει πλέον ἐκ-δίκησις, ἀλλὰ **Χάρις** καὶ **Ἔλεος, Εὐσπλαγ-χνία** πλήρης ἀνιδιοτελοῦς **Ἀγάπης**, τὴν ὁποία καλοῦμεθα νὰ δίνουμε ὅπως μᾶς τὴν ἔδωσε ὁ Θεός.

**Ἡ Ἀρχοντιά** μας ἀποκαλύπτεται ὅταν δὲν περιμένουμε τί-ποτε ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ δὲν ἀνταποδίδουμε τὸ κακό, ἔστω καὶ ἂν ἡ **Εὐσπλαγχνία** αὐτῇ μᾶς ὀδηγεῖ στοῦ Σταυροῦ.

**Μ**ὲ τὴν ἀνάληψι τῆς **Διακονίας** τῆς **Ἀρχιερωσύνης**, ἐξ ἀρχῆς κατενοήσαμε, ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ **Διακονία** αὐτῇ ἔξω ἀπ' αὐτὸ τὸ πλαίσιο, ἀπ' αὐτὲς τὶς ἐκφάνσεις τοῦ Εὐαγ-γελίου, τὶς ὁποῖες ὁ Χριστός μας ἔχει σφραγίσει μὲ τὴν Σταύ-ρωσί Του. **Ὡ**στε ὅλο τὸ ποιμαν-τικό ἔργο πρέπει νὰ γίνεταί μέσα στοῦ κλίμα τῆς **Ταπεινοφροσύνης** καὶ τῆς **Εὐσπλαγχνίας**...



\* \* \*

**Μετὰ** τὸ πέρας τῆς ἱερᾶς Ἀγρουπνίας, ἡ φιλόξενος Ἀδελφότης παρέθεσε σὲ ὅλους τράπεζα Ἀγάπης πρὸς τιμὴν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, στὴν διάρκεια τῆς ὁποίας οἱ πολυσέβαστοι Γέροντας π. Θεοδόσιος καὶ π. Ἀθανάσιος, ὡς καὶ ἀντιπρόσωποι τῶν



Μοναχῶν, τῶν Λαϊκῶν καὶ τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος» ἐξέφρασαν τὴν εὐγνωμοσύνη τους στὸν Ποιμένα τοῦ Μικροῦ μας Ποιμνίου, γιὰ τοὺς κόπους καὶ τὶς θυσίες τῆς πατρικῆς ἀρχοντικῆς του ἀγάπης καὶ τοῦ εὐχήθηκαν ἔτη μακρὰ καὶ καρποφόρα.

Ἐνα ἐγκάρδιο «Ἄξιος» συνέψαλαν ἅπαντες οἱ παρευρισκομένοι, γιὰ νὰ ἐπισφραγίσουν τὴν ταπεινὴ αὐτὴ, ἀλλ' ἐνθερμῆ ἔκφρασι εὐχαριστίας καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν πολυσέβαστο Ποιμενάρχη μας.

† Γ.Ι.Μ.

