

# «Παρεμβαίνοντες...»



«Όμως δὲν μᾶς ἔλειπε τίποτε...

”Ημασταν εὐτυχημένα...”

**Ἡ γενιά** τοῦ '50, τοῦ '40 καὶ πρὶν, μεγαλώσαμε σὲ χωριά καὶ ἐπαρχίες. Μετὰ ἄρχισε ἡ ἀστυφυλία.



**Δεθήκαμε** μὲ τὴν γῆ, μὲ τὰ ἅγια χώματα τῶν προγόνων μας. **Διδαχθήκαμε** τὴν Ὀρθοδοξία ἀπὸ παππούδες καὶ γιαγιάδες ἀγράμματους, ἀλλὰ σοφοὺς ἐμπειρικά.

**Τὰ** σχολικά μας βιβλία μιλοῦσαν γιὰ τὴν φύση, τὶς ἀγροτικές ἐργασίες, τὴν Πατρίδα, τὴν Θρησκεία, τὴν Οἰκογένεια.

**Σὲ** αὐτὰ βρῖσκαμε ποιήματα μεγάλων μας ποιητῶν (Κ. Παλαμᾶ, Ἰ. Πολέμη, Γ. Δροσίνη) μὲ θέματα ποῦ προανέφερα (Ἡ σημαία, Ἡ τὰν ἡ ἐπὶ τὰς, Τὸ φυλαχτό, Ὁ ξένος, Τί εἶναι ἡ πατρίδα μας...), ποῦ καὶ σήμερα ριγοῦμε στὴν θύμησή τους.

**Ζούσαμε** χωρὶς νερὸ στὰ σπίτια, χωρὶς συγκοινωνίες, χωρὶς ρεῦμα. **Πόσο** ὅμως ἡ ἔλλειψη αὐτὴ μᾶς ἔδενε μὲ τὸ θεῖο! **Μὲ** τὰ μυστήρια τῆς ζωῆς! **Μᾶς** ἔκαναν νὰ σκεπτόμαστε, νὰ φιλοσοφοῦμε, μικρὰ παιδάκια παίζοντας κάτω ἀπὸ τὶς φυλλωσιές! **Εἶχαμε** ἓνα καλὸ ροῦχο, καλὰ παπούτσια γιὰ τὶς γιορτὲς καὶ αὐτοσχέδια παιχνίδια. **Όμως** δὲν μᾶς ἔλειπε τίποτε. **”Ημασταν** εὐτυχημένα.

**Καθὼς** γράφω αὐτὰ κλαίω, γιὰτὶ σκέπτομαι ὅτι τὰ νέα παιδιά δὲν μπόρεσαν νὰ νιώσουν τὴν ἰδέα τῆς Πατρίδας, τῆς Ὀρθοδοξίας, καθὼς μεγάλωσαν ἀραχτὰ στὶς καφετέριες, ποτισμένα μὲ τὶς ἰδέες τῆς *παγκοσμιοποίησης*, τῶν *ἀνοιχτῶν συνόρων*, τοῦ συνονθυλεύματος τῶν λαῶν.

**”Ἐτσι** δὲν ἐνοχλοῦνται μὲ τὸ κακὸ ποῦ συμβαίνει στὴν Χώρα μας, ἡ ὁποία χάνεται...

Δανάη Πανοπούλου

Ἐκπαιδευτικὸς

(«Καθημερινή», 29.9.2016)



30.10.2016 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίων Μαρτύρων Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας