



«Ο Θεός Ἀγάπη Ἐστίν»

«Ο Χριστὸς ἐμπνέει στὸν φορέα Του
τὴν προσευχὴ ὑπὲρ ὅλου τοῦ κόσμου»



• “Ἴδου, ἀδελφέ μου, μία ἐντολὴ πού σου δίνω: ἡ εὐσπλαγχνία νὰ νικάει στὴν ζυγαριά σου πάντοτε, ὡς τὴν στιγμή πού θὰ νοιώσεις ἐντός σου τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν κόσμο”.

(Ἀββᾶ Ἰσαὰκ Σύρου, Λόγος ΛΔ΄)

• “Μπορεῖ νὰ καταλάβει κανεὶς πότε γίνεται Πρόσωπο μόνο μὲ τὴν προσευχὴ τῆς συμπόνιας γιὰ ὅλο τὸν κόσμο”.

(Ἀρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ,
Γράμματα στὴν Ρωσία, σελ. 42)

• “Ὅταν ἡ Θεία Ἀγάπη ἀγγίζει τὴν ψυχὴ ...φλέγεται ἀπὸ τὸν πόθο νὰ δεῖ τοὺς πάντες μέσα στὸ Φῶς αὐτῆς τῆς Ἀγάπης”.

(Αὐτόθι, σελ. 149)

• “Μὲ τὴν ὀλοκληρωτικὴ Μετά-νοια ὁ ἄνθρωπος ἐξέρχεται ἀπὸ τὴν στενὴ καὶ σκοτεινὴ φυλακὴ τοῦ ἔγω-κεντρικοῦ ἀτομισμοῦ καὶ γίνεται μέτοχος τῆς θείας παγκοσμιότητος τοῦ Χριστοῦ. Διὰ Πνεύματος Ἁγίου εὐρύνεται ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου σὲ τέτοιο βαθμὸ πού νὰ φέρει στὴν προσευχὴ του ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα ὡς Ἐνα Ἄνθρωπο καὶ μεσιτεύει γι’ Αὐτὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ”.

(Ἀρχιμ. Ζαχαρία Ζάχαρου, Ἀναφορὰ στὴν Θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου, σελ. 37)



**Δημιουργήστε Γέφυρες
Προσευχῆς καὶ Ἀγάπης!**

Τὸ ὑπόγειο τοῦννελ, στὸ ὁποῖο παίζουν τὰ παιδιὰ στὴν Συρία*



«**Η** μαμά μου δὲν μὲ ἀφήνει νὰ παίξω στὸν δρόμο μὲ τὰ παιδιὰ, ὅμως ὅταν ἔμαθε πὼς αὐτὸ τὸ μέρος εἶναι ὑπόγειο, μὲ ἄφησε νὰ ἔρθω».

Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια περιγράφει ὁ 10χρονος Abdulaziz τὴν νέα πραγματικότητα τῶν παιδιῶν στὴν Συρία, πού πλέον παίζουν σὲ ὑπόγειο τοῦννελ.

Ἐνα ἰδιότυπο πάρκο, ἕνας παιδότοπος πού δημιουργήθηκε ἀπὸ συνεχόμενα ὑπόγεια τοῦννελ, προσφέρει στὰ παιδιὰ τῆς Συρίας –καὶ στοὺς γονεῖς τους– τὴν δυνατότητα νὰ ἀπολαμβάνουν τὸ αὐτονόητο δικαίωμα κάθε παιδιοῦ: τὸ παιχνίδι.

Τὸ πάρκο δημιουργήθηκε ἀπὸ μία ὁμάδα νέων ἐθελοντῶν –ἀνάμεσα τους καὶ ὁ Yaseen, φοιτητῆς Ἀρχιτεκτονικῆς στὸ 4ο ἔτος– πού ἐργάστηκαν ἐπὶ δύο χρόνια προκειμένου νὰ ἐνώσουν μὲ μία σήραγγα τὰ δύο τοῦννελ καὶ νὰ δώσουν στὰ παιδιὰ ἕνα καταφύγιο χαρᾶς.



Ἡ Land of Childhood, «Ἡ χώρα τῶν παιδιῶν», ὅπως λέγεται, μένει κρυμμένη σὲ περιοχή πού ἐλέγχεται ἀπὸ τοὺς ἀντάρτες.

Ὁ πατέρας τοῦ Abdulaziz σκοτώθηκε στὸν πόλεμο, ἀλλὰ ὁ μικρός, ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ νεαροὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς, προσπαθεῖ νὰ συνεχίσει τὴν ζωὴ του.

«Ὁί φίλοι μου καὶ ἐγὼ ἐρχόμαστε ἐδῶ γιατί εἶναι σὰν θεματικὸ πάρκο πού παραμένει ἀκόμη ἀνοιχτό. Αὐτὸ πού πηγαίναμε δέχθηκε ἐπίθεση καὶ ἔκλεισε», εἶπε ἕνα κοριτσάκι σὲ ἐκπροσώπους τῆς UNICEF.

«Δὲν φοβόμουν τοὺς βομβαρδισμοὺς γιατί ὁ μπαμπάς μου μοῦ εἶπε, ὅτι εἴμαστε στὸ ὑπόγειο», εἶπε.

Σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τῆς UNICEF, περισσότερα ἀπὸ 200 παιδιά ἐπισκέ-

πτονται τὴν αὐτοσχέδια παιδικὴ χαρὰ, ἐνῶ σὲ ἄλλη ὑπὸ πολιορκία περιοχή, ὑπόγειο σχολεῖο ἐπιτρέπει στὰ παιδιά νὰ συνεχίσουν τὴν ἐκπαίδευσή τους.

«Θέλαμε νὰ ἀποσυνδέσουμε τὸ τοῦν-νελ ἀπὸ τίς μνημὲς ἐπιθέσεων, φόβου καὶ τρόμου καὶ νὰ τὸ κάνουμε ἕνα εὐχάριστο μέρος πού προσελκύει παιδιά», εἶπε ὁ Yaseen, σχεδιαστὴς τοῦ τοῦννελ.

Σχεδὸν 500.000 παιδιά ὑπολογίζε-ται πὼς ζοῦν σὲ ἐμπόλεμες περιοχές, σχεδὸν ἀποκομμένα ἀπὸ ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια, μερικὰ γιὰ περισσότερα ἀπὸ δύο χρόνια.



(*) <http://hamomilaki.blogspot.gr/2016/11/syria-land-of-childhood-P-paidotopos-se-yrogeia-tunel.html>. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.

