

# «Παρεμβαίνοντες...»



■ Παρακμακά ἔθιμα τοῦ ἀντι-ευαγγελικοῦ καὶ εἰδωλολατρικοῦ καταναλωτισμοῦ

## «Ἄη-Βασίλης» - «Σάντα Κλάουζ» - Ἄλλοτριώσεις...



**Κύριο** «μασκέ» τῶν Ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου εἶναι ὁ «Ἄη-Βασίλης», τὸ ξενόφερτο γνωστὸ καὶ γελοῖο αὐτὸ «ξωτικό», *μασκότ-γούρικο-μαγικό*, στὸ ὁποῖο οἱ Δυτικοὶ ἔδωσαν τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Νικολάου - «Σάντα Κλάουζ» καὶ οἱ ἄλλοτριωμένοι ἰδικοί μας τὸ ὄνομα τοῦ

**Μεγάλου Βασιλείου.**

Παλαιότερα, ὁ *χαζοχαρούμενος* εὐτραφῆς αὐτὸς γέροντας «στόλιζε» μόνο τὶς βιτρίνες τῶν καταστημάτων.

**Τώρα «στολίζει» τὰ σαλόνια καὶ τὰ μπαλκόνια τῶν σπιτιῶν, ἀκόμη δυστυχῶς καὶ τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, τὶς πλατεῖες καὶ τοὺς δρόμους.**

**Κάποιοι δυστυχεῖς ἐμφανίζονται** ὡς «Ἄη-Βασίληδες» γιὰ κερδοσκοπία...

\* \* \*

**Ἰσως** ἐρωτήσει μὲ ἀφέλεια κάποιος:

● **Εἶναι** τόσο κακὸ αὐτὸ τὸ «ἔθιμο», τὸ ὁποῖο δίνει «χρῶμα» στὶς Ἑορτές;

**Ἀπαντᾷμε:** κακὸ δὲν φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως, ἀλλ' ὅμως αὐτὸ φανερώνει περίτρανα τὴν πνευματικὴ μας ἄλλοτριώσι καὶ τὴν δουλική μας προσήλωσι στὸν σύγχρονο καταναλωτισμὸ.

**Ὁ «Ἄη-Βασίλης»,** μόνο ὡς πρὸς τὸ ὄνομα ἔχει σχέσηι μὲ τοὺς δύο προαναφερθέντας μεγάλους Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἐνσαρκώνουν τὴν ἀσκητικότητα, τὴν αὐτάρκεια, τὸ πνεῦμα τῆς θυσιαστικῆς διακονίας, τὴν ἀποκοπή τοῦ ἰδίου θελήματος καὶ τὸ ἐν Χριστῷ **Εὐαγγελικὸ Ἦθος.**

**Ἀντίθετα,** ὁ *στρουμπουλὸς «Ἄη-Βασίλης»,* ὁ ὁποῖος «χαχανίζει» σὰν ἡλίθιος, ἀντιπροσωπεύει τὴν **ύλοφροσύνη, τὴν καλοπέρασι, τὸν ἀτομικὸ εὐδαιμονισμό, τὴν «χαρὰ» τοῦ καταναλωτισμοῦ, τὴν ἀνεμελιά, τὴν εἰδωλοποίησι μιᾶς κενῆς χαρᾶς, τὴν ἀπουσία πνευματικότητος καὶ τὴν ἔλλειψι σοβαρότητος.**

● **Μάλιστα** τὸ «σύστημα» κατῶρθωσε νὰ συνδέσῃ τὸ γελοῖο αὐτὸ «ξωτικό» μὲ τὰ παιδιὰ καὶ τὴν ἀδολη ἀθωότητά τους, στὰ ὁποῖα αὐτὸς δῆθεν φέρνει τὰ δῶρα.

**Τὰ ἀθῶα παιδιὰ** συνηθίζουν στὴν αὐταπάτη, ὅτι τὰ δῶρα δὲν τὰ στέλνει ὁ Θεός, δὲν τὰ φέρνουν οἱ γονεῖς ἢ οἱ ἀγαπημένοι συγγενεῖς, ἀπὸ τὸν τίμιον ἰδρῶτα τους, ἀλλὰ ἔρχονται «μαγικά» ἀπὸ ἓνα μυθικὸ «ξωτικό».

**Κοντολογίς:** ὁ «Ἄη-Βασίλης» εἶναι μία ἀκόμη *καλοστημένη παγίδα* ἀπὸ τὸ «σύστημα», γιὰ τὴν ἀσυναίσθητη περαιτέρω ἐκκοσμίκευσι, ἐκδυτικοποίησι καὶ ἄλλοτριώσι μας.

\* \* \*

**Οἱ Ὀρθόδοξοι** ἔχουν τὰ ἰδικὰ τους πρότυπα, τοὺς Ἁγίους μας, οἱ ὁποῖοι μᾶς διδάσκουν τὴν ἀρετή.

**Ἄς ἀπομακρύνουμε ἀπὸ τὰ σπίτια μας τοὺς «ἀγίους» τοῦ κόσμου τούτου καὶ μαζί τους τὸ γελοῖο «ξωτικό», τὸ εἶδωλο αὐτὸ τοῦ καταναλωτισμοῦ, τὸν «Ἄη-Βασίλη»!**



Γιὰ τὴν ἀντιγραφή:

† **ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς**

18.12.2016 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Σεβαστιανοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ