

«Παρεμβαίνοντες...»



‘Ο σκοτεινός λαβύρινθος τῆς καθυστέρησης... καὶ οἱ δύο προσευχές μας

Διάβασα ένα βιβλίο με θέμα, πῶς μία οικογένεια ἀποδέχθηκε τὸ διανοητικὰ καθυστερημένο παιδί της.

Δὲν τὸ ἐκρυσπε, δὲν τὸ θεώρησε «ντροπή»· ἀπεναντίας, τὸ θεώρησε τιμὴ πού ὁ Θεὸς τῆς ἀνέθεσε τὴν ἀποστολὴ νὰ τὸ μεγαλώση μὲ ἄμετρη ἀγάπη, ὑπομονὴ καὶ κατανόηση, μὲ ἀνεξάντλητο ἀγῶνα, γιὰ νὰ ἀποσπᾶση τὸ μυαλό του ἀπὸ τὸν σκοτεινὸ λαβύρινθο τῆς καθυστέρησης.



* * *

Διαβάζοντας –ὄχι δυστυχῶς πολὺ σπάνια– γιὰ περιπτώσεις ὑπανθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν φυλακίσει σὲ ὑπόγεια τὰ καθυστερημένα παιδιά τους, θεωρώντας τα περίπου οικογενειακὸ μῖασμα, μακριὰ ἀπὸ κάθε ἥλιο καλωσύνης καὶ τρυφερῆς κατανόησης, τὸ βιβλίο διηγεῖται τὸν ἄθλο τῆς διανοητικῆς καὶ ψυχικῆς προόδου –ὅσο εἶναι ἀνθρωπίνως δυνατόν ἑνὸς τέτοιου πλάσματος, πού ἐπιτεύχθηκε ὄχι μόνον μὲ τὴν ἀκάματη **οικογενειακὴ αὐτοθυσιά καὶ αὐταπάρηση**, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν συμβολὴ ἑνὸς Ἰδρύματος γιὰ τέτοια ἄτομα, πού ὠφελοῦνται καὶ ἀπὸ τὸ εἰδικὸ πρόγραμμα καὶ κυρίως ἀποκτοῦν κάποια αὐτοπεποίθησι.

* * *

Σήμερα, στὴν προσκύνησι τοῦ Θεοῦ Βρέφους, θὰ ἤθελα νὰ Σᾶς παρακαλέσω νὰ ἀφιερῶσετε **μία προσευχή** σας γιὰ τὶς ἄγνωστες οικογένειες πού δοκιμάζονται, σηκώνοντας μὲ ἀξιοθαύμαστη ὑπομονὴ καὶ ἀγόγγυστα ἕναν τέτοιο βαρὺ **σταυρό**.

Καί, βέβαια, ἀκόμη **μία προσευχή** γιὰ τὶς δυνατότητες πού χαρίσθηκαν ἀπὸ τὸν Κύριο σὲ μᾶς καὶ τὶς θεωροῦμε αὐτονόητα δεδομένες, σὰν νὰ μᾶς ὀφείλονταν καὶ ἴσως δὲν θυμόμαστε συχνὰ νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν Θεὸ γι’ αὐτές.

Ἐνῶ θὰ ἔπρεπε...

Γιὰ τὴν ἀντιγραφὴ:

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανός

25.12.2016 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγία Γέννησις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

