



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Κτήτορος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ὀσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν

Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου τοῦ ἐν Ἀχαρναῖς τῆς Πάρνηθος

11-12η Ἰανουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ.



Τὴν 15η Ἰανουαρίου ἐκ. ἡμ., ἡ Τοπικὴ μας Ἐκκλησία ἐορτάζει, μαζί μὲ τοὺς Ὁσίους Παῦλο τὸν Θηβαῖο καὶ Ἰωάννη τὸν Καλυβίτη, καὶ μία ἄλλη μεγάλη ὀσιακὴ μορφή: τὸν Ὁσιο Ἱερώνυμο, τὸν ἐν Ἀχαρναῖς τῆς Πάρνηθος († 15.1.1943).

Λόγω τοῦ ἐπικειμένου ποιμαντικοῦ ταξιδίου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ στὴν Σαρδινία γιὰ τὴν Πανήγυρι τοῦ τοπικοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφισίου († Μνήμη: 15η Ἰανουαρίου), ἐτελέσθη ἐκ μεταθέσεως, τὸ βράδυ τῆς Τρίτης πρὸς Τετάρτη, 11-12.1.2017 ἐκ. ἡμ., πλήρης ἱερὰ Ἀγρυπνία (7.00' μ.μ. καὶ ἔξῃς) πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου, στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, τὴν ὁποῖαν ἴδρυσε ὁ Ἅγιος εἰς τὰς ὑπωρεῖας τῆς Πάρνηθος Ἀττικῆς (1927 ἔ.).

* * *

Προϊστατο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός. Συμμε-





τεῖχαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης, οἱ Αἰδεσιμώτατοι Πρεσβύτεροι π. Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης καὶ π. Σωτήριος Γιούλης, οἱ Ἁγιοκυπριανῖται Πατέρες Ἱεροδιάκονος Γαβριήλ καὶ Ὑποδιάκονος Γέρων Ἀντώνιος, ὡς καὶ ὁ Ὑποδιάκονος Ἀβραάμ Ψάλτης.

Ἐψάλη ἡ πλήρης Ἀσματικὴ Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου, τὴν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας εἶχε συντάξει, Χάριτι Θεία, κατὰ τὸ θέρος τοῦ 2015.

Ἡ Ἐυλόγλυπτος Λάρναξ τῶν τιμίων Λειψάνων καὶ ἡ ἱερὰ Εἰκόνα τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου τοῦ Νέου, ἐσκόρπιζαν εἰς ἅπαντας τὴν εὐωδιάσουσα χάρις τοῦ ἐορταζομένου Ὁσίου καὶ Ὁμολογητοῦ Κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

* * *

Στὴν σύντομη Ὁμιλία του, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἀναφέρθηκε στὴν πνευματικὴ λειτουργία τῆς Μνήμης τῶν Ἁγίων.

Ἡ Μνήμη αὐτὴ δὲν μᾶς δίδει μόνο τὴν εὐκαιρία νὰ ζητήσουμε τὴν βοήθεια τοῦ τιμωμένου Ἁγίου γιὰ τὶς σωματικὲς καὶ ψυχικὲς μας ἀσθένειες, ἀλλὰ μᾶς ὑποδεικνύει τὸν δρόμον καὶ τοὺς τρόπους, μὲ τοὺς ὁποίους ἐνίκησε ὁ κάθε Ἅγιος τὰ τρία περιεκτικὰ πάθη τῆς Φιλοδοξίας, τῆς Φιλαργυρίας καὶ τῆς Φιληδονίας, καὶ ἔφθασε στὴν ἔνωση μὲ τὸν Θεόν.

Τὸν ἀγῶνα αὐτὸν ἐδοκίμασεν, ὡς Ἀνθρώπος, ὁ Χριστὸς μας στὸν Ὅρο τῶν Πειρασμῶν, σαράντα ἡμέρες μετὰ τὴν Βάπτισί Του, «ἡμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμόν, ἵνα ἐπακολουθήσωμεν τοῖς ἴχνεσιν Αὐτοῦ» (βλ. Α' Πέτρ. β' 21).



Οἱ Ἅγιοι ὅλοι ἀκολούθησαν Αὐτὸν καὶ κάθε Ἅγιος μᾶς καλεῖ διὰ στόματος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου: «παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς καὶ γὰρ Χριστοῦ» (Α' Κορινθ. δ' 16).

Στὴν σύγχρονη κοινωνία τῆς Ἀποστασίας, ὁ ἀγῶν αὐτὸς εἶναι τιτάνιος, ἐφ' ὅσον πάντα τὰ μηνύματα καὶ τὰ πρότυπα, τὰ ὁποῖα προβάλλονται, ἀποσκοποῦν νὰ καλλιεργήσουν καὶ

νὰ ἱκανοποιήσουν τὰ τρία αὐτὰ πολυκέφαλα τέ-
ρατα, καὶ ἰδίως τὴν Φιληδονία, ἡ ὁποία μᾶς κά-
νει ἀπρόθυμους νὰ κοπιᾶσουμε γιὰ τὸ **Μεγά-
λο Ὁραμα τῆς Συναντήσεως μὲ τὸν Νυμφίο**
τῶν ψυχῶν μας.

Γι' αὐτό, ἄς διδαχθῶμε, Μοναχοὶ καὶ Λαϊκοί,
ἀπὸ τοὺς Βίους τῶν Ἁγίων καὶ ἄς τοὺς παρακα-
λέσωμε νὰ μᾶς ἐνισχύουν στὸ ἀναίμακτο Μαρτύ-
ριο τῆς Συνειδήσεως.



* * *

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ
'Οσιωτάτη Γερόντισσα Ἰουστίνα καὶ ἡ ὑπ' Αὐτὴν Ἀδελφό-
της ἐδεξιώθησαν τοὺς πιστοὺς στὸ Μεγάλο Ἀρχονταρῆκι τῆς
Μονῆς, ὅπου μία ἔκπληξις ἀνέμενε τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμέ-
να μας: τὰ πνευματικά του τέκνα εἶχαν ἐτοιμασθῆ γιὰ νὰ τὸν
εὐχηθοῦν ἐπὶ τῇ πεντηκονταετείᾳ τῆς Μοναχικῆς
του Ἀφιερώσεως (17.1.1967-17.1.2017, † Μνή-
μη: Ἁγίου Ἀντωνίου).



Ἀφοῦ ἐψάλησαν μερικοὶ ὕμνοι, ὁ πολυσέβα-
στος Γέροντας π. Θεοδόσιος καὶ ἄλλοι ἐκπρόσω-
ποὶ τῶν πνευματικῶν του τέκνων, Μοναχῶν
καὶ Λαϊκῶν, τὸν εὐχήθηκαν εὐγνωμόνως.

Ὁ π. Σωτήριος, κατὰ σάρκα Ἀδελφὸς τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου, ἀνέφερε κάποιες ἀναμνήσεις ἀπὸ τὴν πρώτη πε-
ρίοδο τῆς Μοναχικῆς αὐτοῦ Ἀφιερώσεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἐπα-
νέφερε εὐθύς τὸν λόγο στὸν Ἅγιο Ἰερώνυμο,
ὡς καὶ στὸν Ἀείμνηστο Γέροντά μας Μητρο-
πολίτη Κυπριανὸ († 17.5.2013), ὁ Ὅποιος εἶχε
φροντίσει γιὰ τὴν Ἀνακομιδὴ τῶν ἱερῶν Λει-
ψάνων τοῦ Ὁσίου Κτήτορος, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν
ἀνανέωσι τῆς τότε (δεκαετία τοῦ '90) φθινούσης
Ἀδελφότητος, ὥστε νὰ ἀναδειχθῆ ὡς Κτήτωρ καὶ Συγκλήτωρ
τεσσάρων (4) Ἱερῶν Μονῶν στὰ ὄρια τῆς Μητροπόλεώς μας.



† Γ. Γ. Μ.

†

*Γαῖς τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου
ἀγλαῖς πρεσβείαις, ὁ Θεός,
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν!*