



## «Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Μήνυμα θυσιαστικῆς ἀγάπης καὶ ἐγρηγόρσεως

## Ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὁσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος τῆς διὰ Χριστὸν Σαλῆς

Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ, 24.1.2017 ἐκ. ἡμ.



**Τὴν Δευτέρα**, 24ῃ Ἰανουαρίου 2016 ἐκ. ἡμ., Μνήμη τῆς Ὁσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος, τῆς διὰ Χριστὸν Σαλῆς, ἐπανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός, στὸν Ὠρωπὸ Ἀττικῆς.

Τοῦ πανηγυρικοῦ Ὁρθρου καὶ τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προΐστατο ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ ὁποῖος πραγματοποιοῦσε ποιμαντικὴ ἐπίσκεψι στὴν Σουηδία.

Συμμετεῖχαν ὁ Πανοσιολογώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης καὶ ὁ Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Σωτήριος Γιούλης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ Ἀγιοκυπριανίτης, ὡς καὶ οἱ εὐλαβεστάτοι Ὑποδιάκονοι Δημήτριος Γιατρᾶκος, Χρῖστος Κατσούδας καὶ Ἀβραὰμ Ψάλτης.

Ἀρκετοὶ πιστοὶ προσήλθαν, προκειμένου νὰ τιμήσουν καὶ νὰ καταθέσουν τὰ αἰτήματά τους στὴν δημοφιλῆ καὶ θαυματουργὸ Ἁγία





καὶ οἱ πλεῖστοι συμμετεῖχαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Ὁ Θεοφιλέστατος κ. Κλήμης στὴν Ὁμιλία του, ἀφοῦ ὑπενθύμι-σε, ὅτι ὁ Αἰμίμηστος Μητροπολί-της μας Κυπριανὸς († 2013) ἔκανε γνωστὴ τὴν Ἁγία καὶ τῆς ἀφιέρωσε

τὸν πρῶτο Ναὸ στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, ἀναφέρθηκε στὸ Βίο καὶ στὰ θαύματα τῆς Ὁσίας Ξένης.

Διηγήθηκε ἰδιαιτέρως μίᾳ ἐμφάνι-σι τῆς Ὁσίας, κατὰ τὴν ὁποῖαν ἐβε-βαίωσε, ὅτι ἦλθε ἀπὸ μακρυνὰ καὶ κατοικεῖ στὸ Ναὸ τῆς γιὰ νὰ βοηθή-ση τοὺς πιστοὺς, τοὺς ὁποῖους καὶ προέτρεψε νὰ ἀσπασθοῦν τὸ πατριὸ Ἡμερολόγιο, προλέγουσα, ὅτι ἂν δὲν ἔλθουν σὲ μετάνοια, τότε θὰ ἔλθουν «τὰ ἄνω κάτω»..., ὅπως τὸ βιώνουμε στὶς ἡμέρες μας σὲ ἐκκλησιαστικὸ, οἰκογενειακὸ καὶ κοινωνικὸ ἐπίπεδο...



Ἄς παρακαλέσουμε τὴν Ἁγία νὰ μᾶς ἐμπνεύσῃ τὴν πραγμα-τική, πνευματικὴ, θυσιαστικὴ ἀγάπη, ὅπως τὴν ἐβίωσε Ἀυτὴ, ὥστε νὰ ἀνακαινισθῇ ἡ ζωὴ μας καὶ ἡ σχέσις μας μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν Ἀδελφὸ μας.

Στὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἔγινε ἡ Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνοσ ἀνά τὰς ὁδοὺς πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μὲ Στά-σεις καὶ Δεήσεις.

Τέλος, ὁ ἀγαπητὸς σὲ ὅλους π. Σωτήριος καὶ οἱ φιλόξενοι Ἐνοριῖται τῆς Ὁσίας Ξένης ἐδεξιώθησαν ἅπαντας.

† Γ.Ι.Μ.

**«Ἐένωσον ἡμᾶς, ἐννοιῶν τῶν τοῦ ἀλάστορος,  
καὶ οἰκείωσαι τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, τὰς καρδίας ἡμῶν,  
Ξένη Θεοδόξαστε».**

(ἐκ τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος τῆς Ὁσίας Ξένης)

