

Βιβλιοπαρουσίασις



Marie de Hennezel (Μαρι ντ' Ένζέλ)

Ο μύχιος θάνατος

Οί έτοιμοθάνατοι μάς μαθαίνουν τη ζωή

Πρόλογος Φρανσουά Μιττεράν.

Μετάφραση: Άννα Αβαράκη - Δανιήλ Σαπιρώφ.

Έκδόσεις Koan - Synergie, Αθήνα, Οκτώβριος 2007, σελίδες 204.

Τὴν στιγμή πού ὁ θάνατος βρίσκεται πολὺ κοντά, ὅταν ἡ θλίψη καὶ ἡ ταλαιπωρία κυριαρχοῦν... μπορεῖ ἀκόμα νὰ ὑπάρχει ζωή, χαρὰ, πρωτόγνωρη ψυχικὴ ἀνάταση;

Ἡ Marie de Hennezel στὸ βιβλίο «Ο μύχιος θάνατος» περιγράφει τὴν ἐμπειρία της ἀπὸ τὴν συνοδεία τῶν έτοιμοθάναντων. Ἄλλοτε προσωπικὴ, ὅταν ὁ θάνατος χτυπάει στὴν πόρτα φίλων της καὶ ἄλλοτε ἐπαγγελματικὴ ἐμπειρία, μέσα στὸ πλαίσιο τῆς Κλινικῆς Πόνου καὶ λοιμωδῶν νόσων (aids), ὅπου ἐργάζεται.

Μοιράζεται μαζί μας τὸν πλοῦτο τῶν τελευταίων στιγμῶν, ἐκείνων πού παραμένουν ζωντανοὶ μέχρι τὸ τέλος, παρὰ τὴν ταπεινότητα μέσα στὴν ὁποία τοὺς βύθισε ὁ πόνος.

Ἡ Marie de Hennezel πιστεύει πὼς στὶς Κλινικὲς Πόνου δὲν ἀρκεῖ ἡ φαρμακευτικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ πόνου. Ἡ ψυχολογικὴ ὑποστήριξη-συνοδεία τῶν έτοιμοθανάτων εἶναι μία διαδικασία πού εἶναι δυνατὸν νὰ τοὺς φέρει σὲ κοινωνία μὲ τὸ ἴδιο τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ὑπαρξης.

Οί έτοιμοθάνατοι μέσα από αυτήν την κορυφαία έμπειρία είναι δυνατόν να έρθουν σε μία ουσιαστική ειρήνη με τον έαυτό τους, κάτι που ίσως δέν τόν έχουν ζήσει σε όλη την προηγούμενη ζωή τους!



Ο Φρανσουά Μιττεράν, ως Πρόεδρος της Γαλλίας, έντυπωσιασμένος από τὰ άποτελέσματα της προσέγγισης αυτής, την καθιέρωσε ως θεσμό του Γαλλικού κράτους, ως ύψιστη ανθρωπιστική πράξη και καθήκον ένός καλύτερου κόσμου.

* * *

Η Marie de Hennezel είναι κλινική ψυχολόγος. Αφιέρωσε τὸ σημαντικότερο μέρος της έρευνάς της στην συνοδεία ανθρώπων που βρίσκονται πολύ κοντά στο τέλος της ζωής τους. «Ο Μύχιος θάνατος» έχει μεταφραστεί σε 20 γλώσσες, και έχει πουλήσει χιλιάδες αντίτυπα σε όλο τόν κόσμο.

□

■ **Σημ. ήμετ.:** Τὸ πολὺ ενδιαφέρον αυτό βιβλίο της Μαρι ντ' Ένζέλ, παρά τις επιφυλάξεις μας σε θέσεις-άποψεις, μὴ ταυτιζόμενες ένίοτε με την Ορθόδοξη Έκκλησιαστική Ανθρωπολογία, είναι ένας πράγματι βαθύτατος αντίλογος στην πρότασι της έκκοσμηκευμένης **εὐθανασίας** και τὰ συναφή προβλήματα της **βιοηθικής**.

● Τὸ δεύτερο βιβλίο της Μαρι ντ' Ένζέλ: «Δέν είπαμε άντίο», τὸ όποιο επίσης θὰ βιβλιοπαρουσιάσουμε, επιβεβαιώνει έκτενέστερα τις άποψεις του «Μύχιου θανάτου».

Αξίζει να μελετηθουν τὰ έντυπωσιακά αυτά πονήματα, βεβαίως με διάκρισι και κριτική διάθεσι, διότι μᾶς βοηθοῦν να συνειδητοποιήσουμε την κατ' ουσίαν ορθόδοξη προσέγγισι της **παρηγορητικής Ιατρικής** και τῶν **Κλινικῶν Πόνου**, όταν γύρω μας τὸ **ἀπ-άνθρωπον** και **ἀφιλ-άνθρωπον** πνεῦμα καλπάζη.

† Γ.Ι.Μ.