



«Ο Θεός Ἀγάπη Ἔστιν»

«Ο Χριστὸς ἐμπνέει στὸν φορέα Του
τὴν προσευχὴ ὑπὲρ ὅλου τοῦ κόσμου»



• “Ἴδού, ἀδελφέ μου, μία ἐντολὴ πού σου δίνω: ἡ εὐσπλαχνία νὰ νικάει στὴν ζυγαριά σου πάντοτε, ὡς τὴν στιγμή πού θὰ νοιώσεις ἐντός σου τὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν κόσμο”.

(Ἀββᾶ Ἰσαὰκ Σύρου, Λόγος ΛΔ’)

• “Μπορεῖ νὰ καταλάβει κανεὶς πότε γίνεται Πρόσωπο μόνο μὲ τὴν προσευχὴ τῆς συμπόνιας γιὰ ὅλο τὸν κόσμο”.

(Ἀρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ, Γράμματα στὴν Ρωσία, σελ. 42)

• “Ὅταν ἡ Θεία Ἀγάπη ἀγγίζει τὴν ψυχὴ ...φλέγεται ἀπὸ τὸν πόθο νὰ δεῖ τοὺς πάντες μέσα στὸ Φῶς αὐτῆς τῆς Ἀγάπης”.

(Αὐτόθι, σελ. 149)

• “Μὲ τὴν ὀλοκληρωτικὴ Μετάνοια ὁ ἄνθρωπος ἐξέρχεται ἀπὸ τὴν στενὴ καὶ σκοτεινὴ φυλακὴ τοῦ ἔγκεντρικου ἀτομισμοῦ καὶ γίνεται μέτοχος τῆς θείας παγκοσμιότητος τοῦ Χριστοῦ. Διὰ Πνεύματος Ἁγίου εὐρύνεται ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου σὲ τέτοιο βαθμὸ πού νὰ φέρει στὴν προσευχὴ του ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα ὡς Ἐνα Ἄνθρωπο καὶ μεσιτεύει γι’ Αὐτὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ”.

(Ἀρχιμ. Ζαχαρία Ζάχαρου, Ἀναφορὰ στὴν Θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου, σελ. 37)



**Δημιουργήστε Γέφυρες
Προσευχῆς καὶ Ἀγάπης!**



Προσευχὴ!

Ἡ Ἀσία καὶ ἡ Ἀφρική

«φλέγεται!»



**Σημερινές
διώξεις χριστιανῶν:
Κάθε μέρα τρεῖς
νέοι μάρτυρες Χριστιανοί**

Οι διώξεις κατὰ των οπαδῶν τοῦ Ναζωραίου αυξάνονται κάθε χρόνο. Καθὼς τεκμηριώνεται ἀπὸ τὴν ετήσια Ἐκθεση τῆς διεθνούς ὁργάνωσης Open Doors, περίπου 215 εκατομμύρια ἄτομα στὸν κόσμο καταδιώκονται ἢ γίνονται ἀντικείμενο διάκρισης ἀπλὰ καὶ μόνο ἐπειδὴ εἶναι χριστιανοί. Μόνο κατὰ τὸ 2016, αὐτὸ το odium fidei (μίσος κατὰ τῆς πίστεως) προκάλεσε 1.207 φονευθέντες νεκρούς, καθὼς καὶ 1.329 ἐπιθέσεις σε ἐκκλησίες.

• Κάθε χρόνο δημοσιεύει τὴν World Watch List (Παγκόσμιος Κατάλογος Επαγρύπνησης), ἓνα ντοκουμέντο γιὰ τὴν κατάσταση των χριστιανῶν σὲς διάφορες Χῶρες τοῦ κόσμου. Ἐνα εἶδος “black list” (μαύρος κατάλογος). Εξετάζεται ἡ κατάσταση σὲ 50 Κράτη, των οποίων ὁ συνολικὸς πληθυσμὸς ἀνέρχεται σὲ περίπου 4, 83 δισεκατομμύρια. Υπολογίζεται πὼς ἀπὸ αὐτὸν τὸν πληθυσμὸ, τα 650 εκατομμύρια εἶναι χριστιανοί καὶ τὸ 30% εἶναι θύμα ἐνός διωγμοῦ που ἀξιολογεῖται «ἀπὸ μεγάλο ἕως ἀκραιο». Ἡ περίοδος ἀναφορᾶς τῆς ἐρευνας εἶναι ἀπὸ τὴν 1η Νοεμβρίου 2015 ἕως τὴν 31η Οκτωβρίου 2016.



● Πρώτη στην κατάταξη για την πιο σκληρή μεταχείριση των χριστιανών, σε αυτόν το χρόνο, και για 15η συνεχή χρονιά, είναι η Βόρειος Κορέα.

● Μετά την κομμουνιστική Βόρειο Κορέα, όσον αφορά τη σκληρότητα στην μεταχείριση των χριστιανών οι παρακάτω Χώρες κατατάσσονται με την εξής σειρά: Σομαλία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Σουδάν, Συρία, Ιράκ, Υεμένη και Ερυθραία.

● Εκτιμάται ότι στην Ινδία, όπου οι χριστιανοί είναι το 2% του πληθυσμού, κάθε βδομάδα καίνε μία Εκκλησία και περίπου 15 άτομα πέφτουν θύματα βίας για λόγους θρησκευτικής διάκρισης. Στην ίδια γεωγραφική περιοχή θα πρέπει να επισημάνουμε

την είσοδο στην «black list» της Sri Lanka (45η θέση). Οι συντελεστές της έρευνας δεν διστάζουν να διακηρύξουν ότι «η Ασία φλέγεται». Εκτός της Ινδίας και της Sri Lanka, επιδεινώνεται η κατάσταση των χριστιανών στο Μπαγκλαντές, το Λάος, το Μπουτάν και το Βιετνάμ.

● Αλλά οι χειρότερες περιοχές για να ζήσει ένας χριστιανός, βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Υποσαχάρια Αφρική. Σύμφωνα με την Open Doors, «η ισλαμική καταπίεση, με τη βίαιη μορφή του εξτρεμισμού, παραμένει η κυρίαρχη πηγή αντιχριστιανικών διώξεων».

«Κ», 9.2.2017.

