



## «Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας

## Πανηγυρική Ἀγρυπνία, Προσκύνημα στὰ ἴχνη τῆς ἐνδόξου Κυραῆς τῶν Ἀθηνῶν καὶ Πανήγυρις στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ τῆς στὴν Σουηδία Σάββατο Α' Νηστειῶν, 19.2.2017 ἐκ. ἡμ.



**Τὸ Σάββατο Α' Νηστειῶν**, 19η Φεβρουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ., ἡ Ἐκκλησία μας ἐώρτασε, μαζί μὲ τὸ Θαῦμα τῶν Κολύβων τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου, τὸν Ἅγιον Απόστολον Ἀρχιππον καὶ τὴν Μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας.

**Ἡ Ἁγία Πολιοῦχος** τῶν Ἀθηνῶν ἀνεδείχθη στὴν σκοτεινὴ περίοδο τοῦ Γένους μας (15' αἰ.), ὡς μία ἐξέχουσα μορφή, διαλάμπουσα μὲ τὴν ἀγιότητα τοῦ βίου Της, τὴν πίστι, τὴν ἀνδρεία καὶ τὴν εὐαγγελικὴ Της ἀγάπη. **Συμπαραστάθηκε** θυσιαστικὰ στοὺς πτωχοὺς καὶ μάλιστα στὶς γυναῖκες, γιὰ νὰ τις προστατεύσῃ ἀπὸ τὸν βάρβαρο Δυνάστη καὶ ἐπλήρωσε μὲ τὸ αἷμα τῆς τὸ ἔργο αὐτὸ τῆς Ἀγάπης, γι-

νομένη **Μάρτυς τῆς Εὐσπλαγχνίας...**

**ῤ**πενθυμίζουμε, ὅτι ὑπὸ τὴν ἰδιαίτερα προστασία τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος ἔχουν τεθῆ οἱ **Ἀγρυπνίες Μετανοίας**, τὶς ὁποῖες

ἐγκαινιάσεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς κατὰ τὸ ἔτος 2013. Τελοῦνται κάθε ἑβδομάδα στὴν φιλόξενη Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, ὑπὸ τὴν πολυσέβαστη Καθηγουμένη Γερόντισσα Ἰουστίνα, μὲ σκοπὸ τὴν συλλογικὴ μετανοητικὴ προσευχὴ καὶ τὴν τέλεσι τῆς Θείας Λειτουργίας ὑπὲρ τῆς ποικίλως πασχούσης Πατρίδος μας, ἀλλὰ καὶ τοῦ κόσμου παντός.



\* \* \*

**Τὴν Παρασκευή,** ἀφ' ἑσπέρας ἐτελέσθη Πανηγυρικὴ Ἀγρυπνία, τῆς ὁποίας προΐστατο ὁ πολυσέβαστος Ποιμένας μας, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων π. Κωνσταντίνου Σωτηριάδου καὶ π. Γεωργίου Γιάν, τῶν Ἁγιοκυπριανιτῶν Πατέρων Ἱεροδιακόνου π. Γαβριὴλ καὶ Ὑποδιακόνου Γέροντος Ἀντωνίου, ὡς καὶ τῶν εὐλαβεστάτων Ὑποδιακόνων Δημητρίου Γιατράκου καὶ Ἀποστόλου Φύκια.

Συμμετεῖχαν πολλοὶ εὐσεβεῖς ἀγρυπνιστές, τὸ πλεῖστον τῶν ὁποίων ἐκοινώνησε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἀναφέρθηκε στὸν Βίο τῆς Ἁγίας Προστάτιδος τῶν **Ἀγρυπνιῶν Μετανοίας** καὶ στὴν κοινωνικὴ καὶ φιλανθρωπικὴ Αὐτῆς προσφορά.

**Ὑπεγράμμισε,** ὅτι

*Ἕνα τέτοιο ἔργο, δὲν θὰ ἦταν ποτὲ δυνατὸν νὰ ἐπιτελεσθῆ, καὶ μάλιστα ὑπὸ μιᾶς γυναικός, στὴν τόσο δύσκολη ἐκείνη περίοδο, ἂν δὲν εἶχε ἀξιωθῆ ἡ Ἁγία Φιλοθέη, μέσῳ τῆς καθάρσεως τῆς καρδιάς, τῆς Ἐνώσεως μὲ τὸν Χριστὸ μας. Ἀπὸ τὴν Ἐνωσι αὐτὴν ἡ Ἁγία ἔλαβε τὸ χάρισμα τῆς εἰς τέλος θυσιαστικῆς Ἀγάπης,*

*ἀψήφισε τὴν προσωπικὴ τῆς ἄνεσι καὶ ἀσφάλεια, ἀνέπτυξε ἓνα ἐκπληκτικὸ πολυσχιδὲς φιλανθρωπικὸ ἔργο καὶ ἀξιώθηκε τοῦ μακαρίου μαρτυρικοῦ τέλους.*

**Σήμερα** τὸ παραδειγμὰ τῆς μᾶς ἐλέγχει καὶ μᾶς ἀφυπνίζει...

**Στὸ πέρας** τῆς κατανοητικῆς Ἀγρυπνί-



ας, ὁ πολυσέβαστος Ποιμένας μας προσεκάλεσε ὅσους θὰ εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ συμμετάσχουν τὴν ἴδια ἡμέρα σὲ ἓνα Προσκύνημα στοὺς τόπους ἐντὸς καὶ πέριξ τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου ἡ τιμωμένη Ἀγία ἔζησε, ἐμαρτύρησε καὶ ἐκοιμήθη, ὡς καὶ στὴν Λάρνακα τῶν σεπτῶν Αὐτῆς Λειψάνων, κειμένην ἐντὸς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν.



**Τέλος**, ἡ πολυσέβαστος Γερόντισσα Ἰουστίνα δεξιώθηκε φιλοφρόνως ἅπαντας στὸ Μεγάλο Ἀρχονταρῆκι τῆς Μονῆς.

\* \* \*

**Κατὰ** τὶς 1.30' μ.μ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας εἰσηλθε μὲ μία Ὀμάδα περίπου σαράντα φιλοθέων Προσκυνητῶν στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν, προκειμένου νὰ προσκυνήσουν τὸ ἅγιο Λείψανο τῆς Πολιούχου τῶν Ἀθηνῶν καὶ νὰ *σιγοψάλλουν* τὴν ἱερὰ Αὐτῆς Παράκλησι. **Δυστυχῶς**, ἡ ἄμεσος ἐπαφή μὲ τὴν σεπτὴ Λάρνακα τῆς Ἀγίας δὲν εἶναι πλέον ἐφικτή, καθὼς ἤδη τὴν «προστατεύει» μία γυάλινη θήκη...

**Μετρίασε** τὴν λύπη τῶν Προσκυνητῶν ἡ εὐχάριστη ἐκπληξις νὰ ἀντικρῦσουν, στὴν Μνήμη τῆς μὲ τὸ Πάτριο, τὴν θήκη αὐτὴ στολισμένη μὲ ἀνοιξιὰτικα ἄνθη, τὰ ὁποῖα μία εὐλαβῆς Γερόντισσα προσφέρει κάθε χρόνο στὴν Ἀγία Ὁσιομάρτυρα.

**Ἀφοῦ** κατέθεσαν τὰ αἰτήματά τους στὴν Ἀγία, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ προσεκύνησαν ἐπίσης τὸ σεπτὸ Λείψανο τοῦ Ἀγιωτάτου Ἱερο-Ἐθνομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε΄,

Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, κλεισμένο καὶ αὐτὸ σὲ μία μαρμαρίνη Λάρνακα, σὲ σχῆμα τάφου...



Ἡ Ἱερὰ Λάρνακα μὲ τὸ σεπτὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

\* \* \*

**Ἄφοῦ** προσεκύνησε, σὲ πολὺ μικρὴ ἀπόστασι ἀπὸ τὸν Μητροπολιτικὸ Ναό, στὸν τόπο τῆς πρώτης Μονῆς, τὴν ὁποῖαν ἴδρυσε ἡ

Αγία, αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο, όπου εύρισκονται τώρα τα Γραφεία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ή Ομάδα μετέβη στον επόμενο σταθμό στα ίχνη της Αγίας, στο «Μετόχι Καλογρέζας», παρά την Λεωφόρον Καποδιστρίου, στην συνοικία Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου.

**Η** Αγία Φιλοθέη αφού τραυματίσθηκε θανάσιμα από τους Τούρκους, την νύκτα της 2ας προς 3η Οκτωβρίου του έτους 1588, κατά την διάρκεια της Αγρυπνίας επί τη Μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου σε άλλο Μετόχι, στα Πατήσια,

μεταφέρθηκε στο Μετόχι της Καλογρέζας, για περισσότερη ασφάλεια, όπου νοσηλεύθηκε και τελικά έκοιμήθη ολίγους μήνες αργότερα, την 19η Φεβρουαρίου 1589.

Είκοσι ημέρες μετά από την Κοίμησι της Αγίας, ο τάφος της ευωδίαζε και όταν μετά από ένα έτος έγινε η ανακομιδή, το τίμιο Λείψανό της εύρέθη σώο και άκέραιο,

πλήρες ευωδιαστού μύρου...

**Ό**πως αναφέρει ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου

...«**α**πό κεϊ έγινε η ανακομιδή των λειψάνων στην εκκλησιά του αγίου Ανδρέα που βρίσκεται στη σημερινή Αρχιεπισκοπή. Μετά πολλά χρόνια, επειδή αυτή η εκκλησιά κόντευε να γκρεμισθει, το πήγανε στον άγιο Έλευθέριο κι' από κεϊ στη σημερινή μητρόπολη, μέσα στ' άγιο βήμα. **Σ**το μνήμα της άπάνω βρεθήκανε γραμμένα τούτα τὰ λόγια:

«Φιλοθέης υπό σήμα τόδ' άγνής κεύθει σώμα,  
ψυχήν δ' έν μακάρων θήκετο Υψιμέδων».

**Η** Φιλοθέη ανακηρύχθηκε ως Αγία επί Οικουμενικού Πατριάρχου Ματθαίου Β' (1595-1600). Νεόφυτος ό μητροπολίτης Αθηνών, αφού εξήτασε και έρεύνησε τὰ κατά τον βίον και τὸ μαρτύριον της όσίας, σύνταξε αναφορά στο Πατριαρχείο μαζί με τους επισκόπους Κορίνθου και Θηβών και με τους προκρίτους της Αθήνας για να τάξει την όσία Φιλοθέη στους χορούς των αγίων. **Σ'** αυτό τὸ συνοδικό έγγραφο εἶναι γραμμένα και τούτα: «**Ε**πειδή έδηλώθη ασφαλώς ότι τὸ θειότατον σώμα της όσιωπάτης Φιλοθέης ευωδίας πεπληρωμένον έστι και μύρον διηλεκώς έκχειται, αλλά και τοῖς προσιοῦσί τε άσθενέσι τε και θεραπείας δεομένοις την ίασιν δίδωσι... τούτου χάριν έδοξε ήμῖν







Ἡ Κρύπτη τῆς Ἁγίας Φιλοθέης.

τε καὶ πάση τῇ ἱεράῳ Συνόδῳ τῶν καθευρεθέντων ἐνταῦθα ἀρχιερέων συγγραφῆναι καὶ ταύτην ἐν τῷ χορῷ τῶν ὁσίων καὶ ἁγίων γυναικῶν, ὥστε κατ' ἔτος τιμᾶσθαι καὶ πανηγυρίζεσθαι”».

**Σ**ήμερα στὸ Μέτοχι τῆς Καλογρέζας ἔχει ἀπομείνει μόνον ὁ Ναός, ἀφιερωμένος στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, καὶ κάποια ὑπολείμματα ἀπὸ τὸ περιτείχισμα τῆς Μονῆς. Ὁ Ναός παραμένει κλειστός, λόγω τῶν ἐργασιῶν ἀναστηλώσεως καὶ ἀποκαταστάσεως, τὶς ὁποῖες ἀνέλαβε ἡ Ἑλληνικὴ Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία, ἀλλὰ ὁ χώρος τῆς Μονῆς εἶναι ἀνοικτός καὶ ἐκεῖνη τὴν ἡμέρα μετέδιδε στοὺς Προσκυνητὲς μίᾳ ἀνοιξιάτικῃ γαλήνῃ.

**Α**πὸ τὸ «Μετόχι Καλογρέζας» μίᾳ υπόγειᾳ σήραγγα διαφυγῆς (δίοδος) περίπου 400 μέτρων καταλήγει, στὸν διπλανὸ Δῆμο «Φιλοθέης - Ψυχικοῦ», στὴν σημερινὴ «Κρύπτη Φιλοθέης», ὅπου ἀνηγέρθη τὸν Κ' αἰ. Ναός πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας.

**Ἡ** Κρύπτη τῆς Ἁγίας Φιλοθέης ἀνακαλύφθηκε τὸ ἔτος 1934. Τότε εἶχε ἀκόμη τὴν μορφή σπηλιᾶς, ἀλλὰ σιγά-σιγά διαμορφώθηκε στὸ σημερινὸ ἐκκλησάκι. Λόγω τῆς ἀνακαλύψεώς της, ὁ τότε οἰκισμὸς τῆς Νέας Ἀλεξάνδρειας μετωνομάσθη Φιλοθέη.

**Σ**τὸν νεόδμητο Ναὸ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, σὲ μικρὴ ἀπόστασι στὸν λόφο ἐπάνω τῆς Κρύπτῃς, οἱ φιλόθεοι ἐπισκέπτες προσεκύνησαν τὴν ἀφθαρτὸ χεῖρα Ἀυτῆς καὶ «αἰχμαλωτίσθησαν» ἀπὸ τὴν ἁγία Εἰκόνα τοῦ Προσκυνηταρίου, ἔργο τοῦ ἀειμνήστου Φωτίου Κόντογλου, ἀπαράμιλλης πνευματικῆς ἀκτινοβολίας. Ἐνας διακονητὴς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐμοίρασε εὐγενῶς στοὺς Προσκυνητὲς ἓνα μικρὸ ἀντίγραφο τῆς ἱεράς Εἰκόνας.



\* \* \*



**Τελευταίος** σταθμός του Προσκυνηματος, τὸ Μετόχι τῶν Πατησίων στὴν ὁδὸ Λευκωσίας, στὴν πλατεῖα Ἀμερικῆς, ἀπὸ τὸ ὁποῖο σώζεται ὁ Ἱερός Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ὁ ὁποῖος ἀνεγέρθη μετὰ τὸ ἔτος 1550.

Περιγράφει ὁ ἀείμνηστος Φώτης Κόντογλου:

«...ἡ ἐκκλησιὰ τοῦ μετοχιοῦ πὸν εἶχε χτίσει ἡ ὄσια στὰ Πατήσια γκρεμίσθηκε καὶ κείνη ἀπὸ τὴν πολυκαιρία καὶ γιατί δὲν μπορούσαν οἱ χριστιανοὶ νὰ τὴν περιποιηθοῦνε ἀπὸ τὸ φόβο τῶν Τούρκων πρὶν νὰ σηκωθεῖ ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821... Κάποιοι εὐλαβεῖς χριστιανοὶ τὴν ἀναστηλώσανε μὲ τὴν ὁδηγία τοῦ κ. Ὁρλάνδου καὶ τώρα βρίσκεται πάλι ἀπαράλλαχτη ὅπως ἦτανε στὰ χρόνια τῆς ἀγίας Φιλοθέης, ἓνα ταπεινὸ μὰ ἀτίμητο στόλισμα ἀνάμεσα στὰ ἀκαλαιόθητα καὶ ξενόμορφα σπίτια πὸν χτισθήκανε γύρω στὸ γηραλέο αὐτὸ ἐκκλησάκι. Ὁ Θεὸς μὲ ἀξίωσε καὶ τὸ στόλισμα μὲ ἀγιογραφίες, ὅπως ἦτανε ὁ πόθος μου. Ἀνάμεσα σὲ ἄλλα ζωγράφισα καὶ τὸ μοναστήρι, ὅπως ἦτανε τότε, μὲ τὴν ἡγουμένη ἀγία Φιλοθέη καὶ τὶς ἀδελφές πὸν πηγαίνουνε στὴν ἐκκλησιὰ».



Σήμερα ὁ κατασκευαστὴς Ναὸς ἔχει πάλι ἀνάγκη ἀνακαινίσεως: ἡ ὑγρασία ἔχει ἀμαυρώσει τοὺς τοίχους καὶ ἀφανίζει κάποια στρώματα τῶν χρωμάτων στὶς τοιχογραφίες...

Στὸ ἀριστερὸ μέρος τοῦ Ναοῦ, πρὸ τοῦ τέμπλου, σώζεται ἓνα τμήμα τῆς κολόνας, στὴν ὁποία ἔδεσαν οἱ Τούρκοι βασιανιστὲς τὴν Ἁγία Φιλοθέη γιὰ νὰ τὴν μαστιγώσουν.

Μὲ τὸ προσκύνημα στὸ ταπεινὸ μὰ ἀτίμητο στόλισμα αὐτὸ ὠλοκληρώθηκε ἡ εὐλογημένη πορεία τῶν φιλοθέων Προσκυνητῶν στὰ ἴχνη τῆς Ἁγίας Προστάτιδος τῶν Ἀγρυπνιῶν Μετανοίας.

• **Ἡ** πνευματικὴ αὐτὴ ἐμπειρία, κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Μνήμης τῆς Ἁγίας, ἐχάραξε βαθύτερα καὶ πλέον ἀγαπητικὰ τὴν



Μορφή και τὸ Μήνυμα τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος στὶς καρδιές τῶν Προσκυνητῶν, Μήνυμα ὀλοκληρωτικῆς ἀφιερώσεως τῆς υπάρξεως εἰς τὸν Θεόν, ἡ ὁποία ἐκφράζεται ἡσυχαστικῶς μὲ τὴν δημιουργία Ἱερῶν Μονῶν καὶ κοινωνικῶς μὲ τὴν δημιουργία ποικίλων φιλανθρωπικῶν καθιδρυμάτων.

«Διδάσκαλε, ποία ἐντολή μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου. αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται» (Ματθ. κβ' 36-40).

\* \* \*



**Στὴν** χιονισμένη Σουηδία, τὴν Νύμφη τοῦ Βορρᾶ, ἐώρτασε ἐπίσης, γιὰ 28η φορὰ, ἀπὸ τῆς ἰδρύσεως αὐτῆς, ἡ Ἱερά Μονὴ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Αθηναίας στὸ Βίλμπεργια πλησίον τοῦ Γκριλμπτ.

**Ἐτελέσθη** Πανηγυρικός Ὁρθρος καὶ Συλλεΐτουργο. **Συμμε-**

τεῖχαν οἱ Αἰδεσιμ. π. Ἀνδρέας Ὁκεροστρομ, Ἐφημέριος τῆς Μονῆς καὶ ὁ π. Στέφανος Γιάνμπερυ. **Ἐψαλαν** ἡ Ὁσιωτάτη Γερόντισσα Μαγδαληνὴ καὶ ἡ Ἀδελφὴ Λυδία στὰ σουηδικά, ἑλληνικά καὶ ἀγγλικά.

**Στὴν** ἐόρτια Ὁμιλία του, ὁ Αἰδεσιμ. π. Ἀνδρέας, ὠμίλησε γιὰ τὸν Βίον τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος καὶ τὴν μεγάλη Αὐτῆς προσφορὰ στὴν σκοτεινὴ περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας καὶ προέτρεψε τοὺς Ἀδελφούς μας στὴν Σουηδία νὰ τὴν παρακαλέσουν ἰδιαίτερος γιὰ τὴν πολυτρόπως δοκιμαζομένη Ἑλλάδα μας. **Ἀναφέρθηκε** ἐπίσης στὸν Βίο τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τύρωνος καὶ στὸ Θαῦμα τῶν Κολλύβων.

**Μετὰ** τὴν προσκύνησι τμήματος τῶν ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας ὑπὸ τῶν πιστῶν, ἔγινε ὑπὸ χιονόπτωσιν ἡ Λιτάνευσις Αὐτῶν καὶ τῆς ἱεραῆς Αὐτῆς Εἰκόνας πέριξ τοῦ Ναοῦ, καὶ ἐπίσης ἐπιμνημόσυνος δέησις





καὶ Τρισάγιο ἐπὶ τοῦ μνήματος τῆς Κτιτορίσσης καὶ Πρώτης Καθηγουμένης Γεροντίσσης Φιλοθέης Μοναχῆς († 2012).



Ἀρχοντικὸ Μπενιζέλου.

**Τ**έλος, οἱ φιλόξενες Ἀδελφές ἐδεξιώθησαν ἅπαντας τοὺς

φιλοθέους πανηγυριστὲς στὴν Τράπεζα Ἀγάπης, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐτρέφησαν καὶ πνευματικῶς μὲ τὴν ἀνάγνωσι τοῦ ἐκτενοῦς Βίου τῆς ἐορταζομένης Ἁγίας. **Η** σεβαστὴ Γερόντισσα Μαγδαληνή, μετὰ τὴν Ἀνάγνωσι, ἀναφέρθηκε στὰ ἱερὰ Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας στὴν Ἀθήνα, τὰ ὁποῖα ἐπισκέπτεται ὅταν ἔρχεται στὴν Ἑλλάδα.

**Η** χάρις τῆς Ἁγίας Φιλοθέης καὶ ἡ πνευματικὴ θαλπωρὴ τῆς ἐν Χριστῷ οἰκογενείας ἦσαν διάχυτες τὴν εὐλογημένη αὐτὴ ἡμέρα καὶ οἱ πιστοὶ εὐχαρίστησαν εὐγνωμόνως τὸν Θεὸν καὶ τὴν Ἁγία γιὰ τὸ δῶρο αὐτό, τὸ ὁποῖο τοὺς ἐνίσχυσε στὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ τὴν Πορεία τους πρὸς τὸ Ἅγιο Πάσχα.

† Γ.Ι.Μ.



Ἴερὰ Εἰκὼν Ἁγίας Φιλοθέης,  
διὰ χειρὸς Φ. Κόντογλου,  
στὸν ὁμόνυμο Ναό, Δήμος «Φιλοθέης - Ψυχικοῦ».