



DEN GAMMALKALENDARISKA
GREKISK-ORTHODOXA KYRKAN
OROPOS OCH FILIS HELIGA METROPOLIS

Homilia
med anledning av Kristus, vår Frälsares All-heliga Uppståndelse

”Kristus är uppstånden och livet bor ibland oss!”
Sant Liv råder hädanefter!



Ära åt Dig, o Kristus, vår Gud! Ära åt Dig, vår Herre, för Ditt Kors och Din Uppståndelse ”som har blivit en tillflyktsort för oss”, en säker tillflyktsort, beskydd och frälsning från döden, vilken i dess många former ständigt hotar oss! Ära åt Dig, vår Frälsare ”ty Du är livets källa I ditt ljus skall vi se ljus”!

Mina älskade bröder och systrar i Kristus:

Idag när vår heliga Ortodoxa Kyrka firar Kristi, vår Frälsares, Uppståndelse omsluter hon hela den fallna och uppståndna skapelsen, ”alla folk”, alla våra medmänniskor, hemlighetsfullt i sina armar i en ekumenisk, allmänlig och universell omfamning och ger dem en kyss av liv och hopp.

En mångfacetterad kris på många plan, särskilt under de senaste åren, har drabbat alla aspekter av vårt jordiska liv, med människan i centrum, människan, som är Guds avbild och skapelsens höjdpunkt.

Även om döden har avskaffats och nedtrampats av den Livgivande Döden och vår Frälsares Livgivande Uppståndelse, blir känslan allt mer märkbar av att "döden" återvänder i förgrunden av historien under en mer häftig och hotfull skepnad.

Vår heliga Ortodoxa Kyrka, som en källa till Sanningen och Livet, bär oupphörligt vittne om att dödsriket, Hades, och döden har ogiltigförklarats och nedgraderats och dödat av vår Herre och Gud.

Människan är inte bara en biologisk och social varelse; inte heller är hennes död ett avgörande slut eller en förintelse av livet. Om motsatsen vore fallet, skulle livet inte ha någon betydelse och människan skulle vara en tragisk varelse mitt i en irrationell värld, ensam i historiens tragedi och inferno .

* * *

Mina älskade bröder och systrar i Kristus:

Det tillkommer oss, som har förunnats nåden att vara Ortodox kristna, att ge ett vittnesbörd om Livet genom vårt levnadssätt präglad av Uppståndelsen.

Vår Herres människoblivande, Hans födelse, som vi betygade ära för tre månader sedan, var en uppenbarelse av den för-eviga arketypen och prototypen av människan.

Genom Guda-Människan, vår arkety, och i Guda-Människan, läks vår natur. Vi återfår vår kungliga skönhet, vi återfår den Helige Ande, vi dricker från det "Levande vattnet" och blir "källor som flödar fram och ger evigt liv", vi äter "livets bröd" och vi har liv i överflöd.

Livet som Kristus skänkt, och fortsätter att ge oss, är det grundläggande inslaget i vår existens och därför bär vi ett stort ansvar inför världen för den "död" som ständigt breder ut sig i en mängd olika former.

* * *

Mina älskade bröder och systrar i Kristus:

Låt oss återuppväcka vår iver att vara vittnen om vår Frälsare Kristi Uppståndelse. Låt oss inte glömma: att vara "kristen" innebär att "Kristus är uppstånden!" Det betyder att "livet bor ibland oss", att livet råder hädanefter. Låt oss ständigt ge alla uppståndelsens kyss av liv och hopp. Låt oss alltid inspireras av den strålande och jublande hymnen i Påskens morgongudstjänst:

Vi fira dödens dödande, helvetets förintelse, begynnelsen till ett annat och evigt liv. Jublande besjunga vi Honom som gjort det, Fadernas Gud, den Ende lovade och förhärligade(Ode 7, Troparion 2).

Må välsignelsen av vår ständigt minnesvärda Äldste, fader och Metropolit Kyprianos (†2013), genom förbönerna av vår All-heliga Moder, *Theotokos*,

och alla helgon, stärka oss, så att när vi konfronteras med dagens ”död” i dess många former och ett främmande levnadssätt som andas ”lukten av död till död”, att vi må vara ”Kristi väldoft” och en ”doft av liv till liv” ”så att världen skall kunna tro”, ja, för att världen skall kunna räddas!

Kristus är Uppstånden! Ja, Han är sannerligen Uppstånden!

†Vår Frälsare Jesu Kristi Uppståndelse, 2017

Er ödmjuka förebedjare inför vår uppståndne Herre,
† Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili