



Ἱερά Ἐπισκοπὴ Γκλντάνι Γεωργίας

■ Μία νέα εὐλογία τοῦ Αναστάντος Χριστοῦ μας

Ἑαρινὴ Ἐπίσκεψις στὴν Γεωργία

14η-18η Ἀπριλίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Μέσα στὴν χαρὰ τῆς Αναστάσιμης καὶ Ἑαρινῆς ἀνακαινίσεως τῆς Δημιουργίας, μᾶς ἐδόθη τὸ δῶρο νὰ ἐπισκεφθοῦμε τὴν ἱστορική, ὁμόδοξη, Ἁγιοτόκο καὶ πανέμορφη Γεωργία, τὴν Χώρα τῆς Παναγίας τῶν Ἰβήρων καὶ τῆς Ἰσαποστόλου Νίνας τῆς Φωτιστρίας.

Ὡς Τοποτηρητῆς τῆς Ἱεραῦς Ἐπισκοπῆς Γκλντάνι-Τιφλίδος, μαζί με τὸν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρεσβύτερο π. Γεώργιο Γιάν καὶ τὸν Εὐλαβέστατο Ὑποδιάκονο Γ. Ἀντώνιον, με τὴν εὐλογία τῆς Ἱεραῦς Συνόδου μας, ἐφθάσαμε, Χάριτι Κυρίου, στὴν Τιφλίδα τὴν Πέμπτη τοῦ Θωμᾶ (14 / 27 Δ'), καὶ ἐπιστρέψαμε τὴν Δευτέρα τῶν Μυροφόρων (18Δ' / 1 Ε').

α. Στὸ Ἀεροδρόμιο μᾶς ὑπεδέχθη τὸ Ἱερατεῖο τῆς Ἐπισκοπῆς μας: οἱ Αἰδεσιμ. π. Βασίλειος καὶ π. Βαχτάνιος καὶ ὁ Πανοσιολ. π. Γρηγόριος, μαζί με ἀρκετοὺς πιστοὺς μας, ὅλοι δὲ μαζί μετέβημεν στὸν Καθεδρικό Ναό μας στὸ προάσσιο Γκλντάνι, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀφιερωμένος στὴν Παναγία Πορταΐτισσα.

• Προσκυνήσαμε, ψάλαμε καὶ θαυμάσαμε τὸν θαυμάσιο αὐτὸν Ναό, ὁ ὁποῖος ἔχει ἤδη ἐπενδυθῆ πλήρως με εἰδικές λιθόπλακες –ὅπως συνηθίζεται



Καθεδρικός Ναός τῆς Παναγίας Πορταΐτισσης.
Γκλντάνι Τιφλίδα.



Κοινότητα Πορταϊτίσσης - Τιμίου Σταυρού.
Όρος Ζενταζένι.



Ίερός Ναός τῆς Ἀναστάσεως.
Τιφλίδα.

στήν Γεωργία, καί ἔχει ἐπίσης ἀρχίσει ἡ Ἀγιογράφησις, ἡ ὁποία προχωρεῖ ταχέως.

- **Τὸ ἀπόγευμα** προσκυνήσαμε στήν ἱστορική Μσχέτα, ἀρχαία Πρωτεύουσα τῶν Ἰβήρων καί στὰ πέριξ θαυμάσια Προσκυνήματα, ἐπίσης δέ καί στήν περίφημη Μονή τοῦ Ὁσίου Σίο (ζ' αἰ.), ἕνδεκα περίπου χιλιόμετρα βορειότερα.

- Ἰδιαίτερη ἐντύπωσι μᾶς προξένησε, ὅτι στὰ κύρια Προσκυνήματα τῆς Μσχέτα (Μονή τοῦ Σταυροῦ - Τζβάλι καί Μονή τοῦ Ζωηφόρου Στύλου), ἐτελοῦντο ὁμαδικοὶ Γάμοι, τὸ ὁποῖο συναντήσαμε καί στὸν περίφημο Ναὸ Σιών, στὸ κέντρο τῆς Τιφλίδος –τὴν Κυριακή, μέσα σὲ μία ἀτμόσφαιρα πασσαλινῆς εὐφροσύνης.

β. Τὴν Παρασκευὴ (15 / 28 Δ'), ἐλειτουρήσαμε στήν Κοινότητα Πορταϊτίσσης-Τιμίου Σταυροῦ, στὸ περίφημο Ὅρος Ζενταζένι καί προσκυνήσαμε στὸ Μνήμα τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου (ζ' αἰ.) –στήν ὁμώνυμη Μονή του ἐπὶ τοῦ Ὁρους αὐτοῦ, ἐκ τοῦ ὁποῖου θαυμάζει ὁ Προσκυνητὴς τὸ ἐξαισιο θέαμα τῆς μεγάλης κοιλάδος, μὲ τὴν παλαιὰ καί νέα Πρωτεύουσα μέσα στὸ πράσινο νὰ διασχίζωνται ἀπὸ τὸν ποταμὸ Κουρά, ὁ ὁποῖος ἐκβάλλει στήν Κασπία Θάλασσα.



Μονὴ Ἁγίας Νίνας.
Μσχέτα.

γ. Τὸ Σάββατο (16 / 29 Δ'), ἐλειτουρήσαμε στὸν Ἱερό Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως, ὅπου ἐφημερεῖ ὁ π. Γρηγόριος, καί ἐτελέσαμε τὴν Ἐξόδιο Ἀκολουθία μιᾶς εὐλαβοῦς Πιστῆς μας, «Κτητορίσσης» τοῦ Ναοῦ.

δ. Τὴν Κυριακὴ (17 / 30 Δ'), ἐλειτουργήσαμε μὲ ὅλους τοὺς Ἱερεῖς μας στὸν Καθεδρικό Ναὸ τῆς Παναγίας, ἐν μέσῳ μεγάλου πλήθους Πιστῶν, τοῦ δὲ Γυναικείου Χοροῦ ψάλλοντος γεωργιανὰ καὶ ἑλληνικά.

• **Σ**ὲ ὅλες τὶς εὐκαιρίες ἐπικοινωνίας ἐθαυμάζαμε γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὴν γνωστὴ φιλοξενία τῶν Γεωργιανῶν καὶ ἀνεπτύσσοντο πνευματικὰ θέματα ἐν Χριστῷ Οἰκοδομῆς.

* * *

Εὐχαριστοῦμε τὸν Ἀναστάντα Χριστό μας, γιὰ τὴν νέα αὐτὴ εὐλογία Του πρὸς τὴν ἀναξιότητά μας καὶ εὐχόμεθα τὸ **Μικρὸν Ποίμνιον** τῆς Γεωργίας νὰ παραμένῃ ἐνωμένο καὶ ἀφωσιωμένο στὴν **Ὁρθόδοξη Ἀκαινοτόμητη Μαρτυρία** του, μὲ τὴν Ὁδηγία τῶν Ποιμένων του. **Ἀμήν!**

3/16η Μαΐου 2017
† Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων
Τιμοθέου καὶ Μαύρας

† Ὁ Ω. κ' Φ. Κ.



Σταυρὸς τῆς Ἁγίας
Νίνας. Σιὼν Τιφλίδα.