



† Ἐπισκόπου Γαρθίκου Κλήμεντος

***Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς**
Ομιλίες σὲ Ἐκδηλώσεις
Εἰσηγήσεις - Διαλέξεις - Ἄρθρα*

*Ἐκδόσεις Γεώργιος Χοροζίδης, Φυλὴ Ἀττικῆς,
2017, σελίδες 222.*

Ἡ ἰδέα γιὰ τὴν κυκλοφόρησι τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, ἀποτελούμενου ἀπὸ κείμενα ποὺ γράφθηκαν κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη (2009-2016), εἶχε συλληφθῆ ἐδῶ καὶ καιρὸ, ἀλλὰ ἔλαβε ὦθησι καὶ πραγματώθηκε πρόσφατα ἀπὸ πρακτικὴ περισσό-τερο ἀνάγκη. **Κ**ρίθηκε ἀπαραίτητο νὰ ὑπάρχουν σὲ ἓνα βιβλίο μαζί κάποια χαρακτηριστικὰ κείμενα ἰδιαίτερης σημασίας, γιὰ τὴν εὐκόλη καὶ ἄμεση μελέτη καὶ χρῆσι τους, ὅπως καὶ τὴν ἀναδρομὴ καὶ παραπομπὴ σὲ αὐτά.

Τὰ περισσότερα ἐκ τῶν κειμένων εἶχαν ἀναρτηθῆ στὸ διαδίκτυο καὶ κάποια εἶχαν δημοσιευθῆ σὲ περιοδικά, ἀλλὰ ὁ ἐντοπισμὸς τους καὶ ἡ μελέτη τους δὲν ἦταν εὐχερῆς.

Γράφθηκαν ἀπὸ διαφορετικὲς αἰτίες, ἀλλὰ σχεδὸν πάντοτε ὄχι μὲ πρωτοβουλία τοῦ γράφοντος, παρὰ μὲ ἀνάθεσι ἄλλων, μὲ σκοπὸ τὴν πνευματικὴ ὠφέλεια καὶ οἰκοδομὴ.

Κάθε φορὰ ποὺ γινόταν τέτοια ἀνάθεσι, καταβαλλόταν ἀπὸ τὸν γράφοντα ὑπεύθυνη καὶ ἐργώδης προσπάθεια, μὲ ἐνδελεχῆ μελέτη, ἐπιμέλεια καὶ ἐπίσης πνευματικὴ ἐνόρασι,

ὡς καὶ ἐκζητήσι πατρικῶν εὐχῶν, ὥστε τὸ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ πλήρες καὶ ἱκανοποιητικόν.

Τὰ κείμενα, εἴτε σύντομα εἴτε ἐκτενῆ, εἴτε ἀπλούστερα εἴτε συστηματικά, πραγματεύονται ἐνδιαφέροντα θέματα, τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ποίμνιο, ὅπως γιὰ τὴν Ἀγάπη, τὴν Ἀλήθεια, τὴν Ἐλευθερία, τὴν Ἐνότητα, τὸν Ἐλεγχὸς τὴν Ἐκκλησία, τὸ θεῖον Φῶς, τὴν Ἱεραποστολή, τὴν Μετάνοια, τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Φρόνημα, τὴν Ἱερὰς Εἰκόνες, τὴν Πολιτικὴ Ἐξουσία, τὴν Οἰκονομικὴ Κρίσι κ.ἄ., καὶ κομίζουν κατὰ τὴν ταπεινὴ μας γνώμη ἐκκλησιαστικὴ πρότασι ἐπ' αὐτῶν.

Κάποια κείμενα ἀσχολοῦνται ἐξειδικευμένα μὲ τὴν ἱστορία, κριτικὴ παρουσίασι, ἀλλὰ καὶ ἀναίρεσι τῆς συγχρόνου Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, ἐνῶ ἔμμεσες ἀναφορὲς περὶ αὐτῆς γίνονται στὰ περισσότερα ἐξ αὐτῶν.

Σὲ μερικὰ ἀπὸ τὰ κείμενα εἶναι πιθανὸν νὰ παρατηρηθοῦν ἐπαναλήψεις κάποιων θέσεων, ἀλλὰ τοῦτο εἶναι ἀναπόφευκτο σὲ συλλογὴ διαφορετικῶν κειμένων ποὺ παρουσιάζονται ἀπὸ κοινού.

Ο γενικὸς τίτλος τοῦ βιβλίου εἶναι **Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς**, διότι ἡ **Μαρτυρία** τῆς Ὁρθοδοξίας σήμερα καὶ πάντοτε εἶναι **Μαρτυρία Ἀγάπης**, ἐφ' ὅσον «ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν» (Ἀΐωάν. δ' 8· 16). **Ἡ** ὀρθὴ ἀντίληψις γιὰ τὴν Ἀγάπη, ἀποτελεῖ τὴν ὀρθὴ δόξα, δηλαδὴ γνώμη-ἀλήθεια, γιὰ τὸν Τριαδικὸ Θεό, ὁ Ὅποιος εἶναι Ἀγάπη σὰν ἔκφρασι πληρότητος καὶ ἀνιδιοτελοῦς κοινωνίας τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. **Ἡ** κίνησις παράλληλα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὰ ἔξω, ὡς ἐλεύθερη ἐκδήλωσις τῆς κοινῆς Ἐνεργείας τῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἔχει τὸν χαρακτήρα τῆς ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς καὶ κενώσεως. **Ο** Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Πατρὸς ἐσαρκώθη ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ **Μαρίας** τῆς Παρθένου, ἐσταυρώθη, ἐτάφη καὶ ἀνέστη, καὶ μετὰ τὴν ἁγία Πεντηκοστὴ καλεῖ τοὺς ἀνθρώπους σὲ σωτηρία στὸ Σῶμα Αὐτοῦ, δηλαδὴ τὴν Ἐκκλησία, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ Πλήρωμα τῆς θείας Αποκαλύψεως καὶ Ζωῆς, τὴν Κοινωνία Θεώσεως καὶ τὸ Ἔργαστήριον Ἀγιότητος.

Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία διεφύλαξε μὲ θυσίαι τὸν Θησαυρὸ τῆς καὶ μάλιστα ἔναντι τῆς παραφθορᾶς τῶν αἰρέσεων. **Γ**ί

αὐτὸ καὶ ὁ ἀγώνας κατὰ τῆς ἐκκλησιολογικῆς αἰρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς Μαρτυρίας, διότι ἡ νόθευσις πού ἐπιφέρει δὲν ἀφορᾷ μόνον στὴν θεωρητικὴ διδασκαλία τῆς Πίστεως, ἀλλὰ στὴν ἴδια τὴν ζωὴ. Ὁ ἀγώνας Πίστεως εἶναι μαρτυρία ζωῆς, ἐφ' ὅσον πλάνη στὴν θεολογία, συνεπάγεται πλάνη στὴν ζωὴ: «Μόνον μὲ βάση τὴν ὀρθόδοξη θεολογία μπορεῖ νὰ διαμορφωθεῖ σωστὴ ἀντίληψη γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴ ζωὴ του μέσα στὸν κόσμον».

Ἀκόμη, πρέπει νὰ σημειωθῆ ὅτι τὰ Ἀντι-οικουμενιστικὰ κείμενα τοῦ βιβλίου, ὅπως καὶ ἄλλα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐκκλησιολογικὴ τους σημασία, ἔχουν ἰδιαίτερη καὶ κάποτε λεπτομερῆ ἱστορικὴ ἀναφορὰ καὶ ἀνάλυσι, διότι μόνον μὲ καλὴ ἱστορικὴ γνῶσι καὶ ὀρθὸ ἱστορικὸ ὑπόβαθρο, γίνεται κατανοητὴ ἡ ἐξέλιξι τῶν ἐκκλησιαστικῶν γεγονότων, τὸ νόημά τους καὶ οἱ ἐπιπτώσεις τους καὶ ἐξάγονται ὀρθὰ συμπεράσματα, ὥστε νὰ μὴ περιπίπτουμε σὲ λανθασμένες ἐκτιμήσεις καὶ πράξεις.

Ἐλπίζουμε ἡ ταπεινὴ μας αὐτὴ συνεισφορὰ, παρὰ τὶς ἀτέλειές της, νὰ ἀποβῆ πρὸς ὄφελος τοῦ Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, νὰ προβληματίσῃ κάθε προσεκτικὸ μελετητὴ πού εἶναι εὐαίσθητοποιημένος στὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα καὶ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ ἀγωνιᾷ γιὰ τὴν Ἐκκλησίαν, τὴν Ἀλήθειαν καὶ τὴν Ζωὴν της, καὶ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν σωτηρίαν.

* * *

Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου

Προλογικό.

Εἰσαγωγή.

Ἀγαπῶ, ἄρα ὑπάρχω.

Ὁ Ἐλεγχος τῆς Πλάνης καὶ ἡ Ὁμολογία τῆς Ὁρθοδόξου Ἀληθείας.

Ἡ Σφαγὴ τῶν Ἁγίων Νηπίων ὑπὸ τοῦ Ἡρώδου.
Μία πνευματικὴ-ἡσυχαστικὴ προσέγγιξις.

Τὸ Φῶς τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ τὸ Σκότος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Εὐλογία Ἀγάπης ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ.

Εἰκόνες καὶ Θαύματα.

Οἱ Θεσσαλονικεῖς Ἅγιοι Ἰσαπόστολοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος.
Κύρια Σημεῖα τοῦ Βίου τους.

Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος ἔναντι τῆς εἰδωλο-
λατρικῆς Ἐξουσίας.

Περὶ Μετανοίας ὀλίγα τινά.

Οικονομικὴ Κρίση καὶ Πνευματικὴ Ἐλευθερία.

Ο Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς - Ὅψεις ἀπὸ τὸν Βίο, τὴν
Ὁμολογία καὶ τὴν Μαρτυρία του.

Ορθόδοξο Ἐκκλησιαστικὸ Φρόνημα.

Ο Ἀπόστολος Παῦλος γιὰ τὴν Ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας.

* * *

Ο Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Κλήμης, κατὰ κόσμον Κύριλλος
Παπαδόπουλος, γεννήθηκε στὴν Δράμα τὸ 1966.

Εἶναι ἀριστοῦχος ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αποτελεῖ μέλος τῆς Ἀδελφότητος τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστί-
νης Φυλῆς Ἀττικῆς, ὅπου ἐκάρεθ Μοναχὸς
καὶ χειροτονήθηκε Διάκονος καὶ Πρεσβύτε-
ρος ἀπὸ τὸν Ἱδρυτὴ καὶ πρῶτο Καθηγούμενο
Αὐτῆς μακαριστὸ Μητροπολίτη Ὠρωποῦ καὶ
Φυλῆς Κυπριανὸ († 2013). **Τ**ὸν Ὀκτώβριο τοῦ
2007 προήχθη στὸν βαθμὸ τοῦ Ἐπισκόπου. **Α**πὸ τὸν Μάρτιο
τοῦ 2014 εἶναι Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.



Συμμετέχει σὲ Συνοδικές Ἐπιτροπές, εἶναι Τοποτηρητὴς
τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας (Τσεχίας-Σλοβακίας) καὶ
δραστηριοποιεῖται στὸ συγγραφικὸ, ἐπιμορφωτικὸ καὶ ποι-
μαντικὸ ἔργο, μὲ ἔμφασι στὸ θεῖο κήρυγμα. **Ἐ**χει συγγράψει
ἔργα καὶ μελέτες θεολογικοῦ, ἱστορικοῦ, ἀγιολογικοῦ καὶ
πνευματικοῦ περιοχομένου. **Σ**υμμετεῖχε κατὰ καιροὺς σὲ
τηλεοπτικὲς ἐκπομπές καὶ ἔχει δώσει συνεντεύξεις σὲ διά-
φορα ἔντυπα. **Εἶ**ναι Διευθυντὴς Συντάξεως τῶν Περιοδικῶν
«Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» καὶ «Ἅγιος Κυπριανός», καὶ
ἐπίσης Συντάκτης καὶ Ἐπιμελητὴς Ἐκδόσεως τοῦ Περιοδικοῦ
«Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας».

Τὸ ἐνδιαφέρον του ἐστιάζεται κυρίως στὴν σύγχρονη
ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, ἀπὸ τὶς ἀρχές τοῦ Κ' αἰ. καὶ ἐξῆς,
εἰδικῶς σχετικὰ μὲ τὴν διαμόρφωσι καὶ πορεία τῆς Ἐκκλησί-

ας τοῦ Πατρῖου Ἡμερολογίου Ἑλλάδος, ὅπως καὶ τὴν ἐμφάνισι, ἐξέλιξι καὶ κριτικὴ ἀποτίμησι τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως. Ἐπίσης, ἀσχολεῖται μὲ θέματα σχετικὰ μὲ τὴν νεότητα, καὶ γενικὰ μὲ τὰ ὑπαρξιακὰ προβλήματα τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, ὑπὸ τὸ φῶς τῆς Ὁρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως καὶ Παραδόσεως.

