

«Παρεμβαίνοντες...»



Ταπείνωση και Έλευθερία

Ἡ ἀρρώστια τῆς ἐπιθυμίας οἱ ἄλλοι νὰ μᾶς ἐκτιμοῦν

...**Κανείς δὲν μπορεῖ** νὰ με ταπεινώσει καὶ νὰ με ἐξευτελίσει:

Γιατὶ εἶμαι ἐλεύθερος. Γιατὶ δὲν πιστεύω, ὅτι εἶμαι ἄξιος νὰ με λογαριάζουν σπουδαῖο καὶ νὰ με τιμοῦν. **Γιατὶ ἐπιδιώκω νὰ περιορίζω τὸ θέλημά μου** καί, ἐπομένως, ὅταν αὐτὸ δὲν γίνεται, γιὰ μένα δὲν εἶναι ἀποτυχία, ἀλλὰ ἐπιτυχία.

Ὁ ταπεινὸς ἄνθρωπος ἔχει ἐλευθερωθεῖ πιά ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία οἱ ἄλλοι νὰ τὸν ἐκτιμοῦν. Αὐτὸ εἶναι ἓνα βασικὸ στοιχεῖο ποὺ δείχνει, ὅτι μέσα στὴν ψυχὴ γίνεται πνευματικὴ διεργασία.

Ὁ ταπεινὸς δὲν πιστεύει ὅτι εἶναι ἄξιος ἐπαίνων καὶ ἐπευφημιῶν. **Γνωρίζει**, ὅτι ἢ μὲν δόξα εἶναι ἐφήμερη, ἢ δὲ ἀφάνεια παντοτινὴ καὶ γι' αὐτὸ μεριμνᾷ γιὰ τὴν καθαρότητα τῆς συνειδήσεώς του καὶ ὄχι γιὰ τὴν φήμη του.

Ἐξ ἄλλου, ἡ συνείδηση μᾶς δείχνει αὐτὸ ποὺ εἴμαστε στὴν πραγματικότητα, ἐνῶ ἡ φήμη δείχνει αὐτὸ ποὺ νομίζουν οἱ ἄλλοι ὅτι εἴμαστε.

Ὅποιος μπεῖ στὴν φιλοσοφία τοῦ «νὰ γίνω κάτι» γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου, δὲν θὰ ἀποκτήσει ποτὲ ἀπόλυτη ἐλευθερία.

Ἀντίθετα, ἂν ἐπιδιώξει νὰ ἀρνηθεῖ τὴν δόξα τῶν ἀνθρώπων, τότε πραγματικὰ θὰ τοῦ φανερωθεῖ ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ, γιατί **πρέπει νὰ εἶναι κανεὶς ἀπόλυτα χαμένος ἀπ' αὐτὸν τὸν κόσμο,** γιὰ νὰ προχωρήσει στὰ ἱερὰ καὶ στὰ ὅσια καὶ στὰ ἀνθρωπίνως ἀνέφικτα.

Ἡ ἐπιτυχία στὴν πνευματικὴ ζωὴ δὲν εἶναι εὐκαιρία, γιὰ νὰ καυχηθοῦμε καὶ νὰ συγκρίνουμε τοὺς ἑαυτοὺς μας μὲ τοὺς ἄλλους ἢ γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσουμε ὅτι εἴμαστε καλύτεροι ἢ ἄνωτεροι.

Ὅποιος πιστεύει ὅτι εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἤδη ἔπεσε, ἤδη γκρεμίστηκε...



Γιὰ τὴν ἀντιγραφὴ:

† **Ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς**

4.6.2017 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίου Μητροφάνους Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως