



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Προεόρτιο Προσκύνημα στὴν Φάτνη τοῦ Κυρίου μας

Προσκυνηματικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Βούλα

«Ἀσθενὴς ἤμην καὶ ἐπεσκέψασθέ Με»

Παρασκευή, 16η Δεκεμβρίου 2017 ἐκ. ἡμ.



Τὴν Παρασκευή, 16.12.2017 ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου, Ε΄ Παρασκευὴ τῆς Νηστείας τῶν Χριστουγέννων, μὲ τὴν εὐλογία, τὴν συμμετοχὴ καὶ τὴν καθοδήγησι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς

κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε, Χάριτι Θεοῦ, τὸ τέταρτο Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ «Κ.Α.Α.Π.» - «Κέντρο Ἀποθεραπείας καὶ Ἀποκατάστασης Παίδων», πρώην «Π.Ι.Κ.Π.Α.», στὴν Βούλα Ἀττικῆς, ὅπου φιλοξενοῦνται 70 παιδιὰ μὲ Εἰδικὲς Ανάγκες, τὰ ὅποια ἢ ἐγκατελείφθησαν ἢ ἀπεμακρύνθησαν γιὰ λόγους ἀσφαλείας ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους.

Ἀφοῦ ἡ κα Θάλεια Στεφοπούλου, Διευθύνουσα τοῦ Ἰδρύματος, δέχθηκε τὴν αἴτησι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας καὶ μία περίπου 70μελὴς Ὁμάδα, ἐκ τῆς ὁποίας ἀρκετὰ παιδιὰ καὶ ἔφηβοι, ἀξιώθηκαν νὰ προσκυνήσουν προεόρτια τὸν Ἐρχόμενον Χριστόν μας, στὸ πρόσωπο τῶν μικρῶν ἐν ἀσθενείᾳ Ἀδελφῶν μας.

* * *

Τοὺς Προσκυνητὲς ὑποδέχθηκαν ἡ κα Ἑλσα Μαλαματίνα, Ἀναπληρώτρια Διευθύνουσα, ἡ γνωστὴ καὶ ἀγαπητὴ μας ἐν





Χριστῶ κα Βασιλική Κοσκινᾶ, ἡ ὁποία προσήλθε ἐπὶ τούτῳ στὸ Ἴδρυμα, ἀλλὰ καὶ μερικὰ παιδιὰ τοῦ Ἰδρύματος, πλέον «γνώριμα», καὶ τοὺς ξενάγησαν στοὺς Θαλάμους, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας καὶ οἱ λοιποὶ Προσκυνητῆς εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ ἐκφράσουν στὰ παιδιὰ, ἄμεσα καὶ προσωπικά, τὴν ἐν Χριστῶ στοργὴ καὶ τρυφερότητά τους.

Τόσο ἡ κα ἸΕλσα ὅσο καὶ ὁ Ὑπεύθυνος Χορηγιῶν, κ. Εὐάγγελος Σλάμκας, ἐνημέρωσαν τοὺς ἐπισκέπτες γιὰ τὴν δεινὴ κατάστασι τοῦ Ἰδρύματος, ἡ ἐπιβίωσις τοῦ ὁποίου ἐξαρτᾶται πλέον κυρίως ἀπὸ δωρεές-χορηγίες ιδιωτῶν.

Μέλη τῆς Χορωδίας μας «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά», ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ π. Διονυσίου Ἁγιοκυπριανίτου, τραγούδησαν σὲ κάθε θάλαμο Κάλαντα καὶ ἄλλα ἐπίκαιρα τῆς Παραδόσεώς μας, πρὸς χαρὰν τῶν μικρῶν μας Ἀδελφῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν Διακονισσῶν-Μητέρων αὐτῶν, οἱ ὁποῖες τοὺς φροντίζουν μὲ ὑποδειγματικὴ ἀγάπη καὶ αὐταπάρνησι, ὡς καὶ τῶν ὀλίγων ἄλλων ἐπισκεπτῶν.

Στὴν αἴθουσα τοῦ τετάρτου Θαλάμου, ὅπου τοὺς περιμέναν τὰ παιδιὰ, τὰ ὁποῖα ἔχουν τὴν δυνατότητα κάπως νὰ αὐτοεξυπερητοῦνται καὶ νὰ συννεοῦνται, τὰ Μέλη τῆς «Ἑλληνορθόδοξης Κληρονομιάς» ἐτραγούδησαν πλέον «ἐπίσημα», μὲ συνοδεία παραδοσιακῶν ὀργάνων, πρὸς οἰκογενειακὴ καὶ πνευματικὴ ψυγαγωγία ὅλων: τροφίμων, χορωδίας, νοσηλευτριῶν καὶ μελῶν τοῦ βοηθητικοῦ προσωπικοῦ, Προσκυνητῶν καὶ ἐπισκεπτῶν, οἱ ὁποῖοι συνέψαλλαν καὶ χειροκροτοῦσαν συγκινημένοι... **Δ**ὲν παρέλειψε ὁ π. Κωνσταντῖνος νὰ σύρῃ στὸν χορὸ μερικοὺς ἐπιδέξιους τροφίμους...

Μὲ τὴν ὁμαδικὴ ἀναμνηστικὴ φωτογραφία καὶ τὴν παράδοσι στὸ Ἴδρυμα ἀναγκαίων εἰδῶν (σαμπονάν, ὀδοντόκρεμες, καὶ ροφήματα κ. ἄ.), ὠλοκληρώθηκε τὸ εὐλογημένο αὐτὸ Προσκύνημα στοὺς μικροὺς Ἀδελφοὺς τοῦ Κυρίου μας.

Αφοῦ ἀπεχώρησε ἀπὸ





τὸ Ἴδρυμα ἢ προσκυνηματικὴ Ὅμαδα, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας προέτρεψε ἅπαντας νὰ μὴν λησμονήσουν τὰ μηνύματα, τὰ ὁποῖα ἔλαβαν ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψι αὐτῆ καὶ νὰ ἐντάσσουν στὶς καθημερινές προσ-

ευχές τόσο τοὺς Ἀδελφούς μας τοὺς ἔχοντας εἰδικές ἀνάγκες, ὅσο καὶ τὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα φροντίζουν καὶ περιποιοῦνται αὐτοὺς μὲ ὑποδειγματικὴ, ἀλλὰ καὶ ἐκπληκτικὴ στοργὴ καὶ αὐταπάρησι.

* * *

Ἐν συνεχείᾳ, οἱ Προσκυνητὲς μετέβησαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Δημητρίου, στὴν Ἀμφιάλη Πειραιῶς, ὅπου τοὺς ὑπεδέχθησαν ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, μέρος τοῦ Ἱερατείου αὐτοῦ, ὡς καὶ ἡ σεβαστὴ Γερόντισσα Θέκλα, Καθηγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου.

Ἰδιαίτερος σκοπὸς τοῦ Προσκυνήματος αὐτοῦ ἦτο νὰ προσκυνήσουν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, τὰ Μέλη τοῦ «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιαστικῆς Εἰκονογραφίας» καὶ ἡ λοιπὴ Ὅμαδα τὰ ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Ἀμφιάλης, Κτήτορος τοῦ Ἡσυχαστηρίου.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης (†27.1.1966), τοῦ ὁποίου ἐπίκειται ἡ ἐπίσημος ἔνταξις στὸ Ἀγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, τιμᾶται ἤδη τοπικῶς, ἀλλὰ καὶ στὸ ἐξωτερικόν, τόσο γιὰ τὴν ἀγιότητα τοῦ βίου του, ὅσο καὶ γιὰ τὰ ἀμπόλλα καὶ μεγάλα θαύματα, τὰ ὁποῖα ἐπετέλεσε ἐν ζωῇ, ἐξακολουθεῖ δὲ νὰ ἐπιτελῆ, Χάριτι Θεοῦ, μετὰ τὴν ὀσιακὴ Κοίμησί Αὐτοῦ.

Ἐν ὄψει τῆς Ἀγιοκατατάξεως Αὐτοῦ, ἰδιαίτερο αἶτημα τῶν Προσκυνητῶν ἦταν ἡ ἐπισκίασις τοῦ Ἁγίου γιὰ τὴν ποιήσι τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας, ὡς καὶ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας Αὐτοῦ.

Ἦδη ἡ ἀπαστράπτουσα καὶ εὐωδιάζουσα ἀγία Κάρα τοῦ Ὁσίου, κεχριμπαρένιου χρώματος, ἀνταποκρίθηκε στὴν εὐλάβεια τῶν Προσκυνητῶν, πληροῦσα ἅπαντας κατανύ-



ξεως και παρηγορίας πνευματικῆς. Πλησίον τῆς ἱερᾶς θήκης μετὰ τὰ υπόλοιπα τίμια Λείψανα, ἐξετέθησαν εὐλαβῶς ἡ ἄλυσίδα καὶ τὰ κομποσκοίνια τοῦ Ὁσίου, μάρτυρες τῶν ἀσκητικῶν του ἀγῶνων...

Ἡ σεβαστὴ Γερόντισσα Θέκλα, ἡ ὁποία εἰσηλθε στὴν Ἱερὰ Μονὴ στὴν ἡλικία τῶν δέκα ἕξι ἐτῶν, ὡς καὶ ἡ μετ' αὐτῆς Ἀδελφὴ Θεολογία, ἀναφέρθησαν μετὰ συγκίνησι καὶ εὐλάβεια στὴν εὐεργετικὴ καθοδήγησι τοῦ Ὁσίου Γέροντος, τὴν ὁποία ἐδέχθησαν ἐπὶ πολλὰ ἔτη, ὡς καὶ στίς ἀστείρευτες ἐλεημοσύνες καὶ τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου.

Κατόπιν, οἱ φιλόξενες Γερόντισσες ἐδεξιώθησαν ἐγκάρδια τοὺς Προσκυνητάς, οἱ δὲ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καὶ Κληρικοὶ εἶχαν μίαν ἐγκάρδια καὶ ἐποικοδομητικὴ συζήτησι, ἀναπολοῦντες τίς ἐνάρετες Μορφές, οἱ ὁποῖες ἐστόλισαν τὴν Ἐκκλησίαν μας τίς τελευταῖες δεκαετίες.

* * *

Με αἰσθήματα δοξολογίας καὶ εὐγνωμοσύνης γιὰ τὴν δωρεὰ τοῦ διπλοῦ Προσκυνήματος τῆς ἡμέρας ἐκείνης, οἱ Προσκυνητὲς συνειδητοποίησαν, γιὰ μίαν φορὰ ἀκόμη, πόσο πλησίον μας εἶναι ὁ Κύριος καὶ Θεός μας, κατανύγων τίς καρδιές μας μετὰ τὴν παρουσία Του, εἴτε διὰ τῶν ἐν ἀσθενείᾳ καὶ θλίψει Ἀδελφῶν μας, εἴτε διὰ τῶν ἐν ὀσιότητι καὶ ταπεινώσει διαλαμπάντων Ἁγίων Του.

† Γ.Ι.Μ.

