

«Παρεμβαίνοντες...»



«Τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ τὰ μάτια σας!...»

...**Υπάρχουν** καὶ ἔρευνες εἰδικῶν ποὺ δείχνουν, ὅτι τὰ παιδιά ποὺ χρησιμοποιοῦν τὴν μιγαδικὴ γραφὴ μὲ λατινικοὺς χαρακτήρες, τὰ γνωστὰ **Greeklisch**, ἔχουν ἑλλείμματα στὴν ὀρθογραφία...

Διότι μὲ τὴν χρῆση λατινικῶν χαρακτήρων ἢ λέξη χάνει τὸ «ὀπτικό» τῆς ἴνδαλα, τὴν φωτογραφία τῆς. Π.χ. γράφεις eki, pedi, dld, tsra κ.λπ...

...**«Γράφοντας** συχνὰ καὶ γιὰ πολὺ ἔτσι, σιγά-σιγά ὄλο καὶ περισσότερο ἀποξενώνεσαι ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῆς λέξης καὶ ὄλο λιγότερο εἶσαι εὐκόλα εἰς θέση νὰ ἀνακαλέσεις στὴν μνήμη καὶ στοὺ γράψιμό σου τὴν εἰκόνα τῆς ὀρθογραφίας τῶν λέξεων»...

...**Ὅταν** μειώνουμε τὶς λέξεις μας, μειώνουμε καὶ τὴν γλῶσσα καὶ τὴν ιδιόλεκτό μας, καὶ τὸν «κόσμο» μας, ἀφοῦ σύμφωνα μὲ τὸν Wittgenstein, «τὰ ὅρια τῆς γλώσσας μου, εἶναι τὰ ὅρια τοῦ κόσμου μου»!...

...**Σύμφωνα** μὲ τοὺς εἰδικούς (Saussure), ἡ γλῶσσα συνδέεται ἄμεσα μὲ τὴν σκέψη· **ὅταν** βελτιώνεται καὶ προοδεύει ἡ γλῶσσα μας, τότε ἄμεσα ἐνισχύεται καὶ ἡ σκέψη μας...

...**Γιὰ** τὴν ἀξία τῆς γλῶσσας, ἀλλὰ καὶ τῆς συνάφειάς τῆς μὲ τὴν σκέψη, ὁ Πλάτωνας εἶπε: «**Διάνοια καὶ λόγος ταυτόν**».

Γιὰ τὸν Πλάτωνα, λοιπόν, ἡ σκέψη εἶναι ἐσωτερικευμένη γλῶσσα, ἐνῶ ἡ γλῶσσα εἶναι ἐξωτερικευμένη σκέψη...

Βελτιώνοντας τὴν γλῶσσα μας, βελτιώνουμε καὶ τὴν ἐπικοινωνία μας!...

Ἡ γλῶσσα δὲν εἶναι ἀπλῶς ἓνας κώδικας ἐπικοινωνίας.

Ἡ γλῶσσα μας εἶναι ἡ ἱστορία, εἶναι ὁ πολιτισμός, εἶναι ἡ νοοτροπία. **Εἶναι** ἡ ταυτότητά μας. **Ἡ** γλῶσσα εἶναι ἀξία!

Μὴ «παίζουμε ἐν οὐ παικτοῖς»...

...**Ὅπως** τόνισε καὶ ὁ Καθηγητὴς κ. Γ. Μπαμπινιώτης: «τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὰ μάτια σας!».



Ὁ Ἐραμιστὴς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

14.1.2018 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίων Ἀββάδων ἐν Σινᾷ καὶ Ραιθῷ ἀναιρεθέντων