



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικὰ • Ποιμαντικὲς Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνικὴ Διακονία • Ἐκδόσεις •

«Ἐν φυλακῇ Ἦμιν καὶ ἤλθετε πρὸς Με...» (Ματθ. κε' 36)

Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στον Κατάστημα Κράτησης Ἀμφισσας † Ψυχοσάββατο Α', 28η Ἰανουαρίου 2018 ἐκ. ἡμ.



Τὸ πρῶτο Ψυχοσάββατο, τὴν 28ην Ἰανουαρίου 2018 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τῶν Ὁσίων Ἐφραὶμ καὶ Ἰσαὰκ τῶν Σύρων, πραγματοποιήθηκε μετὰ τὴν εὐλογία, τὴν καθοδήγησι καὶ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὸ δωδέκατο Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στο

Κατάστημα Κράτησης Ἀμφισσας.

Λόγω τῆς πρωΐμου ἡμερομηνίας τοῦ Πάσχα, ἐφέτος τὸ πρῶτο Ψυχοσάββατο εὐρίσκετο ἐντὸς τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου, καὶ μετὰ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐγκαινιάσθηκε τὸ ἔτος 2018 καὶ μετὰ μία Φιλανθρωπικὴ Δραστηριότητα τοῦ Συλλόγου μας «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων».

Διακόνισσες τοῦ Συλλόγου καὶ **Μέλη** τοῦ **Συνδέσμου Ἐθελοντῶν** τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας συνεργάσθηκαν γιὰ τὴν συγκέντρωσι καὶ τὴν συσκευασία τῶν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, τὰ ὅποια προσέφεραν ἰδιῶτες καὶ καταστήματα στὸν Σύλλογο, προκειμένου νὰ μοιρασθοῦν στοὺς 160 Κρατουμένους Ἀδελφούς μας.



* * *



Ὁ καιρὸς χειμωνιάτικος, ἢ βροχή ἀσταμάτητη... **Πῶς** θὰ συναντοῦσε ἡ Ὁμάδα τῶν Προσκυνητῶν τοὺς ἐλαχίστους μας Ἀδελφούς στὴν αὐλὴ τοῦ Καταστήματος, γιὰ νὰ τοὺς προσφέρῃ κάποιες στιγμὲς ἀναψυχῆς;...

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας προέτρεψε τοὺς ταξιδιωτὲς νὰ ἀφήσουν προσευχητικὰ τὸ θέμα αὐτὸ στὴν Πρόνοια τῆς Παναγίας μας καὶ ἀφοῦ ὠλοκληρώθηκε τὸ καθιερωμένο πρόγραμμα προσευχῆς τῶν **Προσκυνημάτων** αὐτῶν, ἀξιοποίησε τὸν χρόνο τῆς μεταβάσεως μὲ Ψαλμωδίες καὶ τὴν ἀνάγνωσι ἐνὸς Κειμένου σχετικὰ μὲ τὴν *Σύναξι τῶν Ἁγίων πρώην Δεσμοφυλάκων, Δημίων, Μίμων καὶ Μάγων*, ἢ ὁποία τελεῖται τὴν Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ. **Τὴν** σχετικὴ ἱερὰ Ἀκολουθία συνέθεσε ὁ ἀείμνηστος π. Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.

Ὁ Νόμος 46002/30.9.1966, παρήγγειλε στοὺς Διοικητὲς τῶν Καταστημάτων Κράτησης νὰ φροντίζουν γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Συνάξεως αὐτῆς, μὲ τὴν τέλεσι Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερό Ναὸ τῆς Φυλακῆς, παρουσία τῶν μελῶν τοῦ Προσωπικοῦ καὶ τῶν Κρατούμενων. **Τέτοια** ἦταν ἡ πρόνοια τοῦ Ὁρθόδοξου Ἑλληνικοῦ Κράτους πρὶν ἀπὸ πενήντα χρόνια...

Στοὺς Προσκυνητὰς προσεφέρθη ἕνα **Ἀναμνηστικὸ** μὲ Πατερικὰ Μηνύματα, μὲ τίτλο: **«Προέχει ὁ Πλησίον, ὁ Ἀδελφός»**.

* * *

Ἔνα δεκάλεπτο πρὸ τοῦ νὰ φθάσουν οἱ Προσκυνητὲς στὸ Κατάστημα, σταμάτησε ἡ βροχή!...

Ὁ Ἀρχιφύλακας καὶ ἡ Κοινωνικὴ Λειτουργὸς καλωσώρισαν ἐγκάρδια τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμένα μας καὶ τὴν λοιπὴ Ὁμάδα καὶ τοὺς ὠδήγησαν στὴν ἐσωτερικὴ αὐλὴ τοῦ Καταστήματος, ὅπου ἔφθασε καὶ ὁ εὐγενέστατος Διευθυντὴς τοῦ Καταστήματος καὶ συγκεντρώθηκαν οἱ Ἀδελφοί μας Κρατούμενοι.

Μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμένος μας, τὸ μικρὸ μας οἰκογενειακὸ συγκρότημα μαζί μὲ ἄλλα παιδιὰ



ἔπαιξαν καὶ ἔτραγουδῆσαν ρυθμικὰ τραγούδια τῆς λαϊκῆς μας Παραδόσεως, στὸν ἦχο τῶν ὁποίων ὅλοι ἀδελφομένοι χειροκροτοῦσαν ὁμοθυμαδόν...



Ἐξαφνα, ἓνας νεαρὸς ἀπὸ τὴν Νιγηρία ξεπρόβαλε καὶ ἄρχισε νὰ χορεύῃ *συρτὸ καλαματιανό!*... **Ἄ**ν ἄρχησε ἓνας πεπειραμένος Ἕλληνας νὰ τὸν συνδράμῃ, μὲ τὴν σεμνὴ *συμπαράστασι* τοῦ π. Σωτηρίου...

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἔλαβε τὸν λόγο, γιὰ νὰ χαιρετίσῃ καὶ ἐνθαρρύνῃ τοὺς Ἀδελφούς μας, ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀνταποκρίθησαν ἔπειτα στὴν φιλικὴ πρόσκλησι τοῦ Αἰδεσιμ. π. Σωτηρίου, νὰ ἀπευθύνουν ὀλίγα λόγια στὸ διπλὸ ἀκροατήριον.

Ἐξέφραζαν τὴν εὐγνωμοσύνη τους καὶ εὐχῆς γιὰ τὴν διπλὴ ἐλευθερία (ἐξωτερικὴ καὶ ἐσωτερικὴ) ὄλων τῶν παρευρισκομένων... **Κ**άποιος ἀναφέρθηκε στὴν ἀνακαινιστικὴ δύναμι τοῦ πένθους...

* * *

Ἐν συνεχείᾳ, μετὰ ἀπὸ ἀρκετὴ ὥρα τῆς ἄκρως συγκινητικῆς αὐτῆς συναντήσεως στὴν αὐλῇ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας μεταφέρθηκε μαζὶ μὲ τὴν Ὁμάδα τῶν Προσκυνητῶν στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἐπισκεπτηρίου.

Ἐκεῖ, συνάντησε προσωπικᾶ ἓνα πρὸς ἓνα τοὺς Ἀδελφούς Κρατουμένους, ὑπὸ τὸν ἦχο τῶν ψαλμωδιῶν τῶν Μοναζουσῶν, τοὺς ἐμοίρασε τὸ δέμα τῆς ἀγάπης μὲ τὰ δωράκια τους (εἶδη πρώτης ἀνάγκης), μαζὶ μὲ τὸ Χριστοχαμόγελο καὶ τὴν πατρικὴ του στοργή...

Ἄπλα τοῦ ὁ π. Σωτήριος ἐμοίραζε εἰκόνακια, σταυρουδάκια καὶ κομβοσχοινάκια, καὶ τοὺς ἀποχαιρετοῦσε μὲ ἓνα φιλικὸ κτύπημα στὴν πλάτη.

Ὁταν ἦλθε ἡ σειρὰ του, ὁ ἐκ Νιγηρίας χορευτῆς ἔπεσε στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμένα μας καὶ τοῦ ἐκμυστηρέυθηκε, ὅτι ὅταν τὸν εἶδε στὴν αὐλῇ μὲ τὴν συνοδεία του, «κάτι γλυκὸ γέμισε τὴν καρδιά του»... καὶ τὸν ὤθησε στὴν ἐκδήλωσι τῆς χαρᾶς του.



* * *

Ἄφου ὠλοκηρώθηκε ἡ εὐλογημένη αὐτὴ Ἐπίσκεψις μὲ μία



ἐγκάρδια συζήτησι μὲ τὸν συμπαθέστατο Διευθυντὴ καὶ τὸ ἐξαιρετικὸ προσωπικὸ τοῦ Καταστήματος, ὁ Σεβασμιώτατος καὶ ἡ Προσκυνηματικὴ Ὁμάδα ἀνέβησαν ἐσπευμένως στὸ λεωφορεῖο τους, καθὼς ἄρχισε πάλιν νὰ βρέχη!...

Στὴν ἐπιστροφή, πραγματοποιήθηκε καὶ πάλι Προσκύνημα στὴν περίφημη Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ τοῦ Στειριώτου καὶ τὸ χαριτόβρυτο Λεῖψανο Αὐτοῦ.

Ὁ εὐγενὴς διακονητὴς-ἀρχοντάρης τοῦ Προσκυνηματος, λόγῳ τῆς βροχῆς, ἄνοιξε στοὺς Προσκυνητὰς ἓνα ζεστὸ χῶρο, ὅπου ἐμοιράσθησαν τὸ ὡς συνήθως προετοιμασμένο γεῦμα, μὲ ζωηρὰ τὴν αἴσθησι, ὅτι τοὺς φιλοξενοῦσε ὁ Ὁσιος Λουκᾶς στὸ σπίτι του.

Τὸ ἀναμμένο τζάκι καὶ τὰ παραδοσιακὰ τραγούδια τῶν παιδιῶν συνέβαλαν στὸν ἐορταστικὸ καὶ οἰκογενειακὸ χαρακτῆρα αὐτῆς τῆς Λιτῆς Τράπεζας Ἀγάπης.

* * *

Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ, οἱ συμμετέχοντες στὸ Προσκύνημα αὐτὸ ἐπέστρεψαν μὲ καρδιὰ ἀνανεωμένη ἀπὸ τὴν ἄσκησι καὶ τὴν γεῦσι τῆς ἐν Χριστῷ Ἀγάπης, μὲ συγκίνησι γιὰ τὴν Μητρικὴ Πρόνοια τῆς Παναγίας μας, καὶ μὲ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Δωρεοδότην Κύριόν μας καὶ τοὺς πιστοὺς Διακόνους Αὐτοῦ...

Στὴν πύλη τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τὸ Προσκύνημα αὐτὸ στοὺς Κρατουμένους Ἀδελφούς μας ἐφώδιασε τοὺς συμμετέχοντας μὲ τὴν ζωηρὰ ὑπόμνησι, ὅτι ἡ γενικὴ προσπάθεια ἐγκρατείας καὶ ἀσκήσεως κατὰ τὴν εὐλογημένη αὐτὴ Περίοδο δὲν λαμβάνει «ψυχὴ» οὔτε εὐλογεῖται παρὰ μὲ τὴν ἄσκησι τῆς Εὐαγγελικῆς Ἀγάπης.



† Γ.Ι.Μ.