



**Ἐκκλησία Γνησίων Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος**  
**Ἱερὰ Σύνοδος**

Ἀριθμ. Πρωτ. 2698

Ἀναγνωσθήτω ἐπ' Ἐκκλησίας

## **Ἀναστάσιμο Μήνυμα 2018**

**«Μὴ φοβοῦ· ἐγὼ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος καὶ ὁ ζῶν,  
καὶ ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι  
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων»**

(Ἀποκαλ. α' 17-18)

*Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι·*

**Ὁ Κύριός μας** ἄρχισε τὸ κήρυγμά Του μὲ κλήση σὲ Μετάνοια, διότι ἔφθασε ἡ «Βασιλεία» Του (Ματθ. δ' 23). **Αὐτήν**, κατὰ τὴν ἐντολή Του, κήρυτταν καὶ οἱ Ἅγιοι Απόστολοί Του, καὶ γι' αὐτὴν παρέδωσε νὰ προσευχόμαστε καὶ νὰ παρακαλοῦμε: «ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου».

**Ἡ Βασιλεία Του** εἶναι ἡ ἁγία Ἐκκλησία Του, τὴν ὁποία κέρδισε καὶ ἐξαγόρασε μὲ τὸ ἴδιο τὸ πανάγιον Αἷμα Του καὶ τὴν καθαγίασε μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ὄντας Κεφαλὴ Αὐτῆς. **Διὰ** τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας συνεχίζεται τὸ σωτηριῶδες ἔργο τοῦ Κυρίου μας, κηρύττεται ἡ θεία Ἀλήθεια καὶ ἀγιάζονται οἱ πιστοὶ στὸν ἀγῶνα καὶ τὴν πορεία τους πρὸς τὴν αἰώνια Βασιλεία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἐν Οὐρανοῖς.

**Γιὰ** τὴν ἴδρυση καὶ ἐξάπλωση τῆς Ἐκκλησίας Του δίδασκε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, μετὰ τὴν Ἀνάστασή Του, τοὺς Μαθητὲς καὶ Ἀποστόλους Του, «ὄπτανόμενος δι' ἡμερῶν τεσσαράκοντα καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. α' 3). **Τοῦτο** θὰ πραγματοποιεῖτο μὲ τὴν ἔλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅταν οἱ Ἅγιοι Απόστολοι θὰ ἐνδύοντο «τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν» τῆς Χάριτος καὶ ὡς πνευματικοὶ στρατηγοὶ καὶ ἀξιωματικοὶ τῆς Ἐκκλησίας θὰ καθίσταντο Μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως «ἕως ἔσχατου τῆς γῆς».

**\* \* \***

**Διὰ** τῆς Ἐκκλησίας φανερώθηκε στὸν κόσμον «τὸ μυστήριον τοῦ Θεοῦ» (Ἀποκαλ. ι' 7), τὸ ὁποῖο ἀποκορυφώθηκε στὸν Σταυρό, στὸν φρικτὸ Γολγοθᾶ, τότε πού ὁ Κύριος ἡμῶν δέχθηκε ἐκούσια τὸν πιό

ἀτιμωτικό θάνατο κατὰ τὸ ἀνθρώπινο, γιὰ νὰ κατανικήσει καὶ κατασυντρίψει τὸν ἐχθρὸ διάβολο καὶ νὰ μᾶς χαρίσει «ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν» μὲ τὴν ἔνδοξη Ἀνάστασή Του.

**Ὁ** μιὰρὸς Σατανᾶς ἀπατήθηκε: **«Ἔλαβε** σῶμα, καὶ Θεῶ περιέτυχεν. **Ἔλαβε** γῆν, καὶ συνήντησεν Οὐρανῶ. **Ἔλαβεν**, ὅπερ ἔβλεπε, καὶ πέπτωκεν, ὅθεν οὐκ ἔβλεπε», ὅπως βεβαιώνει περίλαμπρα ὁ ἱερός Χρυσόστομος.

**Ὁ** Χριστὸς μας, ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας Του, χαρίζει ἴαση καὶ σωτηρία, μὲ τις ἅγιες Ἀρετὲς καὶ τὰ ἅγια Μυστήρια, ἀλλὰ ἕνας σκληρὸς πόλεμος διεξάγεται ἀπὸ τὸν διάβολο καὶ τὰ ὄργανά του, ἀπίστους καὶ αἰρετικούς, ἐναντίον Αὐτῆς καὶ τῶν ἀληθινῶν μελῶν της, γιὰ νὰ παρεμποδισθεῖ ἢ καὶ ματαιωθεῖ τὸ σωτηριῶδες ἔργο της. **Ὁ** πόλεμος αὐτὸς θὰ διαξάγεται μέχρι τῆς Δευτέρας Παρουσίας ἀμείωτος, καὶ μάλιστα αὐξανόμενος σὲ ἔνταση· ὅμως, ὁ Κύριος θὰ ἔλθει θριαμβευτῆς, Κραταῖος καὶ Δυνατός, γιὰ νὰ φέρει τὴν δίκαιη ἀνταπόδοση καὶ νὰ διαλευκάνει πλήρως αὐτὸ τὸ «μυστήριον». **Τὸ** ἀπολύτως βέβαιον εἶναι, ὅτι ἡ τελικὴ νίκη εἶναι δική Του καὶ ὅσων εἶναι μαζί Του. **Γι**’ αὐτὸ καὶ μᾶς ἐμψυχώνει καὶ μᾶς ἐνθαρρύνει, τονίζοντας σὲ κάθε ἕναν ἀπὸ ἐμᾶς: **«Μὴ** φοβοῦ· ἐγὼ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Ἀποκαλ. α’ 17-18).

\* \* \*

**Ἐμεῖς** δὲ οἱ ἐλάχιστοι, ὡς μέλη τῆς ἁγίας Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, εἴμαστε σὲ ἰδιαίτερα πλεονεκτικὴ θέση στὸν κόσμο τοῦτο: **«ἡμῶν** τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ Σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν» (Φιλιπ. γ’ 20). **Οἱ** Ὁρθόδοξοι Χριστιανοὶ συνδεόμαστε μυστηριακὰ μὲ τὸν Σωτῆρα μας, πὺ εἶναι στοὺς Οὐρανοὺς, καὶ Τὸν ἀναμένουμε ἀπὸ ἐκεῖ ὡς Κριτὴ καὶ Λυτρωτῆ. **Δ**ὲν μοιάζουμε στοὺς ἀπίστους, οἱ ὅποιοι δὲν στηρίζονται στὴν Ἀλήθεια, ἀλλὰ στὴν γήϊνη δύναμή τους· ἐκεῖνοι ἀπατῶνται οἰκτρὰ, ὅταν νομίζουν ὅτι μποροῦν νὰ τὰ καταφέρουν ὅπως ὑπολογίζουν μόνοι τους, στὴν πλάνη, στὸ ψεῦδος καὶ στὴν ἀδικία τους. **Ἐ**μεῖς δὲν εἴμαστε σὰν τις ἀδύναμες καὶ ἀσταθεῖς καλαμιές στὴν δίνη τῶν ἀνέμων τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῶν ἀπίστων διωκτῶν μας. **Ἔ**χουμε Σωτῆρα στὸν Οὐρανό, ὅπως καὶ ἀήττητους Συμμάχους, πανίσχυρους καὶ πανέτοιμους σὲ βοήθειά μας: τὴν Ὑπέρμαχο Στρατηγὸ Παναγία μας, τις τροπαιοῦχες Ταξιαρχίες τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, τοὺς ἐνδόξους Ἁγίους τῆς Πίστεώς μας! **Αὐ**τοὶ δύνανται νὰ ἐπέμβουν ὅταν τοὺς καλοῦμε μὲ ζωντανὴ πίστη, γιὰ νὰ μᾶς προστατεύσουν σὲ κάθε δύσκολη περίσταση.

**Κ**αὶ ὅταν ἀκόμη φαίνεται, ὅτι ὁ Ἀναστάς Κύριός μας δὲν ἐπεμβαίνει, τότε νὰ γνωρίζουμε ὅτι αὐτὸ δὲν γίνεται ἀπὸ ἀδυναμία ἢ ἀδιαφορία, ἀλλὰ διότι ἔτσι πρέπει νὰ γίνει. **Π**αραχωρεῖ τὴν ἔξαρση τῆς ἀνομίας καὶ φαίνεται ὅτι δῆθεν οἱ δυνάμεις τοῦ Ἀντιχρίστου προχωροῦν: «ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι καὶ ὁ ρυπαρὸς ρυπαρευθήτω ἔτι» (Ἀποκαλ. κβ' 11). **Κ**αὶ αὐτό, γιὰ νὰ δείξουμε οἱ πιστοὶ τὴν ὑπομονὴ καὶ τὸν ἀγῶνα μας ἕως θανάτου, προκειμένου νὰ λάβουμε τὸν στέφανο τῆς Νίκης ἀπὸ τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὅποιος μᾶς καλεῖ σὲ συσταύρωση μαζί Του, γιὰ νὰ μᾶς χαρίσει τὴν αἰώνια Ζωὴ καὶ Βασιλεία.

\* \* \*

*Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι·*

**Ἄς** μὴ καμπτόμαστε καὶ ἄς μὴ δειλιάζουμε ἀπὸ ὅσα δυσάρεστα καὶ ἀπειλητικὰ συμβαίνουν γύρω μας· ἀλλὰ, ἄς ἀνανεώνουμε τὴν πίστη καὶ τὴν πεποίθησή μας στὴν νίκη κατὰ τῶν παθῶν καὶ ὄλων τῶν ἐχθρῶν, ὄρατῶν καὶ ἀοράτων, μὲ τὴν ἄμαχο θεία Προστασία καὶ Ἀντίληψη, ἀναφωνοῦντες πρὸς πᾶσα κατεύθυνση ὅτι: «**μ**εθ' ἡμῶν ὁ Θεός· γνῶτε ἔθνη καὶ ἠττάσθε, ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός!»· καὶ ἐπίσης, ψάλλοντες συνεχῶς τὸν ἀναστάσιμο νικητήριο παιάνα: «**Χ**ριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος»!

**Χριστὸς Ἀνέστη!**

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ εὐλογιῶν  
† Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος  
καὶ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου