



**Πεντηκοστάριον
Χαρμόσουνον**
Τὸ Ταξίδι Συνεχίζεται
μέσα στὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως
πρὸς τὴν Δόξα τῶν Ἑσχάτων



■ Ἡ Απόδοση τοῦ Πάσχα

«Χριστὸς Ἀνέστη!»... «Ἀληθῶς Ἀνέστη!»*

Καθημερινὴ συμβίωση μὲ τὸν Ἀναστάντα

Γτὸ Ὁρθόδοξο Λειτουργικὸ Τυπικὸ, ὑπάρχει καὶ ἡ Ἀκολουθία τῆς «Ἀπόδοσης» τῆς τελουμένης Ἑορτῆς.

Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι κάθε μεγάλη συνήθως Ἑορτὴ συνεχίζεται νὰ τιμᾶται περισσότερες ἀπὸ μία ἢ περισσότερες ἡμέρες.

Ὁ ἑορτασμὸς τῆς Ἀναστάσεως συνεχίζεται ἐπὶ σαράντα ὀλόκληρες ἡμέρες.

Στὸ μεγάλο αὐτὸ χρονικὸ διάστημα, οἱ ἀπλοῖ πιστοὶ ἐφαρμόζουν τὴν «Ἀπόδοση» τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, μὲ τὸν ἐξῆς τρόπο:

● **κ**άθε μέρα καὶ γιὰ σαράντα ἡμέρες, ὅταν ἀνταλλάσσουν χαιρετισμὸ μεταξύ τους, ἀντὶ γιὰ τὶς συνηθισμένες εὐχές: «καλημέρα», «χαίρετε», «καλησπέρα», λένε: «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» - «ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ»!

Μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ αὐτὸ τρόπο, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ βιώνεται ἀπὸ τοὺς πιστοὺς καθημερινά, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῆς κοινοτικῆς, οἰκογενειακῆς καὶ ἐπαγγελματικῆς ζωῆς.

Ὁ Χριστὸς μας, μετὰ τὴν Ἀνάστασή Του, ὑποσχέθηκε στοὺς Μαθητές Του:

«Ἴδου Ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. κη' 20).

Καὶ οἱ Ὁρθόδοξοι Χριστιανοί, τὴν ὑπόσχεση αὐτὴ τοῦ Χριστοῦ ἀνταποδίδουν μὲ τὴν δική τους καθημερινὴ ἀνάμνηση τῆς Ἀναστάσεως Του: «Χριστὸς Ἀνέστη» - «Ἀληθῶς Ἀνέστη!»...





Γιὰ τοὺς Ὁρθοδόξους Χριστιανούς, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι μιὰ συνηθισμένη ἐκκλησιαστικὴ Ἑορτὴ.

Τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα καὶ γιὰ σαράντα ἡμέρες, οἱ Ὁρθόδοξοι συμβιώνουν μὲ τὸν Ἀναστάντα.

Κάθε μέρα, κάθε ὥρα, σὲ ὅποιο-δήποτε χῶρο καὶ χρόνο, ζοῦν μαζί μὲ τὸν Χριστό, συνδειπνοῦν μὲ τὸν Χριστό, πανηγυρίζουν μὲ τὸν Χριστό.

Παλαιότερα, στὸ Πασχαλινὸ Τραπέζι, τρώγοντας τὸν πασχαλινὸ «Ἀμνό», ὅλοι μαζί τραγουδοῦσαν τὸ παραδοσιακὸ ἐπιτραπέζιο:

«Σὲ τούτην τάβλα ποῦμαστε, σὲ τοῦτο τὸ τραπέζι, τὴν Παναγιὰ φιλεύουμε καὶ τὸν Χριστὸ κερνάμε»!...

Οἱ Ὁρθόδοξοι πιστοὶ στὰ ἑλληνικὰ Χωριὰ γιορτάζουν τὸ Πάσχα μὲ τὴν συνειδήση, ὅτι συνδειπνοῦν μὲ τὴν Παναγιὰ καὶ τὸν Ἀναστημένο Χριστό.

Οἱ Χριστιανοὶ τῶν συγχρόνων μεγαλοπόλεων πῶς γιορτάζουν τὴν μεγάλη αὐτὴ Ἑορτὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ;

*«Ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει
καὶ ἀλλήλους περιπτυσώμεθα... εἴπωμεν ἀδελφοί...
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν».*

(*) Μητροπολίτου Ἀχελώου Εὐθυμίου (Στύλιου), Τὸ Γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἔκδοσις «Χ.Σ.Κ.», σελ. 19, Καλαμάτα 2018. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.

