

«Παρεμβαίνοντες...»



Ὁ πόνος στήν ζωὴ τοῦ Χριστιανοῦ Ε΄.

Ὁ Χριστὸς εἶναι αὐτὸς ὁ Μεσίτης καὶ αὐτὸς ὁ Σωτῆρας, τὸν Ὅποιον ἐπεκαλεῖτο ὁ Ἰώβ.

Ἐπειδὴ ἡ Σύλληψή Του ἔγινε μὲ ὑπερφυσικὸ τρόπο ἀπὸ Παρθένο, δὲν κληρονόμησε κάποιο **παθητικὸ**, τὸ ὁποῖο Τὸν ἐξουσιάζει, καὶ παραμένει καθ' ὀλοκληρίαν ἐλεύθερος ὡς πρὸς τὸν νόμο τῆς ἁμαρτίας, ὁ ὁποῖος ἐπηρεάζει τὴν πεπτωκυῖα φύση τῶν ὑπολοίπων ἀνθρώπων καὶ τοὺς τυραννεῖ διὰ μέσου τοῦ **πόνου**.



Ἐπειδὴ ὁ Χριστὸς ἐκούσια ἀνέλαβε τὸν **πόνου**, καὶ ἐπειδὴ τὸ ἀνθρώπινο θέλημά Του δέχεται βοήθεια ἀπὸ τὴν δύναμη τῆς Θεότητάς Του, ἔχει τὴν ἰσχύ νὰ ἀντιστέκεται στοὺς πειρασμοὺς πού, διὰ μέσου τοῦ **πόνου**, προκαλοῦνται ἀπὸ τοὺς δαίμονες, χωρὶς νὰ δίνει λαβὴ οὔτε στήν ἁμαρτία οὔτε στὰ πονηρὰ πάθη πού αὐτοὶ ὑποκινοῦν διὰ μέσου τοῦ **πόνου**.

Ἀπέναντι σὲ τούτους τοὺς πειρασμοὺς, τὸ θέλημά Του παραμένει σταθερὰ καὶ ἄτρεπτα σύμφωνο μὲ τὸ Θεῖο Θέλημα, καί, στήν κορύφωση τοῦ **πόνου**, πέρα ἀπὸ κάθε ἁμαρτία, καὶ πολὺ περισσότερο ἔξω ἀπὸ κάθε ἐναντίωση πρὸς τὸν Θεό.

Μὲ αὐτά, ὁ Θεὸς μᾶς δείχνει ποιά στάση πρέπει νὰ υἰοθετήσουμε ἀπέναντι στὸν **πόνου** καὶ τοὺς πειρασμοὺς πού συνδέονται μὲ αὐτόν.

Καὶ ἰδιαίτερα μᾶς παρέχει τὴν χάρη γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ κρατᾶμε ἀποτελεσματικὰ τὴν ἴδια στάση μὲ Ἐκεῖνον, νὰ μὴν ὑποτασσόμαστε πνευματικὰ στὸν **πόνου**, νὰ ἀποφεύγουμε τὶς δυσοίωνες συνέπειες (ἁμαρτίες καὶ πάθη), τὶς ὁποῖες οἱ δαίμονες ἐπιδιώκουν νὰ μᾶς ἐπιφέρουν διὰ μέσου τοῦ **πόνου**.

(ἔπεται συνέχεια)

Ὁ Ἐρανιστῆς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

20.5.2018 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίου Μάρτυρος Θαλλελαίου