

«Παρεμβαίνοντες...»



Ὁ πόνος στὴν ζωὴ τοῦ Χριστιανοῦ ς'.



Τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ εἶναι νὰ καταργήσει τὸν **πόνου** καὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ μὴν ὑποφέρουν πιά· **μὲ** ἄλλα λόγια, νὰ ἀπελευθερωθῆ ὀριστικά ἢ ἀνθρώπινη φύση ἀπὸ τὸν **πόνου** καὶ νὰ ἀνακαινισθεῖ στὴν προπρωπτική (ἀρχέγονη) παραδείσια κατάστασή της.

Τοῦτο τὸ σχέδιο ὁ Χριστὸς τὸ πραγμάτωσε στὸ Πρόσωπό Του μὲ ἀληθινὸ καὶ τέλει τρόπο· **γιά** τοὺς ἄνθρώπους ὅμως αὐτὸ συμβαίνει μόνο δυνητικά· **μόνο** στὴν συντέλεια τῶν αἰώνων, μετὰ τὴν ἀνάσταση, ἢ ἀνθρώπινη φύση θὰ ἀποκτήσει τὸν καινούργιο τρόπο ὑπαρξης ποὺ ἔλαβε «ἐν Χριστῷ».

Ἦ εἴσοδος στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, γιὰ ὅλους ὅσοι θὰ ἔχουν ἐνωθεῖ μὲ τὸν Χριστό, θὰ σημάνει τὸ ὀριστικὸ τέλος τοῦ **πόνου** σώματος καὶ ψυχῆς.

Ὁ Χριστὸς ὡστόσο ἔχει δώσει ἐγγύηση γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ **πόνου** στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ἀνακουφίζοντας ἀπὸ τὰ βάσανα ἐκείνους ποὺ ἔρχονταν πρὸς Αὐτὸν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του· καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ κάνει τέτοια θαύματα.

Σὲ κανέναν ἀπὸ τοὺς λόγους Του ὁ Χριστὸς δὲν ἔχει δικαιώσει πραγματικά τὸν **πόνου**.

Μὲ τὴν στάση Του, ἔδειξε, ἀντίθετα, ὅτι ἡ ἀνακούφιση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὰ παθήματά τους ἀποτελοῦσε οὐσιαστικὴ διάσταση τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον.

Ἦ ἐμφάνιση καὶ ἡ ἀνάπτυξη ἱατρικῶν φροντίδων καὶ μέριμνας ἐκ μέρους τῶν Χριστιανῶν ἀπὸ τὰ πρῶτα κιόλας χρόνια τοῦ Χριστιανισμοῦ δείχνει μὲ σαφήνεια, ὅτι Αὐτὸς δὲν ἔχει παθητικὴ καὶ μοιρολατρικὴ στάση ἀπέναντι στὸν **πόνου**, ἀλλὰ θεωρεῖ ὡς πνευματικὸ καθῆκον νὰ ἀγωνισθεῖ γιὰ νὰ τὸν περιορίσει καὶ ἀκόμη, στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ, νὰ τὸν ἐξαλείψει.

(ἔπεται συνέχεια)

Ὁ Ἑραμιστῆς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανός

27.5.2018 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἑλλαδίου