



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

«Ἐν ταῖς νυξίν ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν εἰς τὰ ἅγια,
καὶ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον»

Ταπεινὲς Ἀγρυπνίες-Οὐράνιες εὐλογίες

15η, 19η καὶ 20ῆ Ἰουνίου 2018 ἐκ. ἡμ.

Ἁγίου Γλυκερίου Ὁμολογητοῦ

Ἁγίου Ἰωάννου Σαγγάης • Θεοτόκου Ὁδηγητρίας



Τὴν **Πέμπτη**, † 15ῆ Ἰουνίου 2018 ἐκ. ἡμ.,
μαζὶ μὲ τοὺς Ἁγίους Αὐγουστῖνο καὶ
Ἰερώνυμο, ἐώρτασε καὶ ὁ ἐν Ἁγίοις Πατῆρ
ἡμῶν Γλυκέριος ὁ Νέος Ὁμολογητής, Μη-
τροπολίτης Ρουμανίας († 1985).

Ἐτελέσθη Ἱερὰ Ἀγρυπνία στὸ ὁμώνυμο
ταπεινὸ Παρεκκλήσι, εὐρισκόμενο στὴν
Ἱερὰ Γυναικεῖα Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων,
στὶς Αφίδνες Ἀττικῆς, καὶ ἀφιερωμένο εἰδικὰ στὴν **Ἐνότη-
τα τῶν Ἀπανταχοῦ Γνησίων Ὁρθοδόξων**.

Ἐλειτούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὁρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, συμπαραστατούμενος ὑπὸ
τοῦ σεβαστοῦ Γέροντος π. Θεοδοσίου καὶ τοῦ εὐλαβεστάτου
Ἵποδιακόνου Χριστοῦ Κατσούδα.

Στὸν σύντομο λόγο του, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας προέτρε-
ψε τοὺς παρόντας πιστοὺς,

• ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς τρεχούσης Νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστό-
λων καὶ τοῦ θαυμαστοῦ Βίου τοῦ ἐορταζομένου Ἁγίου, νὰ μετα-
φερθοῦν στὴν θάλασσα τῆς Τιβεριάδος. **Ἐκεῖ ὁ ἄνεμος, ἢ θύελλα,
ὁ κίνδυνος νὰ συντριβῆ τὸ σκάφος... Ὁ Κύριος καθεύδει ...**

Τὸ θέμα γιὰ μᾶς δὲν εἶναι νὰ παύσῃ ὁ κίνδυνος, ἡ θλίψις, ἀκόμη καὶ ἡ συντριβὴ τοῦ πλοιαρίου μας, τῆς ὑπάρξεώς μας. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἔφθασε στὸν Σταυρὸ καὶ στὸν θάνατο...

Τὸ θέμα εἶναι νὰ εἶναι Ἐκεῖνος μέσα στὸ πλοῖο, μέσα στὸ σκάφος τοῦ εἶναι μας...

Τότε, ὅποτε καὶ ὅπως εὐδοκῆσει, θὰ μᾶς ἀξιῶσῃ τῆς προσωπικῆς μας ἀναστάσεως...

*** * ***



Τὴν Δευτέρα, † 19ῆς Ἰουνίου 2017 ἐκ. ἡμ., μαζὶ μὲ τοὺς μεγάλους Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἀπόστολο Ἰούδα ἐκ τῶν ἸΒ' καὶ Ὅσιο Παῖσιο τὸν Μεγάλο, ἐώρτασε καὶ ὁ ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης ὁ Θαυματουργός, Ἀρχιεπίσκοπος Σαγγάης καὶ Δυτικῆς Ἀμερικῆς († 1966).

Ἐτελέσθη Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ δημοφιλοῦς Ἁγίου, στὸν ὁμώνυμο αὐτοῦ Ναό, ὑπὸ τὸ Καθολικόν, στὸ ἄβατον τῆς ἰδίας Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς.

Ἐλειτούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου π. Ἀγγέλου Μουρλά, Ἐφημερίου τῆς Μονῆς, τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανίτου, ὡς καὶ τῶν εὐλαβεστάτων Ὑποδιακόνων Δημητρίου Γιατροῦ καὶ Ἀποστόλου Φύκια.

Στὴν διάρκεια τῶν Αἰνῶν, οἱ πιστοὶ εἶχαν τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία νὰ προσκυνήσουν ἓνα τμῆμα τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου, ὡς καὶ ἓνα μάλλινο Ὠμοφόριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, ὁ Ὅποιος ἐδαψίλευσε πατρικὰ τὰ δῶρα τῆς Χάριτός του στὸ προσευχόμενο ἐκκλησίασμα...

Στὴν Ὁμιλία του στὸ τέλος τῆς οὐρανίας αὐτῆς Ἀγρυπνίας, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας

• ἐξῆρε τὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου ὡς ἐξοχο πρότυπο γιὰ τοὺς σημερινούς πιστούς, ἐφ' ὅσον εἶναι νεοφάνης Ἅγιος καὶ ἐζῆσε ἐν τῷ κόσμῳ. Πρότυπον βίας, ὑπομονῆς στὶς θλίψεις καὶ συγχωρητικότητος, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, παρ' ὅτι ἦτο φιλάσθενος,





ἦταν ἀεικίνητος στήν ποιμαντική του διακονία, καί συνεπέστατος στήν τέλεσι τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί τήν καθημερινή συμμετοχή στά Ἄχραντα Μυστήρια.

Σύμφωνα πρὸς τὰ λόγια τοῦ Κυρίου μας, ὁ Ἅγιος «ἄρπαξε» τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καί μᾶς ἄφησε ἓνα φωτεινὸ πρότυπο βίας, τόσο γιὰ τοὺς Μοναχοὺς («Μοναχὸς ἐστὶ βία φύσεως διηνεκῆς καί φυλακὴ αἰσθήσεων ἀνελλιπῆς», κατὰ τὸν Ὅσιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος), ὅσο καί γιὰ τοὺς λαϊκοὺς, ὥστε νὰ ἐξέλθουμε ὅλοι ἀπὸ τὴν φυλακὴ τῆς φιλαυτίας καί ραθυμίας μας...

Ἄν ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος ὀμιλῇ στὶς Ἐπιστολές του γιὰ τὴν «εὐπερίστατον ἁμαρτίαν», πῶς νὰ τὴν χαρακτηρίσωμε σήμερα, ὅπου ζοῦμε σὲ ἓνα περιβάλλον, τὸ ὁποῖο κυριεύεται ὄλο καί περισσότερο ἀπὸ τὴν Ἀποστασία; **Π**όση βία, ἐργήγορσις καί ὑπομονὴ χρειάζονται οἱ σημερινοὶ πιστοί, οἱ ὁποῖοι ἂν ἀναδειχθοῦν βιασταὶ καί νικητὲς στὸν πνευματικὸ ἀγῶνα, θὰ ἀξιωθοῦν τῆς αὐτῆς δόξης μὲ τοὺς παλαιοὺς μεγάλους Ἀσκητές... **Ἄ**ς ἐπικαλούμεθα τὴν βοήθεια τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου στὸν ἀγῶνα αὐτό, ὥστε νὰ «ἄρπάξουμε» καί ἐμεῖς τὴν ποθητὴ Βασιλεία καί νὰ ἀξιωθοῦμε τῆς μεγάλης Συναντήσεως μὲ τὸν Χριστό μας...

* * *

Τὴν Δευτέρα πρὸς Τρίτη, 19η πρὸς 20ὴν Ἰουνίου 2018 ἐκ. ἡμ., ἐτελέσθη καί πάλιν Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνης τῆς Ὑπερευλογημένης Θεοτόκου, τῆς Ὁδηγητρίας, στὸ ὁμώνυμο Ἡσυχαστήριον στὶς Ἀχαρνές Ἀττικῆς, ὅπου ἐγκαταβιώνει ἡ Ὁσιωτάτη Γερόντισσα Ἰουστίνα.



Ἐλειτούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιμωτάτου π. Κωνσταντίνου Σωτηριάδου, τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Γαβριὴλ Ἀγιοκυπριανίτου καί τοῦ εὐλαβεστάτου Ὑποδιακόνου Δημητρίου Γιατροῦ.

Πρὸ τοῦ Δι' εὐχῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Λειτουργὸς, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὴν Παναγία μας γιὰ τὶς εὐλογίες τῆς κατανυκτικῆς Ἀγρυπνίας, ὑπενθύμισε ὅτι



• *ὁ Χριστός μας, γνωρίζων τὴν ἄκρα ἀδυναμία μας καὶ τὴν μανία τοῦ ἐχθροῦ, μᾶς ἔδωσε ὡς Ὁδηγὸ καὶ Προστάτιδα τὴν Παναγία Μητέρα Του, διὰ τῆς Ὁποίας μᾶς δίδονται ὅλα τὰ ἐφόδια γιὰ τὸν πνευματικό μας ἀγῶνα καὶ τὰ χαρίσματα τοῦ Παναγίου Πνεύματος.*

Ἄς ἐπικαλούμεθα συνεχῶς εἰς βοήθειαν τὴν μητρικὴν Αὐτῆς εὐσπλαγχνίαν...

Μετὰ τὴν γαλήνια καὶ κατανυκτικὴ αὐτὴ Ἀγρυπνία, ἡ φιλόξενη Γερόντισσα Ἰουστίνα παρέθεσε τράπεζα Ἀγάπης στοὺς προσκυνητὰς τῆς Παναγίας μας Ὁδηγητρίας, στὸν αὐλεῖο χῶρο τοῦ Ἡσυχαστηρίου.

Δόξα καὶ εὐχαριστία τῷ Φιλανθρώπῳ Θεῷ, Ὅστις στέλλει τὴν δρόσον τῆς Χάριτος Αὐτοῦ στὶς καρδιές τῶν δούλων Του, ἵνα βαστάσωσι τὸν καύσωνα τῶν δυσκόλων ἡμερῶν μας...

† Γ.Ι.Μ.

